

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 16/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 19 april 2025 zal Ko de Jong het woord brengen.

Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

Dinsdag is er bidstond Hans van den Worm zal een kort woord brengen..

Preek van Arie Kok.

Gehoorzaamheid is wel één van de moeilijker dingen voor de kinderen van God omdat de mens nou eenmaal in zich heeft om de eigen weg te gaan en zelf de beslissingen te nemen. En dit is op zich natuurlijk niet verkeerd maar als kind van God mag het niet tegen het Woord van God ingaan. In Gods Woord wordt er gesproken over 5 bedieningen welke voorbestemd zijn voor de gemeente, wat we ook kunnen lezen in Ef. 4:11. De vijf bedieningen zijn Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar.

Als kind van God wordt van u verwacht dat u ook het Woord van God kent, onderzoekt en onder dit gezag van Zijn Woord (gehoorzamen) wil staan. Het Woord van God moet erkend worden als het (hoogste) grootste gezag van God. En God de Heilige Geest heeft Zijn gezag gedelegeerd aan de vijfvoudige bediening. Dus deze bedieningen dienen erkent te worden.

Hebr. 13:17 "Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen".

In deze tekst komen twee onderdelen naar voren van 'gehoorzaamheid'. U kunt gehoorzamen zonder onderworpen te zijn. Dit heeft te maken met uw houding zie hiervoor Jes.1:19-20. Maar de juiste manier (houding) van gehoorzamen ligt ook in het 'onderworpen' zijn. Die hiervoor 1 Tim.5:17 en 1 Petr.5:5

1 Thess. 5:12-13 (NBG) "Broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkaar". (HB) Respect te hebben voor uw leiders. Respecteer hen en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen.

De bediening van leiders (voorgangers) kan pas echt tot zijn recht komen wanneer iedereen deze ook erkent. De apostel Paulus gebruikt in voorgaande tekst 3 belangrijke werkwoorden:

- 1) Inspannen – dit tot welzijn van de gemeente
- 2) Leiden – leiding geven in alles
- 3) Terechtwijzen – corrigeren

Een paar Bijbelse oud testamentische voorbeelden:

1 Sam. 15:22b-23 Koning Saul

- Gehoorzamen
- Luisteren
- Weerspannigheid = ongehoorzaamheid/koppigheid
- Ongezeglijke
- Géén gehoorzaamheid is hetzelfde als het Woord van God verwerpen

1 Sam. 24 + 25 + 26 Koning David

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Hoofdstuk 24 David had de kans Saul te doden maar hij deed het niet. In de spelonk snee hij een slijp van zijn kleed.

Hoofdstuk 25 Nabal en Abigaïl / Nabal wilde David niet erkennen. Abigaïl, zijn vrouw schaamde zich en in haar wijsheid deed zij belijdenis voor haar man en gaf geschenken, brood en drinken. Zij erkende wél het gezag van David. Nabal niet, spotte met David. Wat was de uitkomst, hij stierf op het laatst aan een hartaanval. Nabal betekent dwaas. Abigaïl betekent vreugde van de vader

Hoofdstuk 26 David had de kans opnieuw om Saul te doden met de speer. Zijn krijgsoverste Abisai spoorde David aan hem te doden. Echter David dode hem niet, omdat David Koning Saul erkende als koning en gezalfde des Heren.(v.9, 11,23)

Ongehoorzaamheid is besmettelijk en veroorzaakt de geestelijke dood. 1 Kor.5:6

Ander voorbeeld: Korach, Dathan, Abiram te lezen in Numeri 16.

De opstand (ongehoorzaamheid) begon bij dezen drie, daarna zien we dat het 'gehele volk' opstond en rebelleerde tegen God, maar ook tegen Mozes (gedelegeerd gezag).

God haat rebellie/ongehoorzaamheid.

Vers. 3 = Heilig voordoen, maar niet geroepen door de Here. Verwijten aan het adres van Mozes. Rebellie: luisterden niet meer naar Mozes. Zij erkenden hem niet meer als hun leider. Zij spraken het gewoon uit; 'wij komen niet' Het gehele volk stond tegen Mozes en Aaron op.

Gods antwoord op ongehoorzaamheid/rebellie is wel duidelijk. Allen werden door de aarde opgezwolgen en of het nog niet genoeg was de 250 vooraanstaande mannen, die het priesterschap ambiëerden, die onterecht geofferd hadden (de dienst des Heren vervulden) werden door het vuur vanuit de hemel vernietigd. Zelfs daarna was er nog een deel van het volk wat verwijten naar Mozes en Aaron brachten. De Here God vernietigde nog eens 14700 zielen. Maar prijst de Heer, door tussenkomst van de dienaren van God, Mozes en Aaron, die doormiddel van een geheiligde vuurpan (bediening erkent door de Here) tussen de doden en levenden ging staan, hield de plaag op.

Judas 8 + 11

"Zo ook deze lieden met hun droomgezichten, ze misbruiken hun eigen lichaam (zij aanvaardden geen enkel gezag en spotten met de hemelse machten) verwerpen het gezag van de Here en lasteren de hemelse machten.

"Het loopt verkeerd met hen af. Zij zijn de weg van Kaïn ingegaan, zij zijn voor de verleiding van Bileam bezweken en evenals Korach komen ze om door hun opstandigheid (ongehoorzaamheid) "

Laatste tekst: 2 Tim. 3:1-5

"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houd ook dezen op een afstand".

Matth.7:21 + 24

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijn Vaders, die in de hemelen is.

Een ieder nu, die deze Mijn Woorden hoort, en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de Rots.