

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 15/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 13 april 2025 zal Arie Kok het woord brengen.

Romeo Dragman zal de voordienst doen.

Dinsdag is er bidstond Herbert van den Worm zal een kort woord brengen..

Let op: Deze zondag wordt de Marathon van Rotterdam gehouden. Sommige wegen zijn dan afgesloten voor het verkeer.

Preek van Romeo Dragman.

Samenvatting preek 06-april-2025:

Lezen: Efez. 1:4-6

Weet u lieve broeders en zusters, christenen kunnen soms vreselijk twijfelen aan zijn geloof.

De vragen en gedachten over het geloof kunnen ons dagelijks achtervolgen.

Doe ik wel goed wat God van mij vraagt? Twijfel ik niet te veel? Is God nog dicht bij mij nadat ik dit, of dat verkeerd hebt gedaan? Deze soort vragen zijn heel reëel, maar zijn ze echt nodig??

Veel psalmen gaan over twijfel en het gevoel dat God je in de steek laat. We twijfelen allemaal wel eens.

Twijfel op zich is niet zondig of verkeerd. Het kan vaak de katalysator zijn voor nieuwe geestelijke groei.

Iedereen twijfelt wel eens, toch? Ook gelovige mensen kunnen twijfelen in zijn geloof.

Je zou twijfel in je geloof kunnen zien als een soort 'geestelijke groeipijn';

Het voelt misschien niet fijn, maar de twijfel wijst op het feit dat je leeft, nadenkt en groeit. De Here Jezus zegt: "als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee," en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. (Marcus 11:23)

Dit suggereert ...of doet vermoeden dat twijfel in de weg zit in ons geloofsgroei, het zit ons in de weg als wij een doorbraak willen maken in ons geloofsleven. Veel mensen denken dat twijfel het tegenovergestelde is van geloof, maar dat is niet zo. Ongeloof is het tegenovergestelde van geloof. Terwijl twijfel verwijst naar innerlijke onzekerheid.

Wat moeten wij doen als we overmand worden met twijfels in ons geloofsleven. Wat de Bijbel ons biedt, is 'Gods uitverkiezing' Efez 1:4. Het is een moeilijk begrip, maar ook een prachtige belofte voor ons. Het komt er in het kort op neer, dat God Zijn kinderen heeft uitgekozen.

Als geloven afhangt van onszelf, dan hebben we absoluut geen zekerheid. Onze daden resulteren in ieder geval niet in een eeuwig leven met God. Maar Jezus echter spreekt zelf van zekerheid voor de gelovigen, zoals in Joh. 3:16.

In psalm 124 en 138 vers 8, staat: "Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, die hemel en

aarde gemaakt heeft./ Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen".

Dit is eigenlijk de kern van Gods uitverkiezing. Hij heeft ons gelovigen uitverkoren en laat ons echt niet los, zelfs niet in al onze zonden en twijfels. Want de Here Jezus heeft deze al aan het kruis vastgenageld.

Wie zijn die uitverkorenen van God? lees 1 Petrus 2:9 en Titus 1:1. Hier merk je op dat zowel Petrus als Paulus wanneer het gaat over Gods uitverkorenen, naar christenen verwijst zoals u en mij.

Door de geschiedenis heen heeft God Zijn volk gekenmerkt, niet met zichtbare tekenen maar met geestelijke zegels die hen apart zetten van de wereld.

Deze merktekens zijn onzichtbaar voor menselijke ogen, maar onmiskenbaar voor hen die ze dragen.

Ze dragen een identiteit die hen onderscheidt van de wereld. Lees Colossenzen 3:12 en Galaten 5 :22.

Het is het werk van de Heilig geest die in ons is, ons tot betere karaktereigenschappen brengt.

De Bijbel onthult dat Gods ware kinderen deze onmiskenbare kenmerken in zich dragen

Velen leven in de illusie dat ze op de goede weg zijn, in de overtuiging dat eenvoudig geloof alleen genoeg

is. Maar geloof zonder bewijs, zonder transformatie, zonder vernieuwing is leeg. Je moet weten wat deze kenmerken zijn, je moet jezelf onderzoeken in het licht van Gods waarheid. Het woord van God heeft de kracht om te transformeren, om te vernieuwen.

2

Want het eerste en meest onmiskenbare kenmerk van de uitverkorenen, is een vernieuwd hart, een getransformeerd hart, zonder dat doet niets er nog toe. Lees Ezechiël 36:26

Daarom is transformatie van het hart onmiskenbaar. Het verandert hoe je liefhebt, hoe je spreekt, hoe je denkt en hoe je omgaat met je naasten. Het verschuift je prioriteiten. Vroeger waren geld en luxe misschien onze belangrijkste bezigheid, maar nu zien we in dat ze in deze wereld ons geen zekerheid kunnen bieden.

Ware rijkdom wordt niet gevonden in materiële bezittingen, maar in een schat die in de hemel is opgeslagen. Mensen jagen rijkdommen na in de veronderstelling dat het hun zekerheid zal brengen, maar van binnen blijven ze rusteloos. Dat komt omdat rijkdom zonder God een leegte achterlaat die niet gevuld kan worden. Niet omdat rijkdom op zich slecht is, maar omdat het de neiging heeft om ons hart in beslag te nemen en ons af te leiden van Gods doelen.

Maar als je hart aan Hem toebehoort, ben je onmetelijk rijk, zelfs als je weinig hebt. Als God iemands hart verandert, veranderen ook zijn verlangens. Ze proberen niet langer zichzelf te verheerlijken, maar ze verheerlijken God. Jezus verzekert ons dat als we "eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken", zal ook in onze materiële behoeften worden voorzien Mattheüs 6:33.

De uitverkorenen begrijpen dit, ze weten dat hun identiteit niet ligt in hun status, maar in het feit dat ze kinderen van de Allerhoogste zijn. Ze zijn gekocht en betaald met de prijs van het bloed van Jezus. En daarom leven ze niet voor zichzelf, maar voor Hem die hen verlost.

God heeft Zijn uitverkorenen gekozen, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om te kiezen voor Hem. Net zoals genade niet pleit voor het doen van veel zonden. Hoe die twee uiteindelijk helemaal samengaan is voor mensen niet echt te vatten. De Bijbel roept ons op om niet op zoek te gaan naar dingen die voor ons te hoog gegrepen zijn (Ps. 131:1), maar meer op Hem te vertrouwen.

Zijn uitverkiezing vraagt uiteindelijk om vertrouwen. We mogen erop vertrouwen dat onze vragen en bezwaren hierover niet nodig zijn, omdat Gods keuze altijd goed is. Hij heeft op basis van Zijn rechtvaardigheid een keuze gemaakt voor wie Zijn kinderen zijn.

Een relatie met God hebben veranderd alles. We worden niet alleen nieuwe wezens genoemd die zich nu anders met God verhouden, maar we beginnen ons ook anders te verhouden tot andere mensen en tot de natuur. En dus hebben wij ook vandaag de kans om onze twijfels weg te laten nemen en in Hem te geloven en op Hem te vertrouwen.

Eenieder die in Jezus gelooft, gaat niet verloren en is dus een uitverkorene van God!

Het komt allemaal terug op Jezus, Hij is de ultieme uitverkorene, Hij die alles in allen is, en wij zijn verenigd met hem tot in eeuwigheid! ...Amen.