

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 14/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 30 maart 2025 zal Romeo Dragman het woord brengen.

Monica Albersen zal de voordienst doen.

Dinsdag is er bidstond Herbert van den Worm zal een kort woord brengen..

Preek van Peter van den Worm.

Zomertijd.

'Hij heeft alles op Zijn tijd mooi gemaakt.

(Prediker 3:11-12)

Efeze 5:14-18

Kolossenzen 4:4-5

Ik zag een reclame op televisie over een munt die is geslagen in verband met de 80 jarige vrede die we in Nederland is. Wat een tijd. Het is een heel mensenleven. Tot voor kort had ik het gevoel dat het toch niet anders zal zijn in Nederland. Maar de laatste ontwikkelingen wijzen ergens anders op. Wat een zegen hebben de mensen van mijn generatie gehad. Wat een mooie tijd heeft de Here ons gegeven. Een tijd van vrede. Maar er komt een andere tijd aan. Als u met mij gelooft dat we inde laatste dagen leven van de tijd van de heidenen, dan weet u ook dat er een duistere tijd aanbreekt, een tijd waar alle waarden van God met voeten zullen worden getreden. Dit weekend wisselt het dag en nacht ritme. Voor enkelen geeft dat weer aanpassingsmoeilijkheden. Maar er komt weer een tijd aan dat we wat meer kunnen genieten van de zon en de warme temperaturen. We leven in een land waar elke jaargetijde zich volop kan presenteren. Hoewel de winter wat minder streng is geworden. Maar ook in Nederland genieten we van afwisselingen die in ons land een mild klimaat geven. Aan het eind van elke jaargetijde dient de volgende zich aan. We zien de nieuwe jaargetijde als het ware aankomen.

Maar kunnen we ook de tijd van God zien aankomen. We hebben gelezen dat God alles mooi heeft gemaakt op Zijn tijd. Naast onze natuurlijke tijd klok, loopt er ook een klok van God. We lezen in Markus 13:28-33.

De Here Jezus geeft ons het advies om op te letten, te waken en te bidden.

Weet u hoe u dat doet. Opletten doe je door extra aandacht te geven.

Dit doe je met al jouw zintuigen: oren, ogen, smaak en reuk maar ook met je gevoel en verstand te gebruiken.

In Efeze 5 zegt Paulus om nauwgezet te wandelen. Dat betekent dat u heel goed moet kijken waar u uw voet neer zet.

Dus niet roekeloos maar met wijsheid wandelen.

De bijbel zegt hoe we moeten wandelen (leven):

'we moeten begrijpen wat de wil van de Here is'.

Hoe? **Je moet al je tijd verbonden zijn met de Heilige Geest.**

Naar Hem luisteren, blijven kijken en het van Hem verwachten.

In het bijzonder als we ons begeven tussen andere mensen.

En in Kolossenzen 4: 5 zegt Paulus ons om de tijd uit te buiten door altijd 'aangenaam' in uw gesprekken te zijn. Dit wil zeggen dat je zoveel mogelijk aangename gesprekken moet voeren. Als het even kan 'aangenaam zijn'.

Altijd aangenaam zijn.

Hij geeft nog een aanwijzing: 'met zout smakelijk gemaakt'.

In Mattheüs 5: 3-13 lezen we wat de Here Jezus bedoelt met 'aangenaam' zijn; het zout zijn van de aarde.

In een gemeente in Naaldwijk waar ik ook spreek, behandelen dit thema over meerdere zondagen. Maar hier wil ik dit globaal aanhalen.

- Arm van geest zijn
- Je verdriet nemen
- Verlangen naar Gods gerechtigheid
- Barmhartig zijn
- Van harte rein zijn
- Vrede stichter zijn
- Niet erg vinden dat je vervolgd wordt
- Niet erg vinden dat je om Christus wil met kwaad bejegend wordt
- In dit alles verblijd en verheugd zijn.

Dit is het karakter van de Here Jezus en van de nieuwe mens in ons die steeds meer in ons zal groeien.

We hebben in ons leven in 80 jaar kunnen genieten van vrede en harmonie in ons land.

Als er een andere tijd aanbreekt, dan is dat ook een mooie tijd.

Een tijd dat u en ik als gemeente vol mogen worden van de Heilige Geest en door Hem aangenaam worden voor de mensen in onze omgeving.

DE bijbel zegt in het evangelie van Johannes dat Hij ons de kracht zal geven en ons zal leren over de gehele waarheid (lees Johannes 14:15-31).

In het volgende hoofdstuk (Johannes 15) geeft de Here Jezus aan dat wij het zonder Hem niet kunnen volbrengen.