

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 13/ 2025**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 30 maart 2025 zal Peter van den Worm het Woord brengen.  
Roy Albersen zal de voordienst doen.

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.

### **Preek van Henk Goldberg in een notendop.**

Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar willen delen komt uit Psalm 27.

Deze Psalm begint met de woorden:

De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?

De Basisbijbel vertaald dit als volgt:

De Heer is mijn licht en mijn redding, De Heer is mijn kracht.

Wat een zekerheid mag dat zijn voor iedereen die in zijn of haar leven ervaart wat het betekent dat de Here Jezus ons licht is op ons pad en dat Hij ons kracht geeft en dat we te allen tijde bij Hem mogen schuilen.

Hij is het die in alle omstandigheden van ons leven ons nooit en te nimmer aan ons lot overlaat.

In Nahum 1 : 7 staat: De Heer is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid. Hij kent hen die bij Hem schuilen!

Wat een geweldige bemoediging voor ons dat wij door Hem gekend zijn, Hij kent ons bij onze naam.

Jesaja 30:18 Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn. En daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht, welzalig allen die op Hem wachten.

Psalm 27 vers 2 spreekt over boosdoeners die op os af kunnen komen en over tegenstanders en vijanden.

Zelf denk ik hierbij heel in het bijzonder aan onze broeders en zusters in die landen waar christenen worden vervolgd omwille van hun geloof, laten we maar veel voor hen bidden om kracht. Maar ook wij kunnen in bepaalde situaties te maken krijgen met tegenstand, wees er dan maar ten volle van overtuigd dat Hij, De HERE der Heren en de Koning der koningen bij u en en zoals het Woord van God ons leert, door Zijn Heilige Geest in u woont.

Psalm 27 :4 geeft heel treffend weer wat ons verlangen mag zijn:

Één ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HERE al de dagen van mijn leven.

Wat een geweldig verlangen spreekt daaruit, om voortdurend in Zijn nabijheid te zijn.

Dat geldt voor een ieder van ons, en wij worden ook daartoe uitgenodigd door Hem.

Er is geen betere schuilplaats te bedenken. Want, staat er in vers 5: Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, in het verborgene van Zijn tent en ook nog eens hoog op een rots.

Hij, de IK BEN is onze schuilplaats waar we altijd terecht kunnen!

Verderop in deze Psalm staat: Van uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht.

Ons antwoord daarop mag ook zijn: Ik zoek Uw aangezicht, HERE.

Vers 11 zegt: Onderwijs mij, HERE, Uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil. En even verderop: Wacht op de HERE.

Het is mijn gebed dat de Heer u zegene en Hij zorgt voor u, dat is iets waar we nooit aan hoeven te twifelen.

Gods zegen toegewenst van Henk en Petra Goldberg.