

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 12/ 2025**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 23 maart 2025 zal Henk Goldberg het Woord brengen.

Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

Dinsdagavond 18 maart is er bidstond.

### **Preek van Ko de Jong in een notendop.**

Twee oosterse schoonheden.

#### **Lees Ruth 1:1-22**

Het gaat over de familie van Elimelech en Naomi.

Het is een verhaal met een triest begin en een happy end.

Door de hongersnood trekt de familie weg uit Bethlehem ( broodhuis).

Ze vestigen zich in Moab. Het volk van Moab is het nageslacht van de oudste dochter van Lot, lees Genesis 19:37.

Lot was door God gespaard, door het gebed van Abraham ( lees Genesis 19:29-30).

God verandert onze situatie van hopeloos naar hoopvol.

Gods weg is een bijzondere weg vol van wonderen.

Doordat de zonen van Elimelech waren overleden, had Naomi geen nageslacht en kon de geslachtslijn niet worden verlengd naar de geboorte van de Messias.

God had het echter het oog op Ruth. Het hart van Ruth was gericht op God.

En omdat Ruth zich aan Naomi had verbonden, een ook aan haar volk en haar God was Ruth een dochter geworden van Naomi.

Ook wij zijn door een verbintenis van de Here Jezus kinderen van God geworden op grond van onze getuigenis dat wij bij de Here Jezus willen behoren.

Onze tijd is ook een moeilijke tijd. We leven aan het eind van de tijd lijn zoals Nebukadnezar de tijd zag. Mensen trekken ook weg van het geestelijk broodhuis. Maar laten wij dicht bij God blijven, omdat Hij onze situatie in de eindtijd ook kan ombuigen van hopeloos naar hoopvol. God komt tot zijn doel. Net zoals bij Naomi kan Hij Zijn belofte op een wonderbare manier vervullen in ons leven.

Zowel Naomi als Ruth zijn bijzondere vrouwen geworden voor God, twee oosterse schoonheden.