

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 11/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 16 maart 2025 zal Ko de Jong het Woord brengen.

Hans van den Worm zal de voordienst doen.

Dinsdagavond 11 maart is er bidstond.

Preek van Arie Kok.

De Kracht van gebed

Voor velen een bekende tekst uit het Woord van God. Fil. 4:6-7 en 19.

De eerste zekerheid (geloof) welke de Here geeft is; "De Here is nabij"

Door de Heilige Geest is Hij nabij ons en woont in ons om te leiden. We hebben al gesproken over de kracht van het geloof door de Heilige Geest. Gal. 5:25 leert ons dat wanneer wij door de Geest leven, wij ook door (Dezelfde) Geest het spoor behoren te houden. Hoe u het keert of went, het komt er steeds weer op neer, door de Kracht van Zijn Geest is alles mogelijk, mits we geloof hebben.

Laat ons ook lezen Rom. 8:9-11.

Zijn kracht is in ons uitgestort door de Heilige Geest. (Hand.1:8 en Ef.1:19-21)

Weest in geen ding bezorgd. Bezorgdheid is vaak een teken van ongelof in de zorg die God wil geven. Zie ook het voorbeeld uit Matth. 6:25-34. Weest niet bezorgd over uw leven. Hier kom ik later op terug.

Vers 19 van Filippenzen spreekt over 'al uw behoeften, naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus'

Wanneer u zich zorgen maakt en geen geloof/vertrouwen hebt in de Levende God zal Hij Zijn beloften ook niet waar kunnen maken in uw leven. Maar zie hoe het Woord van God spreekt, de oplossing is **1) gebed 2) smeking 3) dankzegging** (vers 6) En niet te vergeten wat geschreven staat in Ef. 6:18 "En bidt daarbij met **aanhoudend bidden en smeken** bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe dankende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij".

Zoals beloofd kom ik nu terug op Matth. 6:25-34. Uit dit schrift gedeelte kunnen we heel veel leren. Ik doe het even in telegraaf stijl:

Vanaf vers 25 tot 29: Begint met 'weest niet bezorgd over uw leven' en dan volgt een hele opsomming van allerlei materiële zaken, maar de Here zegt 'uw leven is meer waard' Ons leven is meer waard dan al de materie om u heen, alles wat zichtbaar is. Geloof is onzichtbaar, maar heeft een eeuwige waarde.

Vers 30: Spreekt over de kleingelovigen.

Vers 31: Maakt u dan niet bezorgd

Vers 32: De heidenen zoeken deze dingen, maar wij zijn geen heidenen, nee wij zijn koningskinderen. En Uw Vader 'weet' wat u nodig hebt.

Vers 33: Waar gaat het om? Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Kracht in het gebed welke al het verstand te boven gaat. 1 Kor. 2:9 "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben".

Jac. 5: 13-18 In dit verband gaat het om vers 16b. (NBG) Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (HB) Gebed heeft een geweldige uitwerking. (SV) een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. (NEB) Prayer is powerful and effective.

Ons rechtvaardig gebed is krachtig en wordt door God werkzaam/effectief gemaakt door het geloof.

Onderzoek ook Hand.4:31 + 33; Hand. 12.(Petrus bevrijd, ongeloof bij de discipelen, maar God houdt Zich aan Zijn beloften)

Een krachtig gebed van de rechtvaardigen vermag veel.