

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 10/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 9 maart 2025 zal Arie Kok het Woord brengen.

Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

Dinsdagavond 4 maart is er bidstond.

Preek van Willem Agerbeek.

De kwestie van Genade, Gods gift.

(1)

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. 1.Joh.1:9 Rechtvaardig, Gerechtigheid, dat klinkt abstract. Maar wanneer jou onrecht is aangedaan, dan weet je hoe waardevol gerechtigheid is. De huidige samenleving heeft haar eigen woorden voor gerechtigheid zoals: internationale rechtsorde, mensenrechten. Deze begrippen hebben hun wortels in de Joods-Christelijke traditie. De uitlegging van de begrippen is in de loop van de tijd wel aan verandering onderhevig. Onze samenleving is gebaseerd op waarden (gewichtige ideeën van mensen) en normen (geschreven en ongeschreven regels die voortvloeien uit de waarden). Maar wat zegt de Bijbel over gerechtigheid? (2)

Voordat wij mensen hadden nagedacht over een internationale rechtsorde, zelfs al voordat er mensen waren, rustte Gods troon al op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in Zijn dienst. Psalm 89: 15. Maar wat houdt gerechtigheid dan in?

Als Jesaja profeteert over wat er niet goed gaat in Israël, spreekt hij ook over wat er dan wel moet gebeuren. En dat is: zwakkeren in de samenleving moeten worden beschermd; er mag geen plaats zijn voor corrupte rechtspraak; diefstal en geweld moeten worden tegengegaan. Jes. 59: 14-16 Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het, en het was slecht in Zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was, Hij was geschokt dat niet een mens Zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht Hij redding en Zijn gerechtigheid spoorde Hem aan.

Mozes kreeg op de berg Sinai deze woorden van God. (4) Exodus 20: 1-5a, 7,8, 12-17 Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere goden. Maak geen afgodsbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij.

Misbruik de Naam van de Heer, uw God niet, want wie Zijn Naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Ik denk dat de meeste mensen wel redelijk tevreden zijn met zichzelf (5) Wanneer wij in de spiegel kijken, zien we niet direct een kwaadaardig wezen, maar meestal een fatsoenlijk persoon, met goede bedoelingen. Dat is tenminste wat wij onszelf vertellen. We zijn tenminste geen Stalin, of Hitler. Zij waren kwaadaardig, zeggen we. Maar hoe zou ons

oordeel over onszelf veranderen als we een andere standaard zouden gebruiken, de standaard van Gods wetten? Bijvoorbeeld als we uren die we niet hebben gewerkt wel declareren. Wanneer we gemakkelijk leugentjes opwerpen bij gelegenheid. Als we nog snel boos worden en mensen dan lelijke namen geven. Wanneer we obsessieve verlangens hebben zodra we bepaalde producten in de etalage zien liggen of op het internet vinden. Of Wanneer we lustgevoelens hebben ten aanzien van iemand die niet onze partner is. Zomaar een aantal voorbeelden ter illustratie waarbij wij de letter en de geest van Gods wet verbreken. Gods wet die diefstal, vals getuigenis, moord, verlangen naar de bezittingen van een ander en overspel verbiedt.

Het overtreden van een van deze wordt door God al beschouwd als verkeerd, als slecht. En waarschijnlijk hebben we meer dan eens een of meerdere wetten overtreden. Zijn we werkelijk zo goed als wij dachten dat we zijn?

We denken soms gemakkelijk: maar de heer Jezus is toch voor onze zonden gestorven. Die wetten waren er in het oude testament. En we zijn niet volmaakt. De heer Jezus maakt ons duidelijk dat we daar ernst mee moeten maken. Hij gaat zelfs nog verder dan de letter van de Wet (6) Matth. 5:17,18, 21-24, 27,28. denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord". Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "nietsnut" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. (het kerkelijk bestuur) Wie "dwaas" zegt, zal voor het vuur van het gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." En Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.

(7) Over een ding kunnen we het eens zijn; we hebben allemaal genade nodig. David schreef al in Psalm 14: 2,3 De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er een verstandig is, een die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet een. Hij zei niet dat dat geen een ooit iets rechtvaardigs had gedaan. Maar hij wilde onze aandacht vestigen op een diepere waarheid over wie wij zijn wanneer de maatstaf Gods perfecte standaard is: we zijn allemaal zondaars. De Bijbel is duidelijk over het lot van zondaars. Van Genesis tot Openbaringen is de waarschuwing consistent. Rom.6: 23 het loon van de zonde is de dood, ...we kunnen de zonde niet voorblijven of het van ons afschudden. Ook kunnen we het niet goed maken met goede daden. Uiteindelijk zal zonde leiden tot veroordeling.

Om bevrijd te worden van de eeuwige consequenties van de zonde, is het nodig om onder Gods genade te komen. Heeft u zich dat al gerealiseerd? Vertel ik u nu iets nieuws, of bent u al met deze gedachten aan de slag geweest? (8)

In de 16 e eeuw, tijdens de protestantse reformatie was het credo: Sola gratia, oftewel: door genade alleen. Dit was een revolutionair idee waar de Rooms Katholieke kerk dicteerde dat sacramenten, pelgrimstochten, aflaten en goede werken een vereiste waren voor behoudenis. Helaas werd genade een soort superwoord dat ook werd verbonden aan predestinatie: voorbestemming. Dit wil zeggen dat God al had bepaald wie zou worden behouden. Voor diegenen was er dan genade. Nu is er genade nodig voor behoudenis, om behouden te worden. De Bijbel leert ons dat God niet wil dat enig mens verloren gaat, maar tot erkentenis van de waarheid zal komen. Een ieder wordt genodigd om in te gaan op de roepstem van God. Maar mensen moeten dan wel horen dat ze schuldig staan tegenover God, de Schepper van hemel en aarde. Anders kunnen ze dit niet weten en tot geloof komen. Johannes de Doper riep al op: bekeer je. Ook Jezus riep op om tot bekering te komen.

In het betonen van genade of een gunst ligt iets moois. En ook mensen zijn hiertoe in staat.

(9) Bijvoorbeeld Boaz, de grootgrondbezitter bij Bethlehem, die ook een lossers was voor Naomi die als weduwe was teruggekeerd uit Moab; en met haar, haar schoondochter Ruth, die ook weduwe was geworden. Ruth zorgde voor Naomi en ging aren lezen bij de oogst op het veld van Boaz (zonder dat ze wist dat het zijn veld was). Boaz was haar goed gezind en zei haar niet naar een andere akker te gaan. ook mocht ze te drinken nemen en gaf hij haar brood en geroosterd graan te eten. Hij instrueerde zijn mannen haar niet lastig te vallen en haar volop kans te geven om ruim voldoende graan mee te nemen voor haar schoonmoeder. Hij verleende haar een gunst, schonk haar genade.

Jozef vond genade in de ogen van Potifar die hem als slaaf had gekocht (10) hij kreeg het beheer over het gehele huis van Potifar. Alles werd onder zijn autoriteit geplaatst. Deze vriendelijkheid van Potifar was veel meer dan een slaaf normaal kon verwachten. Jozef ontving een gunst, of genade. Als resultaat van de goedheid van Potifar voor Jozef, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar. Toen hij later onder valse beschuldiging in de gevangenis terecht kwam, gaf de Heer hem genade en kwam hij in de gunst van de gevangenenbewaarder en kreeg de leiding over alle gevangenen en hield toezicht op het werk dat ze deden. (Gen. 39: 2-5, 21-23)

Wanneer het betonen van genade zelfs door mensen kan worden gedaan, dan is het allen maar logisch dat God de meest verrijkende en levens veranderende genade betoond die er is. Laten we het verhaal van de exodus bekijken. God keek niet weg van Zijn volk, toen het in slavernij onder zware omstandigheden verkeerde. Hij greep krachtig in, door een serie van wonderen die de Egyptenaren vernederden, die hun goden overtroefden, zodat ze de Israëlieten bijna wegjoegen. Hij leidde hen door de Rietzee, door de woestijn naar de voet van een berg, waar Hij Zichzelf bekend maakte aan het volk en hen herbevestigde dat Hij hun het beloofde land zou geven (Exodus 7-15). Intussen was het volk getuige geweest van de Vuurkolom en de wolkkolom, hadden ze water uit een rots te drinken gekregen en manna dat elke morgen voor ze klaar lag. We zouden verwachten dat door al deze ervaringen het volk een schuldgevoel t.a.v. de Heer zou voelen. Dat nederigheid en getrouwheid het antwoord zou zijn vanwege de genade van de Bevrijder. En korte tijd was dat ook zo. Maar al snel vielen ze in zonde.

(12) Ze aanbaden een gouden kalf aan de voet van de berg Sinai, terwijl Mozes op de berg met God sprak over de tabernakel. Het heiligdom waar God zich te midden van zijn volk aan hen wilde openbaren. Het was een geweldig verraad!(Exodus 24-34) Ondanks hun acties, bleef God genade en barmhartigheid tonen. Mozes mocht voor de tweede keer de Heer ontmoeten op de berg Sinai. Ex.34: 6,7 De Heer ging voor hem (Mozes) langs en riep uit: De Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft zo, zult u denken, dat is mooi. Dan hoeft u niks meer te doen, ik sta goed voor God. Maar het vers gaat nog verder: maar niet alles ongestraft laat jaren later schrijft David in psalm 103: 6-9 De Heer doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, aan het volk van Israël Zijn grootse daden. Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.

Genade bewerkt Redding. (13) Toen de wateren van de zondvloed, de grote vloed eindelijk waren weggetrokken na meer dan een jaar en Noach en zijn gezin weer voet op droge grond konden zetten, zullen ze een zucht van verlichting hebben geslaakt. Ze hadden de meest catastrofische gebeurtenis ooit in de geschiedenis van de aarde overleefd. Zij werden gespaard van een Goddelijk oordeel. Noach is een voorbeeld. Hij staat symbool voor iedereen die door onverdiende gunst van God, zal worden gered van de dood. De mensheid in die dagen was volledig corrupt en leefde in zonde. God gaf hen een ultimatum om zich te bekeren of te worden uitgedelgd. Noach geloofde God, handelde vanuit zijn geloof en ontving genade. Als resultaat waren hij en zijn gezin gespaard, gered. Al de anderen, die niet wilden luisteren naar Gods roep via Noach kwamen om. Klinkt dit bekend? Want het verhaal van Noach is een versie van thema's die door het N.T. voorkomen. Petrus zegt hier aan

spottende mensen die vragen: waar blijft Hij nu? (14) 2Petr.3: 5,6 Ze gaan er willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods Woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde Woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

De huidige wereld, die steeds meer zondig wordt, gaat in dezelfde richting als de wereld voor de zondvloed. Maar er is een Licht. Zoals God er geen genoegen in schiep om de wereld van Noach te vernietigen, wil Hij ook niet dat mensen nu verloren gaan. Als een God van liefde is het Zijn verlangen dat we zullen leven in de eeuwigheid als leden van Zijn Goddelijke Gezin. (15) 2Kor.6: 18 Daarom zegt de Heer: ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal Ik jullie aannemen en jullie Vader zijn, en jullie Mijn zonen en dochters, zegt de almachtige Heer. Door het offer van Jezus Christus aan het kruis, hebben wij nu genade ontvangen. Joh.3: 16 want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, , opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Tegelijk met deze belofte roept de Heer ons ook op om heilig te leven. 1.Petrus 1: 15-17 leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik Ben heilig'. En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling. Om dit te bereiken heeft God ons Zijn Geest gegeven: (16)

Rom8: 1-4 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. vs 14-16 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden. – door Hem roepen wij God aan met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen Gods zijn. (17) Door dit alles heen is voldaan aan de gerechtigheid en is genade ons deel geworden.

Nieuws van het zendingsveld.

Beste, lieve vrienden,

Hoe gaat het met de kinderen in Baiwai nadat hun school tot de grond toe afbrandde? Hoe verliep de grote onderwijzerscursus op het Training Centrum? En wat van die naburige taalgroep Karkar-Yuri - hebben ze daar nu ook scholen? En wat leren de kinderen eigenlijk op de driejarige Abauschool? Hoe goed kunnen ze lezen na drie jaar? Wat is ieder Abaukind geacht te kunnen, waar het gemiddelde Nederlandse kind geen weet van heeft?

Op al die vragen kan je de antwoorden vinden in het meegestuurd filmpje van 10 minuten

[HIER](#)

Tien minuten is misschien te lang in deze snelle, voorbij flitsende wereld. Maar met een bakkie koffie vliegt 10 minuten voorbij. Dat is eigenlijk wel nodig om in een totaal andere cultuur te duiken.

We hebben ooit geld ingezameld voor beamer sets voor 26 schoollocaties. Intussen zijn dat er 29 geworden en daar zitten de Karkar-Yuri scholen niet bij. Op sommige schoollocaties zijn wel vier klassen. Dat betekent dat iedere klas de beamer een uur kan gebruiken. Qua onderwijs is dat nog steeds een goede situatie, maar qua stroom wordt er dan toch te veel gevraagd van de beamer set. Dat is op te lossen door de opgewekte stroom van de hele dag in een thuisbatterij op te slaan. Steun voor het Abau lees- en schrijfonderwijs is dus nog steeds heel welkom. Maar niemand hoeft daar stress van te nemen. Dat doen wij ook niet. We roeien met de riemen die we hebben en dat zijn er nog steeds heel veel.

De grootste wens die nog niet verwezenlijkt is, is een goede internetverbinding voor het direct bespreken van de Abauvertaling. De gezondheid van Obow is momenteel duidelijk minder, dus dat is steeds in onze gedachten als een blijvend gebed.

Met dankbare en hartelijke groeten,
Arjen en Maija.

Voor ondersteuning: De Wycliffe rekening WBV Comité Lock (NL24 RABO 0146037294) zal in de maand juni komen te vervallen. Als u wilt blijven steunen is het advies om dat te doen via de EGMA Maassluis rekening NL56 RABO 0123 3539 47. Deze rekening heeft ANBI status en is begin 2022 opgezet met als enig doel het Kaukasuswerk en vooral het Abauwerk te steunen.

Vragen over financiën: e.bruijnes@ kpnplanet.nl

Adres: Voorhuis 16, 3471 EM Kamerik. (Tel. 0348 - 418859)