

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 9/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 2 maart 2025 zal Willem Agerbeek het Woord brengen.
Monica Albersen zal de voordienst doen.
Dinsdagavond 25 februari is er bidstond.

Voorbede.

Barry van Oertel voor herstel van zijn gezondheid..

Preek van Peter van den Worm.

Handelingen 10:22

Corry en ik vieren vandaag ons 35 jarige trouwdag. Ook wij zijn er van overtuigd dat houden van een werkwoord is. Het huwelijk is een Bijbels principe.

Wij zijn de gemeente van de Here Jezus Christus en horen bij Hem en als een getrouwde vrouw bij een man hoort.

De Here Jezus is voor ons gestorven, zodat Hij ons heiligen zou, door ons te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat hij ons in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn ([Efeze 5:25-27](#)). Hij is aan het werk.

Het huwelijk is een verbond tussen twee mensen, waarin zij hebben afgesproken om samen verder te gaan en voor elkaar te zorgen.

Zowel als individu als gemeente zijn we dus verbonden aan de Here Jezus.

Paulus zegt in de brief aan de Korintiërs ([2 Kor. 11:2](#)) dat hij zich beijvert om de gemeente ten huwelijk te geven aan één Man, om de gemeente als reine maagd aan Christus voor te stellen.

Hoewel het huwelijk nog moet plaats vinden (lees [Openbaring 19:6-8](#)), mogen we nu al de Naam van de Here Jezus dragen en leven uit de rijkdom van de Here Jezus. Zo gaat dat bij een voorgenomen huwelijk in de tijd dat de Here Jezus hier op aarde was. In die tijd ging de aanstaande bruidegom, na de mondelinge overeenkomst, eerst terug naar het huis van Zijn Vader om een woning voor het stel te bouwen (lees [Johannes 14:2](#)). De Here Jezus is voor ons aan het werk.

De bijbel heeft vele vergelijkingen, als het gaat om de relatie tussen de Here Jezus en de gelovige. Hij is ook een eeuwige Vader en wij zijn Zijn kinderen.

Ook in dit vergelijk mogen we uitdelers zijn van de rijkdom van God, we dragen immers Zijn Naam.

De bijbel heeft het ook over Zijn licht uitstralen, het zout zijn dat bederf tegen gaat en smaak brengt in het leven.

In [Handelingen 10](#) lezen we het verhaal over het huis van Cornelius.

Er staat niet wat Cornelius heeft gebeden, maar hij verwachtte een rijke zegen van God. En God heeft de gebeden van Cornelius gehoord verhoord.

En op welke manier werkt God dan?

Cornelius moest op zoek naar een dienstknecht van God. Die zou hem vertellen wat hij moet doen om woorden van zaligheid te ontvangen.

Zo is het ook in onze tijd. De dienstknechten van God, de gemeenteleden mogen de Woorden Gods vertellen aan een ieder die op zoek is naar God.

Wij mogen de woorden doorgeven. En als we nog aan het vertellen zijn, zal; de Heilige Geest het vernieuwingswerk doen in de harten van onze toehoorders

([vs. 45](#)). Zodat ook zij deelgenoot mogen worden van de redding in de Here Jezus Christus.

In [Johannes 5:17](#) staat dat God de Vader werkt en de Here Jezus ook.

Het is de vraag of ook wij werken voor het Koninkrijk van God.

Beijvert u ook om mee te werken aan de heiliging van de gemeente.

Ik ben blij voor al de broeders en zuster die in onze gemeente willen meewerken aan de opbouw van de gemeente. De Here Jezus zegt ons ook dat we om arbeiders moeten bidden ([Mattheüs 9:38](#)).

Dit betekent dat u eerst zelf ruimte moet geven aan de Heilige Geest om geheiligd te worden (apart gezet voor de Here Jezus) en dat u dan vervolgens mee kunt werk aan de heiliging van de gemeente, zoals Paulus dat deed.

Door voor de gemeente te bidden, een goed voorbeeld te zijn, de gemeente te versterken en woorden van zaligheid uit te spreken.

De Here Jezus heeft hierover een gelijkenis verteld aan zijn discipelen.

De plaats in de bijbel is opmerkelijk.

Eerst spreekt de Here Jezus over de eindtijd [Mattheüs 24](#). Dan verteld Hij over de wijze en dwaze maagden ([Mattheüs 25:1;13](#)) en dan over de talenten die de dienstknechten van hun Heer hebben gekregen ([Mattheüs 25:14-30](#)) en dan het laatste oordeel ([Mattheüs 25:31](#)). Het werken met de rijkdom van de Here Jezus is dus iets wat vooral ook in de eindtijd speelt. Laten we als leden van de gemeente, levende stenen zijn, en net als Paulus, Petrus en de ijverige dienstknechten, ons inzetten om de woorden van zaligheid te vertellen in onze omgeving.

Lees ook [1 Petrus 2:4-5](#).