

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 8/ 2025**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 23 februari 2025 zal Peter van den Worm het Woord brengen.  
Roy Albersen zal de voordienst doen.

Dinsdagavond 18 februari is er bidstond.

### **Voorbede.**

Zuster Jannie Boshamer voor haar hoge bloeddruk.

### **Preek van Ko de Jong in een notendop.**

Lees Psalmen 84:2-5

En Lukas 12:6-7 en 24

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Zingen is een speciale gave die God aan de mensen gegeven heeft.

Het spreken over het Koninkrijk van God is nog maar de helft van de mogelijkheden om God te eren. Door de lofzang wordt het eren van God compleet.

Praten doe je veelal meer met je verstand. Het zingen daar gebruik je meer je gevoel en emoties.

Lees ook Efeze 5:19 Zing voor de Heer.

Het 1<sup>e</sup> gebod brengt je verstand en hart bij elkaar: 'Heb God lief met heel je hart en verstand'. We zijn dragers van Gods beeld en daarom kunnen we zingen.

We mogen met verbazing en verwondering kijken naar de diversiteit van de schepping van God. De musjes en al wat God nog meer heeft geschapen. Maar de mens is voor God het meest waardevol. Immers Hij is voor de redding van de mensen gestorven op aarde. Alle mensen zijn uniek geschapen. God zorgt voor zijn schepping ( Matt. 10:29), maar hij zorgt in het bijzonder voor u en mij. De natuur zegt veel over haar schepper.

Ook wij mogen vertellen over wie God is door onze daden en aanbidding van God.

David was graag in de tegenwoordigheid van God. Hij bezingt in de Psalmen Zijn verlangen om in het huis van God te zijn.

Zowel de mus als de zwaluw vinden een veilige plek in het huis van God, dicht bij het altaar. Het altaar spreekt hier over een ontmoetingsplek tussen het wezen en God.