

# Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 7/ 2025

## Mededelingen:

Aanstaande zondag 16 februari 2025 zal Ko de Jong het Woord brengen.  
Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

## Voorbede.

De zieken die geveld zijn door de griep:  
Familie Albersen, Henrici, Joanne Oosterhof.

## Preek van Arie Kok.

Preekaantekening Pastor Arie Kok zondag 12 Januari 2025 Bethel Rotterdam  
De Kracht van geloof.

Een mooie tekst om mee te beginnen is Hebr. 11:6 "Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken".

Wanneer het over geloven gaat vallen er twee belangrijke dingen op in deze tekst, namelijk 'zonder geloof' en 'moet geloven'. 'Zonder geloof' wordt ons hiermee aangegeven dat het onmogelijk is de Here God welgevallig (behagen) te zijn. God te eren en tot God komen is er zeker ook voor om Hem te behagen, denk maar aan het aanbidden van de Here. En wanneer er geen geloof is in Hem zal dat ook beslist niet gaan lukken. Maar wanneer u komt in het geloof, (moet geloven) in het volste vertrouwen dat Hij de Beloner (Schenker) is, van wat u geloofd. Zeker wanneer Hij ernstig wordt gezocht in het geloof en gebed. Door het bidden en daarbij 'geloof' uit te spreken gaat de Here antwoorden. (vgl. Jac. 5:13-15) "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus". Rom.10:17 Geloof is één van de dingen welke blijft bestaan tot het laatst in ons leven. 1 Kor.13:13 "Zo blijven dan, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde". Hebreeën hoofdstuk 11 is het hoofdstuk van de geloofshelden, welke door de geschiedenis heen hebben geleefd. Voor elke geloofsheld komt u steeds de woorden tegen "...door het geloof".

Een ander mooi voorbeeld zien we in het leven van Abraham en Sara, beschreven in het nieuwe testament door de apostel Paulus opgetekend: Laten we lezen Rom. 4:20-22

- Niet getwijfeld door ongelooft
- Versterkt in zijn geloof
- Gaf God de eer
- In de volle zekerheid (des geloofs)
- Dat Hij bij Machte is
- Het beloofde te volbrengen

Geweldig als je dit zo leest, hoe wonderbaarlijk is het geloofsleven van Abraham, nooit twijfelen maar volledig vertrouwen. Hij is de Almachtige.

Er is zo'n geweldige kracht in het geloven dat zelfs koninkrijken zijn overwonnen en omvergeworpen. Hebr. 11:33

Uw geloof in het onmogelijke moet geproclameerd worden door een positieve belijdenis. Rom.10:8-13; In deze tekst wordt gesproken (v.8) over het woord des geloofs dat wij prediken. Het woord des geloofs is in uw mond maar ook in het hart. Met het hart geloofd men (tot gerechtigheid) en met de mond belijdt men (tot behoudenis). Vergeet nooit dat het

uitspreken, van wat gij geloofd in uw hart, een positief effect heeft op uw geloofsleven en in de wonderen die Hij wil doen.

Geloof met het hart, maar spreek uw geloof uit! Jac.5 zegt hierover dat de Here God Zijn kracht hieraan verleent.

Spr. 18:21 "Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten"

God is onveranderlijk! "Jezus Christus is gisteren, heden Dezelfde en tot in eeuwigheid"  
Hebr. 13:8

Geloof is gebaseerd op het onveranderlijke karakter van God en Zijn Woord.

Num. 23:19 "God is géén Man dat Hij liegen zou, of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen? Of spreken en niet volbrengen?". Dit is het karakter van onze Almachtige God.

De duivel heeft juist een tegenovergesteld karakter! Leest u maar Joh. 8:44. De duivel spreekt naar zijn aard (karakter).

Laatste tekst: Marc. 9:23 "Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik geloof Here, kom mijn ongelof te hulp".

Het gaat alleen maar om geloven. Alles is mogelijk, door het geloof. Wanneer u kunt geloven, en dat kunt u niet van uzelf, het is de kracht van geloof die maakt dat alles mogelijk is bij de Levende God. De tekst leert ons ook dat we hulp nodig hebben met geloven.

Wanneer u er geen vertrouwen meer in heeft, is de Kracht van God er om uw geloof sterkt te maken en komt de overtuiging door de Kracht van de Heilige Geest over u om krachtdadig te gaan handelen in het geloof.

© Pastor Arie A. Kok© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere gegevens dragers, zo ook facebook, whatsapp, twitter of op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de schrijver!