

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 6/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 9 februari 2025 zal Arie Kok het Woord brengen.
Hans van den Worm zal de voordienst doen.

Preek van Henk Goldberg.

Het thema was : de Namen van de Here Jezus.

Om te beginnen was het erg bemoedigend dat ook in de zangdienst wij samen regelmatig de Naam van Hem bezongen in onze liederen.

Spreuken 18 : 10 zegt daarover :

De Naam des HEREN is een sterke toren;

De rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Het is een prachtig beeld dat hier geschetst wordt, het geeft heel goed weer wat het aanroepen van de Heer voor uitwerking heeft.

In Hem zijn we veilig en geborgen. We mogen ten alle tijden bij Hem schuilen en dan zijn we veilig.

Wat de Namen van Hem betreft, die zijn onder andere : de God Die voorziet, de Middelaar, Verlosser, Heiland, Zoon van God, de Immanuël (wat betekent: God met ons), de blinkende Morgenster, de Alpha en de Omega.

In Psalm 138 : 7 lezen wij : Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij Uw hand uit, en Uw rechterhand verlost mij.

Wat een zekerheid is dat voor een kind van God, Hij laat Zijn kind onder geen enkele omstandigheid alleen !

Zo staat er in Filippenzen 4 : 19 een geweldige belofte:

Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus.

We mogen er absoluut zeker van zijn dat Hij dagelijks zorgt voor u als Zijn kind.

Op een bepaald moment in het leven van Mozes vraagt hij om God te mogen zien.

En dat gebeurt ook en bij die gebeurtenis noemt de Here God Zijn Namen en zegt in Exodus 34 : 6 : HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.

Zo'n God hebben wij, op Wie wij ten alle tijden mogen vertrouwen.

1 Johannes 4 : 15 zegt: Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijft in hem en hij in God.

En dat mag een enorme bemoediging voor ons allemaal zijn, dat het Woord van God ons hier leert dat op grond van onze belijdenis Hij in ons Zijn werk wil doen en Hij ons ieder moment van de dag helpt en ons nooit alleen laat.

Tot slot nog dit Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 : 4 en 5.

4. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar,

5. en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

We zijn allemaal bruikbaar in het Koninkrijk van God.