

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 4/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 26 januari 2025 zal Willem Agerbeek het Woord brengen.

Roy Albersen zal de voordienst doen.

Op aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal.

Preek van Ko de Jong in een notendop.

Overwin je teleurstelling.

Spreuken 17:24

De bloem van de roos hoort bij de stekels van de roos. Zo is het ook in het leven.

De mooie momenten horen bij de ellendige momenten.

In de krant lezen we over de mentale gezondheid van de jeugd en de mensen tussen de 25 en 35. Een grote groep ziet de toekomst niet rooskleurig in.

In de volgende 3 voorbeelden uit de bijbel, mogen we leren dat je je teleurstelling en tegenslag mag overwinnen met de aanwezigheid van God in je leven.

In 1 Koningen 18 lezen we over de tegenslag van Elia. Na de euforie van de opverwinning op de Baalpriesters, ziet hij het niet meer zitten omdat Izebel hem wil doden. Maar God geeft hem weer nieuwe kracht. Hij was zelfs instaat om 40 dagen te rennen naar de berg van God.

In Lucas 5:1-5 lezen we over de teleurstelling van Petrus.

Hij was een professionele visser en hij had de gehele nacht gevestigd en totaal niets gevangen. Dit betekende geen eten voor zijn gezin en geen inkomsten uit de moeizame arbeid. Als Hij de Here Jezus ontmoet en luistert naar Zijn Woord verandert dat heel zijn leven. De teleurstelling gaat over in een florissante toekomst.

Ook Mozes is in Exodus 32 teleurgesteld en boos. Het volk van God moest zo lang wachten op de terugkomst van Mozes, dat ze dachten dat hij niet meer zou terugkomen. Zij kozen vervolgens voor een ander god. Deze god konden ze zien.

In zijn woede gooit hij de stenen tafelen stuk en moet hij opnieuw de berg op terug naar God.

Mozes was verdrietig, somber en teleurgesteld de berg op gegaan. Maar we lezen dat hij straalde toen hij weer terug kwam met de nieuwe tafelen. Omdat hij een nieuwe ontmoeting had met God.