

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 2/ 2025**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 11 januari 2025 zal Arie Kok het Woord brengen.

Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

Dinsdag 7 januari is er bidstond, Peter van den Worm bereidt zich voor op een korte overdenking.

Aanstaande zondag beginnen we eenmalig om 14.00 uur.

### **Preek van Peter van den Worm.**

Lees Psalmen 118: 22, Efeze 2:19 en 20

Vorige week had Ko de Jong het ook over een steen. Een steen als gedenksteen: 'Eben Haëzer, tot zo ver heeft de Here Ons geholpen. Hiermee hebben we als gemeente het jaar afgesloten en terug gekeken in het afgelopen jaar.

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, wil ik vooruit kijken en stilstaan bij een steen die wordt gebruikt bij het begin van de bouw. Het is een belangrijk houvast bij het fundament, een hoeksteen.

Het is de vraag op welke manier we aan onze toekomst werken.

Je bent toch bezig met de opbouw van je levenshuis.

In de natuur is elk dier bezig met een woning ( hol) om het gezin er in te laten wonen. Als je de vogels en de maand mei gadeslaat dan zijn ze heftig bezig met het verzamelen van takjes om hun nest stevig te maken.

Ze zoeken dan takken die geschikt zijn voor de bouw van hun huis.

Als een takje niet past dan nemen ze het niet mee naar hun nest.

In Psalmen 118:22 zien we bouwvklieden die zoeken naar stenen om hun bouwwerk af te maken. Ze vinden een forse steen, maar die paste niet in hun bouwwerk. Waarschijnlijk waren ze al half op weg om hun bouwwerk op te bouwen. Maar de steen die ze vonden was alleen geschikt al fundament.

Dan moesten ze helemaal opnieuw beginnen en hun eigen ontwerp laten vallen.

De steen was een hoeksteen . En als je er op bouwt moet je 100% rekening houden met de grootte van de steen en de vorm van de steen en de hardheid van de steen.

Een hoeksteen in de Bijbel is een steen die hoort bij een fundering van een gebouw. Het is de belangrijkste steen van de fundering. Het hele gebouw rust er op. Volgens sommigen kan het ook een topsteen zijn. Dat is de middelste steen boven in een boogconstructie. Op die steen staat de meeste druk.

De boog staat of valt dankzij hem.

De vraag voor het komende jaar is: 'Bent u opzoek naar stevigheid en geborgenheid die passen in uw leven en past die zware steen met een aparte vorm niet in uw concept, of bent u bij het vinden van die zware steen met aparte vorm weer opnieuw begonnen met het bouwen van uw huis.

Als u opnieuw bent begonnen met het bouwen van uw levenshuis door dat u 'De hoeksteen' heeft gevonden en daarmee verder bent gegaan, bouwt u mee aan het Huis van God. Want wij zijn immers 'huisgenoten geworden van God' (Efeze 2:19).

Toen Simeon het kind Jezus zag, profeteerde hij:

Dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overleggingen uit veel harten openbaar worden Lucas 2:34-35.

Een ander vertaling zegt: 'dat de gezindheid van mensen bekend wordt'.

Wat is onze gezindheid in 2025.

Realiseren wij dat als een volgeling willen zijn van de Here Jezus, dat we ons moeten aanpassen aan Hem en niet andersom.

Dat gezindheid van Christus in ons is, lees Filippenzen 2:5-8.

En zijn we er ook van bewust dat bij de bouw van ons levenshuis, het in feite gaat om de smaak ( gezindheid) van Christus.

En wat vindt de Here Jezus geweldig. Dat zouden we moeten nastreven.

Want al het andere sluit niet aan op 'De hoeksteen' waarop het huis van God is/wordt gebouwd.

U zal misschien zeggen, natuurlijk weet ik dat wel, dat we als gemeente aan het huis van God bouwen.

Het weten is vaak niet genoeg. We moeten in 2025 ook daders zijn van het Woord van God. En we mogen elkaar erop aanspreken en bemoedigen opdat de gemeente mag functioneren als het lichaam van Christus.

Het materiaal om te bouwen is vol op aanwezig.

God de Vader heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen en de Heilige Geest woont in ons die weet op welke manier we moeten bouwen.

We kunnen het aan God vragen wat we nodig hebben om te bouwen aan het huis van God. In Openbaring zegt de Here Jezus, koopt van Mij goud, beproeft door het vuur, zonder iets daarvoor te betalen.

## Bericht van Arjen Lock.

Goede morgen mannenbroeders vanuit Jayapura

Allereerst wil ik jullie een blij, gezegend en energiek 2025 toewensen met God en al jullie lieve medemensen.

Vandaag ga ik de grens over naar Papoea-Nieuw-Guinea. Veel is al goed gegaan. Bijvoorbeeld: gelukkig kwam ik erachter dat de grote groenbruine koffer (met het zware boekjessnijapparaat) niet was doorgeboekt naar de eindbestemming zoals beloofd. Tot mijn grote verbazing draaide de koffer vrolijk rondjes op de bagageband in Jakarta. Ik ben dankbaar dat ik besloot te gaan kijken en superopgelucht dat de koffer hier nu in mijn kamer staat.

Het spannendste deel komt nog en dat heeft niet te maken met het ook wel uitdagende reizen naar het dorp, maar met de bank in Vanimo. Er zijn onduidelijke complicaties met mijn plaatselijke bankrekening daar. Kan ik straks bij het geld dat op de rekening staat? Is de bank überhaupt open? Komt er morgen geld uit het pinautomaat of is er in de hele stad geen werkende pinautomaat te vinden? Het is moeilijk te voorspellen in PNG of het antwoord op die vragen ja of nee wordt. Ik vraag er graag gebed voor. We hebben niet eindeloos veel tijd, want op 7 januari arriveert de eerste groep van Abau-onderwijzers voor hun training. Die cursus wordt ook een uitdaging, want op de vier dagen oude foto kan je zien dat het trainingcentrum blank staat vanwege de Sepikrivier die buiten haar oevers is getreden. Al staan de klaslokalen op palen, het zou prettig zijn als de rivier zich weer terugtrekt.

Samenvatting: Tot dusver gaat dus alles bijzonder goed, en voor de toekomst bidden we met vertrouwen en goede moed.



Alle koffers veilig gearriveerd. Bankzaken wachten.  
Training Centrum staat blank. Cursus begint 7 jan.

