

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 1/ 2025

Mededelingen:

Aanstaande zondag 4 januari 2025 zal Peter van den Worm het Woord brengen.
Hans van den Worm zal de voordienst doen.

Preek van Ko de Jong in een notendop.

Onderwerp: Een bijzondere steen.
1 Sam. 7:7-12

Stenen zijn heel oud en hebben hun eigen verhaal. In het Bijbelgedeelte gaat het om een gedenksteen, die Samuël heeft neergelegd als dank dat de Here het volk van Israël altijd heeft geholpen.

Zo'n actie bakent een gebeurtenis af. Tot hier toe.....

Het is goed om gebeurtenissen af te sluiten door bijvoorbeeld vergiffenis te vragen of te geven. We zetten dan een dikke streep ergens onder.

Laten we negatieve invloeden niet mee nemen naar 2025 maar een streep er onder te zetten, lees Jesaja 53:1-5.

God wil je onder Zijn vleugels beschermen, net als een arend zijn jongen beschermd. Maar het moet wel op Gods manier gaan.

Soms denken we God voor ons karretje te kunnen spannen, maar zo werkt het niet.

Een goed voorbeeld in de bijbel is het voorval van de strijd tegen de Filistijnen in de tijd van Eli. Het leger van Israël wilde hulp van God in de strijd en vroegen om de ark van het verbond (de woonplaats van God) naar het slagveld te brengen. Dat ging helemaal fout. Je kan dit lezen in 1 Samuël 4.

Het volk van Israël had in die tijd het heil gezocht bij de afgoden. En de dienst aan God stond niet op de 1^e plaats. Zo kan het ook in ons leven zijn. Dat onze dienst aan God maar een kleine tijd van onze dagbesteding is en onze hobby's en eigen belangen op de 1^e en 2^e plaats staan.

We moeten hieronder een streep zetten. En God gaan dienen op de manier zoals God het wil.

Laat de Here je ook hiermee helpen om de afgoden weg te doen.

De steen van Samuël heeft de naam Eben Haëzer. Tot zover heeft de Here ons geholpen.