

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 52/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 29 december 2024 zal Henk Tirion het Woord brengen.

Roy Albersen zal de voordienst doen.

We vieren Kerst op woensdag 1^e Kerstdag 25 december 2024.

Als het goed is heeft u zich al hiervoor opgegeven.

Preek van Peter van den Worm.

Onderwerp: Zo ben je het licht van de wereld.
Mattheüs 5:14-17.

Deze week kreeg ik van Operatie Mobilisatie een kaart. Deze kaart staat aan de basis van deze boodschap. Er stond op 'Jullie zijn het Licht van deze wereld'.



Ik vond het een fijn bericht. Mattheüs 5: 14-17 kan heel abstract klinken.

Dat de Here Jezus het Licht van deze wereld is, kunnen we nog enig zins voorstellen.

Hij geeft immers redding en hoop en zaligheid aan de mensen en bracht ons terug naar de Vader. Maar dat u en ik een licht zijn in deze wereld, dat kost ons wat meer moeite om je voor te stellen. De decembermaand is de donkerste maand en toch is het ook de maand van het licht. Kijkt u maar naar de huizen en winkels die versierd zijn en soms hele straten. Laten we eens even stil staan bij het Woord van de Here Jezus. Het is niet zomaar iemand die dit zegt. Het is de schepper van hemel en aarde, de koning der koningen.

Het licht is de tegenpool van de duisternis. Als we het hebben over de duisternis van deze wereld dan hebben we het over ongerechtigheid die in deze wereld heerst. U weet wel liefdeloosheid, egoïsme, bandeloosheid etc.

De tegenpolen zijn liefdevol, barmhartigheid, gehoorzaamheid en trouw. Dit zijn uitingen van licht. Het zijn tegelijkertijd ook karaktereigenschappen van God.

De kaart die wij van Operatie Mobilisatie hebben gekregen is een bevestiging van het verspreiden van het licht. Doordat wij deze stichting financieel steunen kunnen zij het evangelie verkondigen in de havens waar zij naar toe voeren.

Het licht wordt daar zichtbaar, de liefde en de genade van God.

Nu wordt het al wat meer concreet.

We hoeven het niet zo ver weg te zoeken. Wat dacht u van uw gedrag in uw gezin of bij bezoek van familie en vrienden. Uw vriendelijkheid en vreugde worden gezien door de buitenwereld. Ook dan wordt het licht zichtbaar.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Ook in de gemeente is het licht van de Here Jezus te zien.

De eensgezindheid en zorg voor elkaar zijn daden van het Licht.

Zegt de Here Jezus niet dat wij aan de liefde onder elkaar kunnen zien, dat wij Zijn volgelingen zijn. Als u precies wil weten wat voor liefde de Here Jezus bedoelt kan je dat lezen in 1 Korinthe 13.

Laten we eens wat voorbeelden van dit bijzonder licht die in de bijbel beschreven nader bekijken om te zien of we daarvan iets kunnen leren.

De liefde van de vader, in de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11-34).

De les van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37).

De bekering van Zacheüs (Lukas 1-4).

De gift van twee kleine munten van de arme weduwe (Lucas 21:1-4).

Laten wij ook aan God vragen om Zijn licht te mogen uitstralen in onze omgeving.

Gods Geest woont in ons. Hij is de olie die het Licht in ons leven doet schijnen.

Lees ook de gelijkenis van de 10 maagden (lees Mattheüs 25:1-13).

We moeten zelfs waakzaam zijn om het Licht van de Here Jezus te laten schijnen.

Wat kan er dan mis gaan?

Nou de korenmaat !

De relatie met de Here Jezus is geen liefdesrelatie maar een zakenrelatie.

We dienen God omdat hij ons zegent. Onze dienst is een gevolg van een deal.

Het is een rare gewaarwording. Het leven van de Here Jezus is in ons leven niet zichtbaar, omdat onze toewijding niet is gebaseerd op liefde van 1 Korinthe 13.

En als God de zegen inhoudt, is de deal over.

De korenmaat wil zeggen dat we onze dienst aan God afmeten, voor wat we het waard vinden. De korenmaat spreekt van eigen belang.

Wat was de reden dat de dwaze maagden het bruiloftfeest misten.

De Heer van het bruiloftfeest kende hen niet.

Het is toch raar om vreemden op je bruiloftfeest toe te laten, het is een knus en besloten feest.

Je zou zeggen als zakenpartner hoef je elkaar persoonlijk niet te kennen.

Maar als Vader en kind is het onmogelijk in een liefdesrelatie om elkaar niet te kennen.