

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 51/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 22 december 2024 zal Peter van den Worm het Woord brengen.
Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

De dienst begint éénmalig om 14.00 uur.

We vieren Kerst op woensdag 1^e Kerstdag 25 december 2024.

Als het goed is heeft u zich al hiervoor opgegeven.

Preek van Ko de Jong

1 Petrus 2:5 ,9 en 10

Openbaring 16:7

Doe maar gewoon.....

Jozef was een bijzonder lid van het gezin. Hij had grootse toekomst dromen.
Vaak heeft men tegen hem gezegd: 'Doe nou maar gewoon'.

Als je je anders gedraagt val je op en wordt je gauw apart gezet.

Het is opmerkelijk dat God ons ook zo'n bijzondere positie heeft toe bedeed.

Wij zijn bestemd om Koninklijke Priesters te worden in Gods Koninkrijk.

Het is de vraag of wij hier bij stilstaan en er naar gaan leven.

Dan zegt je omgeving: 'Doe nou maar gewoon'.

Je mag God danken voor al die hemelse zegeningen en gaan onderzoeken wat dit nu precies inhoudt. God wil ons door Zijn Heilige Geest en de vele gebeurtenissen leren om te leven als een koning en priester. Lees ook wat God leerde aan Abraham en David.

We lezen ook in het nieuwe testament over de verlostte bezetene van Gadarra.

Hij mocht niet met de Here Jezus mee, maar moest in zijn omgeving het licht van het Koninkrijk van God uitstralen. Hij mocht als priester in zijn omgeving leven.

Wat doet een priester van God:

- Hij/Zij laat zien wie God is
- Hij/Zij doet voorbeden voor zijn/haar omgeving
- Hij/Zij maakt Gods wil bekend
- Hij/Zij looft en prijst God en maakt Gods Naam groot
- Hij/Zij laat het goede voorbeeld zien.

Laten wij met behulp van de Heilige Geest deze functie trainen. Het is een ware Godsdiensttoefening.