

# Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 49/ 2024

## Mededelingen:

Aanstaande zondag 8 december 2024 zal Henk Tirion het Woord brengen.

Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

Dinsdag 3 december is er Bijbelstudie.

We vieren Kerst op woensdag 1<sup>e</sup> Kerstdag 25 december 2024.

Als het goed is heeft u zich al hiervoor opgegeven.

## Preek van Willem Agerbeek.

De Advent tijd.

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt. Mensen reageren minder uitbundig. Hullen zich in dikke en donkere klederen. Haasten zich, vlugger door het verkeer, van buiten snel naar binnen. Hun hoofd tussen de schouders en handen in de zakken. Ze lopen dicht bij elkaar, arm in arm om het warmer te hebben. Ze zoeken de warmte op bij de haard, de centrale verwarming, de kachels. Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze voelen zich vaak onveiliger en angstiger en onzekerder in hun handelingen. Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er meer licht is en willen snel naar huis.

De mensen komen minder naar buiten als het donker en koud is. Om het warm te maken steken ze de verwarming of de haard aan en kaarsen voor de gezelligheid. Het is de donkere periode van de winter waarbij de koude en de duisternis het lijken te winnen van de warmte en het licht. Mensen zoeken naar het licht. Vlak voor Kerst beginnende dagen weer te lengen. De vier weken voorafgaand aan Kerstmis heten Advent. In deze periode zien wij christenen uit naar de komst van het kindje Jezus. Of ook "Davids zoon, lang verwacht", zoals een vers uit het kerstlied "Stille Nacht" beschrijft. Want profeten hadden voorspeld dat uit de familie van koning David een nieuwe, bijzondere Koning voort zou komen. Het woord "Advent" komt van het Latijnse "Adventus", en betekent letterlijk "komst", of "de komende".

Geschiedenis van de advent.

Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording (de [Griekse] 'epiphaneia' = verschijning of manifestatie) van Christus een belangrijke rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een 'gewoon' Mens naar deze wereld was gekomen. Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst. De traditie van advent verspreidde zich al snel westwaarts. In Gallië, het huidige Frankrijk, werd er verder vorm aan gegeven. In de vijfde eeuw maakte men in dit gebied de adventstijd tot een vastenperiode van zes weken. Die periode begon op 11 november, de feestdag van Sint Maarten, een bisschop die bekend stond om zijn liefdadigheid aan de armen en die door de kerk tot heilige was verklaard. In de kerkdiensten wijdde men aandacht aan de vier historische gebeurtenissen die plaatsvonden vóór de geboorte van Christus en die beschreven zijn in Lucas 1, namelijk de boodschap aan Zacharias en aan Maria, het bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en de menswording van het Woord in Maria.

Pas in de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kerk van Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die met advent niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van

Christus in de eindtijd. Doordat de Roomse gebruiken geleidelijk aan de overhand kregen over de kerkelijke gebruiken van andere gebieden, werd een vierwekelijks advent in de kerk van heel Europa tot norm. Binnen de kerk van de Reformatie wilde men aanvankelijk niets weten van advent. Ook niet van het kerstfeest overigens. Een synodebijeenkomst in Dordrecht

2

sprak over de beide 'Roomse' feesten in 1574 nog haar afkeuring uit. Op de verwerping van Kerst kwam men al snel terug (in 1578), maar van advent was er binnen de reformatorische kerken pas vanaf de negentiende eeuw sprake. Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken advent gevierd. De periode geldt eigenlijk nergens meer als een vastenperiode, zoals de periode voor Pasen, maar staat eerder in het teken van de vreugdevolle verwachting van het kerstfeest en het hoopvol uitzien naar de komst van de Messias. We hebben trouwens wel de kerstmaaltijd in ere gehouden.

Tradities.

Er zijn veel tradities ontstaan om die lange, spannende wachttijd in kleine stukjes op te delen. Zoals bijvoorbeeld de adventskalender, bedoeld voor de kinderen, die zo'n 150 jaar geleden in Duitsland zijn oorsprong vond. Vanaf 1 december mag je daar iedere avond één luikje van openen. En bij elk luikje hoort een verhaaltje. Achter het laatste luikje, 24 december, zit meestal een plaatje van Maria, Jozef en het kindje Jezus. Dan wordt het verhaal van de geboorte verteld.

Vanaf 1930 is in veel kerken en huizen een adventskrans te zien. Dat is een krans van dennentakken met vier kaarsen erop. Hij staat bol van de symboliek: het dennengroen verwijst naar de kerstboom en zo naar Kerstmis. Groen staat ook voor levenskracht, voor nieuw leven. De kaarsen zijn meestal wit en staan voor de vier zondagen tijdens Advent. Elke zondag wordt er weer eentje extra aangestoken. De cirkel stelt Gods eeuwige liefde voor. De krans was van oorsprong een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen. Op deze manier verwijst de adventskrans naar het komende Koningschap van Jezus, wanneer Hij terug zal komen om over ons te gaan regeren.

In de adventstijd wordt ook een zilverkleurige papieren ster in veel huizen voor het raam gehangen. De adventsster verwijst naar Christus als het Licht der wereld Die naar ons toe kwam om licht te brengen in de duisternis. Een ster leidde ook de wijzen uit het oosten naar Judea, naar de plaats waar Jozef en Maria met het kindje Jezus verbleven.

Hoe vullen we advent nu in?

“God komt naar ons toe”; In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in de wereld. Hij is voor ons christenen een “lichtend”; voorbeeld, om naar te leven. Jezus’ daden

tijdens zijn omwandeling op aarde, werden door verwachtende mensen als een “licht”; in de “duisternis”; van hun bestaan ervaren. In hem herkenden ze Gods “licht”; voor de mensen.

Wij gelovigen zeggen van Jezus: “Hij is het licht van de wereld”;

Maar ook is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op aarde.

De lezingen uit de Bijbel in de periode van de advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven. “Het volk dat rond dwaalt in het donker ziet een helder licht. Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen’ (Jes 9,1).

Ook “De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van licht.” Rom.13:12

3

De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor ons christenen een herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Wij kijken naar het moment

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.  
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

dat Jezus – &#39;Immanuel&#39; of &#39;God-met-ons&#39; - ook in ons eigen leven geboren is, of mag worden. In

deze periode worden christenen uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Zij maken hun hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

De 4 Advents zondagen hebben elk hun eigen thema.

De eerste: het opheffen (van je ziel tot God) of ook verlangen. Psalm 25: 1

De tweede: Het volk Sion. Jesaja 30: 19, 30 Psalm 80: 2 het gaat over God die zal komen om zijn volk te redden.

De derde: Wees verheugd. Filippenzen 4: 4 Paulus roept op om altijd verheugd te zijn.

De vierde: dauwt of regent. Jesaja 45:8

Vandaag is de eerste Advents zondag. Laten we lezen uit Psalm 25:

1. Van David. Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,

2. mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,  
laat mijn vijanden niet triomferen.

4. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,  
leer mij uw paden te gaan.

5. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,  
want U bent de God die mij redt,  
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

6. Denk aan uw barmhartigheid, Heer,  
aan uw liefde door de eeuwen heen.

7. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,  
maar denk met liefde aan mij  
en laat uw goedheid spreken Heer.

10. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer  
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

11. Vergeef mij Heer, mijn grote schuld,  
omwille van uw naam

Hierom zien we uit naar Kerst. De here Jezus is gekomen om de vergeving van onze grote schuld in te lossen, zodat de Vader ons rechtens vergeving kan schenken.

Filip.2:6-11 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemen, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: “Jezus Christus is Heer,” tot eer van God de Vader.

Glorie aan God!