

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 46/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 3 november 2024 zal Arie Kok het Woord brengen.

Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

Dinsdag 12 november is er bidstond. Peter van den Worm zal een kort woordje brengen.

We vieren Kerst op woensdag 1^e Kerstdag 25 december 2024.

We vieren kerst net als vorig jaar met een kerstdienst en een maaltijd.

Wanneer u wil komen verzoek ik u voor 25 november u op te geven bij Arie Melissant
el 06-53706360.

Preek van Ko de Jong in een notendop.

Is de Here Jezus ook jouw vriend?

Johannes 15:9-15 en vers 17.

Kent u het verhaal achter de schrijver van het lied 'welk een vriend is onze Jezus'? Hij was tot 2x toe van plan te trouwen, maar elke keer stierf zijn vrouw nog voordat hij in het huwelijk kon treden. De verhuizing van Noord Ierland naar Canada bracht hem ook niets goeds. Toen vond hij een Nieuwe Testament tussen zijn huisraad. Zijn familie had het hem een keer gegeven. Dit bracht hem tot bekering. Voordat hij stierf vond een vriend een kladje waarop de tekst stond van 'Welk een vriend is onze Jezus'. Bij de vraag hoe hij daaraan kwam, antwoordde hij: 'Dat heb ik samen geschreven met mijn Vriend (de Here Jezus).

Kijk op <https://www.youtube.com/watch?v=wqIxE6oi-qM>

Vriendschap is van groot belang voor ieder mens. Lees Spreuken 27:9

Ook echtparen in de gemeente moeten goede vrienden zijn, zielsverwanten net als Adam en Eva. Zij hadden als enig echtbaar hetzelfde DNA.

Er was intimiteit en vertrouwen. Voor de zondeval waren zij bekleed met de reinheid en heiligheid van God. Zodat zij hun naaktheid niet zagen.

We lezen ook in 1 Samuel 18 over 2 vrienden die elkaar steunden in de moeilijke tijden van het leven: Jonathan en David. Lees ook 2 Samuel 9:7.

In Exodus 33:11 lees je over Gods vriendschap met Mozes.

Lees ook Lucas 7:34, Prediker 9:12.

Vriendschap mag je zeer waardevol achten in je leven.

Naast de vriendschap met God, is de vriendschap met mensen in jouw omgeving van groot belang.