

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 48/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 1 december 2024 zal Willem Agerbeek het Woord brengen.

Roy Albersen zal de voordienst doen.

Dinsdag 26 november is er geen Bijbelstudie of bidstond.

We vieren Kerst op woensdag 1^e Kerstdag 25 december 2024.

Als het goed is heeft u zich al hiervoor opgegeven.

Preek van Peter van den Worm.

Jacobus 1:19-25 (NBV)

Waarschijnlijk kijkt u elke dag wel in een spiegel.

En de ene keer bevat het en de andere keer niet.

Soms blijkt dat u zich nog niet heeft geschoren of dat u vergeten bent uw haar te kammen. Het kan ook zijn dat de kleren die u heeft aangetrokken die toch niet zo goed bij elkaar passen. En dan is er werk aan de winkel.

De vraag is of u ook elke dag in de spiegel kijkt van God.

Want dan weet u ook hoe God en alle geestelijke machten in de lucht u zien.

God vroeg aan de duivel of hij ook Zijn knecht Job had gezien. 'Nou en of' was het antwoord.

Wij zijn als kinderen van God geroepen om de deugden (goede eigenschappen) van God te laten zien aan onze natuurlijke en geestelijke omgeving (**1 Petr. 2:9**).

Het Woord van God (de volmaakte wet) is een bijzondere spiegel.

In een gewone spiegel zie je hoe je uitziet. De spiegel van God is 2 dimensionaal.

In het Woord dat je leest zie je het volmaakte beeld van de Here Jezus.

En door de Heilige Geest, die in jou woont kan je je eigen beeld zien (lees **Johannes 16:8** (Gods Geest overtuigt ons) en de afwijkingen. De spiegel van God heeft nog een bijzondere eigenschap: 'Het verandert jou' als je regelmatig in deze spiegel kijkt (het maakt vrij; **vers 25**).

Lees ook **Hebreeën 4:12-13** (Het Woord is levend en krachtig)

Wanneer u in de spiegel hebt gekeken en u heeft gezien dat uw haar niet goed zat, dan gaat u uw haar kammen of föhnen en u blijft in de spiegel kijken totdat het goed zit. Ook wanneer uw kleding niet matcht, kijkt u wederom in de spiegel totdat het u wel bevalt.

U gaat dus aan het werk. U gaat iets er tegen doen.

Wat een hebben we toch een lieve Vader in de hemel die ons Zijn Heilige Geest gegeven heeft om ons te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.

De Heilige Geest laat het Woord van God werken in ons leven, als wij de beloften van God blijven claimen; **Johannes 16:14** (Hij zal het uit Mij nemen) en **2 Korinthe 3:6** (de Geest maakt levend).

We zien in de bijbel veel voorbeelden van veranderde mensen.

Ze waren bekwaam geworden om God te dienen, doordat zij God geloofden en ook deden wat God van hen vroeg: Abraham, Mozes en David, lees **Hebreeën 11**.

Hoe werkt dat nu in ons leven vandaag.

Als u geen bijbel leest, zult u ook niet weten wie de Here Jezus is en hoe hij er uit ziet. Dan kunt u ook niet weten in hoeverre u op Hem lijkt.

Maar als u de bijbel wel leest, dan wordt het pas interessant.

U kent de reclame wel van Fisherman Friends: 'krachtig spul hé'.

En als u leest in Gods Woord over het volmaakte van de Here Jezus en in uw hart bewaart, en nogmaals leest en nogmaals ... en u wilt dat uw leven naar dat Woord wordt veranderd, dan heeft het zoveel kracht, dat het de verandering in uw leven tot stand brengt. Al zit het probleem diep van binnen, in uw ziel of geest of in uw beenmerg, het Woord van God kan er bij. De Heilige Geest maakt het levend.

Ja.. u kunt bezig zijn met het Woord van God. Het Woord van God kan uw leven zijn, uw norm en einddoel. Lees **Psalmen 119:105** (Uw Woord is een lamp) en **107** (Uw Woord maakt mij levend).

Als u niet weet waar u moet beginnen te lezen, volg dan de scheurkalender die u elk jaar met Kerst van ons krijgt.

Open uw hart voor het Woord van God en wordt een vruchtbare akker waar Godsvrucht kan groeien, zodat u zal gevormd worden naar het beeld van de Here Jezus (de volmaakte wet).