

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 47/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 24 november 2024 zal Peter van den Worm het Woord brengen.

Romeo Dragman zal de voordienst doen.

Dinsdag 12 november is er bidstond Herbert van den Worm zal een kort woordje brengen.

We vieren Kerst op woensdag 1^e Kerstdag 25 december 2024.

We vieren kerst net als vorig jaar met een kerstdienst en een maaltijd.

Wanneer u wil komen verzoek ik u voor 25 november u op te geven bij Arie Melissant

Tel 06-53706360.

Preek van Arie Kok in een notendop.

Lees Psalm 68:16-21

Het Gebergte van Bassan is groot en imposant. Maar de Here God verkoos het gebergte van Sinai met de wat lagere toppen Sion en Horeb.

In de Sinai heeft God zijn ontmoetingen gehad met de mens.

God heeft alles van te voren bereid en voorspeld.

Alles wees op het volbrachte werk van de Here Jezus wat Hij in nederigheid heeft gedaan. We mogen wederom geboren zijn uit de Here Jezus Christus.

God wilde wonen bij de mensen in de eeuwigheid. En Hij woont in Christus.

De genade van God is zo groot, lees in de bijbel over de kruisiging en de redding van de moordenaar aan het kruis. De Here Jezus nodigt ook u uit om deel te hebben aan Hem.

Hij is voor ons als Hogepriester het Heiligdom in de hemel binnen gegaan om voor ons te pleiten bij de Vader (Hebr. 9:24). Hier op aarde zorgt Hij ook voor ons.

Dag aan dag draagt Hij ons. Hij is onze uitredding, ons heil.

De Heilige geest brengt ons in de rust van God.

Hij is in die rust aan ons bezig om ons te veranderen en te vernieuwen.

Net als de rups verandert in een vlinder. Hij predikt ons loslating van de zonde.