

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 45/ 2024**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 3 november 2024 zal Ko de Jong het Woord brengen.  
Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

### **Preek van Henk Goldberg.**

De tekst die we vanmiddag willen lezen met elkaar kunnen we vinden in:

Numeri 6 : 24 - 27

24 :De HERE zegene u en behoede u;

25: de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

26: de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

27: Zo zullen zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

De Here zegene u.

In die zegen welke de Heer aan u geeft is zo onnoemelijk veel wat u daarbij ontvangt !

Spreuken 10 : 22 zegt daarover het volgende:

De zegen des HEREN die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

De Heer strekt Zijn handen over u uit, Hij raakt u aan, ieder voor zich persoonlijk.

Hij zegent u niet alleen, maar stelt u tot een zegen voor uw naaste en voor ieder ander.

Het laat ook eveneens Zijn grote betrokkenheid met u zien, Zijn onmetelijke liefde voor u komt daarmee tot uiting.

Hoe kan ik, hoe kunnen wij een zegen zijn voor een ander ?

Het ligt hem onder andere vaak in de kleine dingen, zoals een luisterend oor, een vriendelijk gebaar, iets betekenen voor die ander.

Op die manier kun je laten zien van de liefde van de Here Jezus naar die ander toe.

De Here Jezus wil door middel van die zegen op uw leven geweldige dingen doen.

Hij is de krachtbron die nimmer vergaat .Door Gods zegen over die ander uit te spreken gaat Hij dat gebruiken om het leven van die ander Zijn werk te doen.

Het gebed van Jabes, dat we vinden in 1 Kronieken 4 : 10 zegt:

Jabes nu riep de God van Israël aanmet de woorden:

Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat Uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft.

En God schonk wat hij had gevraagd.

Dat is een gebed naar Gods hart .

En behoede u.

Behoeden is bewaken, tegen iets of iemand beschermen, zorgdragen voor, er

voor zorgen dat iets of iemand niet geschonden wordt.

In Judas 1 : 24 staat onder andere : Hem nu die u voor struikelen kan behoeden, enzovoort

Psalm 121 : 4 De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

Numeri 6 : 25

De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

In de betekenis van : Dat Hij goed voor ons zal zijn en voor ons zal zorgen.

2 Kronieken 16:9

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaan.

Wat een bemoediging is dat voor ons allemaal.

De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede,

Uit de woorden van de Numeri 6 de verzen 25 en 25 kunne we lezen dat de HERE Zijn aangezicht over u zal lichten, met andere woorden:

Hij kijkt naar u en waakt over u en Hij overziet alles en geeft u Zijn vrede.

Ik wens u van harte Gods onmisbare zegen toe.