

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 44/ 2024

### Mededelingen:

Aanstaande zondag 3 november 2024 zal Henk Goldberg het Woord brengen.  
Roy Albersen zal de voordienst doen.

### Preek van Peter van den Worm.

Vandaag wil ik u 2 adviezen meegeven naar huis.

Het gaat om bidden en werken.

En met werken bedoel ik werken in het Koninkrijk van God.

*Kolossenzen 4:2-6*

*'Volhardt in het bidden; weest daarin waakzaam, onder dankzegging, tevens ook voor ons biddend dat God voor ons een deur voor het woord zal openen en wij het geheimenis van de Christus waarvoor ik ook gebonden ben, kunnen uitspreken, opdat ik dat zo in het licht zal zetten als ik het moet uitspreken.*

*Wandelt in wijsheid ten opzichte van wie buiten staan: koop het tijdstip uit.*

*Laat uw woord altijd een genade zijn, met een snuifje zout en weet hoe gij aan een ieder moet antwoorden. ( Naardense vertaling).*

Paulus vraagt hetzelfde aan de gemeente van Efeze (Efeze 6:18-20).

Volharden.

Elders noemt Paulus het: 'bidt zonder ophouden (1 Thess. 5:17).

Romeinen 15:5 De God van de volharding en vertroosting.

Als er iemand is die kan volharden, dan is het God wel.

Door zijn liefde is God geduldig en verdraagt Hij alle dingen ( 1 Korinthe 13)

Hij blijft naar ons uitzien omdat Hij van ons houdt ( Lees ook de gelijkenis van de verloren zoon). Volharding is dus een goddelijke eigenschap. We moeten het leren om te volharden (lees 2 Petrus 1:6).

De Here Jezus heeft ons een gelijkenis verteld over een weduwe die een rechter aanhoudend verzocht recht te spreken (Lucas 18:1-8).

Hij vertelt deze gelijkenis opdat wij zullen weten dat je altijd moet bidden en niet de moed verliezen ( Lucas 18:1).

Dus volhardend gebed wil zeggen dat je weet dat Gods beloften ja en amen zijn en dat je niet opgeeft. Het is dus geen gezeur en blijvend geklaag, maar de wetenschap dat God goed is en te zijner tijd ons antwoord.

Lees ook Filippenzen 4:6-7.

Je kent de beloften van Gods Woord toch wel

Mattheüs 28:20; Hebreëën 11:6; Johannes 16:24; Mattheüs 18:18-20.

U kunt toch ook wel de beperkingen van ons vragen: 2 Korinthe 12:9; Jacobus 4:1-12.

De manier van bidden is ook belangrijk. Let op de strijd van Israël tegen de Amalekieten. Als de handen van Mozes hemel gericht zijn wordt overwonnen. Lees ook in de bijbel wat de Here Jezus ons leert om te bidden. Het gaat in de 12 plaats om het Koninkrijk van God. Lees ook Mattheüs 6:33.

Met waakzaamheid.

Efeze 6:8 zegt 'dat u bidt in de Geest en daarin waakzaam bent'.

Dit geeft aan dat je ook in je gebed je moeten laten leiden door de Heilige Geest en dat je moet leren luisteren naar wat de Geest je wil zeggen.

Gebed is de aanwezigheid zoeken van God in je leven.

Eli was priester in de tijd van Samuël. Toen Eli begreep dat God met Samuël wilde praten, zei hij tegen Samuël: 'Als God je roept zegt dan, spreek Here, want uw dienaar luistert'. ( 1 Samuël 3:9).

Met dankzegging.

God is getrouw aan Zijn Woord.

Dus als we hebben gebeden naar het Woord van God, dan mogen God danken voor Zijn getrouw- en goedheid. We kunnen dat van harte doen, als we geloven in dat Woord van God.

Ook bidden voor de predikers. De groei van de gemeente is iets wat ons allemaal aan het hart gaat. De gemeente kan groeien in aantal maar ook in geestelijk opzicht. Daar hebben we wel het Woord van God voor nodig. Daarom vraagt Paulus aan de broeders en zusters van de diverse gemeente om God te bidden dat de geheimen van het Woord van God in de gemeenten geopenbaard zullen worden zoals God het heeft bedoeld. U weet wel. Het Koninkrijk van God is als een schat in de aarde, die iemand vindt en weer verbergt en van blijdschap alles verkoopt wat hij heeft, om deze schat te bezitten en te ontdekken ( Mattheüs 13:44).

Naast het bidden heeft Paulus ook nog een advies voor u als u bij uw familie en kennissen bent. 'Wandelt in wijsheid'.

De bijbel bedoelt niet dat je eigenwijs moet zijn, maar de wijsheid van de Here Jezus hebt. Soms moet je niet gaan drammen, maar wachten op het juiste tijdstip. Onze woorden moeten niet zijn gericht op het behalen van ons gelijk maar om vergevend gezind toenadering te zoeken met de ander. En dan met een snuifje zout ( het karakter van het nieuwe leven).