

# **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 43/ 2024**

## **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 27 oktober 2024 zal Peter van den Worm het Woord brengen.  
Romeo Dragman zal de voordienst doen.

## **Preek van Romeo Dragman in een notendop.**

U zult de Kanaänieten voorzeker verdrijven, al hebben zij ijzeren strijdwapens en al zijn zij sterk.

Uit de Bijbel weten we dat Gods plan gericht is op het herstel van Zijn schepping, die door de zonde van de mens wreed werd

verstoord. De mens had zichzelf daarmee buiten spel gezet. En zonder ingrijpen van God zou de mens voorgoed verloren blijven.

Daarom had God een plan voorbereid, waarmee Hij de gevallen mens zou redden. Dat plan zou Hij ten uitvoer brengen via Israël.

God volvoert Zijn Plan ...en zal al Zijn beloften heerlijk vervullen! ...Maar voordat God Israël kon gebruiken voor Zijn plan, ...moest het volk eerst tot God komen om gekneet en gevormd te worden.

Het volk Israël, dat door hongersnood in Egypte terecht kwam, ...verbleef daar een bepaalde tijd in slavernij. ...Toen riep God Mozes, om Zijn volk te bevrijden ...en tot Hem te brengen in de woestijn.

Lezen: Deuter11:10-12.

Dit was de beschrijving van Kanaän, een land van bergen en dalen. Het is een land waar de HEERE zelf voor zorgt.

De boodschap die Mozes aan het volk moest inprenten, de voortdurende herhalingen van gedachten, woorden en zinnen ...is kenmerkend.

De herhaling toont de intensiteit van het verlangen van de HEERE om Zijn volk zo te vormen, dat ze er klaar voor zijn om Kanaän te veroveren en zich er te vestigen.

Toen de kinderen van Israël in Kanaän waren gekomen en door Gods goede zorgen het land waren binnengegaan dat vloeide van melk en honing, waren ze niet meteen gerust.

Want de Kanaänieten waren daar. Zij hebben het land van God bezet.

God schepper van hemel en aarde, wist het beste wat nodig was voor de zeden van de wereld.

De Kanaänieten waren door God vogelvrij verklaard. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan zulke gruwelijke overtredingen dat God hun ras tot vernietiging had veroordeeld.

De Israëlieten konden daarom hun erfenis niet binnengaan zonder eerst de oorspronkelijke rassen te verdrijven en te vernietigen, want deze waren zowel de tegenstanders van God als van de mens geworden.

Lezen: Gal 5:19.

De Kanaänieten met zijn volkeren is een beeld van het kwaad en van zonde voor de gelovigen van vandaag.

In Galaten 5:19 worden ze de werken van het vlees genoemd. Zij moeten verdreven worden uit het leven van elke gelovige Net als Kanaän met zijn zeven volkeren ...heeft de werken van het vlees zeven gebieden.

Namelijk Trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, egoïsme en afgoderij.

De onderwerping van de naties die het beloofde land Kanaän bewoonden, was symbolisch voor de gelovige die hun zondige natuur, hun gedachten, opstandige wil, negatieve emoties en oude levensstijl overwon.

Het is voor Paulus duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: waarvoor hij ons waarschuwt, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Elke zonde moet worden afgewezen. Geen enkele zonde mag getolereerd worden. Ze moeten allemaal de toegang tot onze levens ontzegd worden. Niet één van hen mag binnengelaten of gespaard worden.

Ze moeten allemaal verdreven worden, want elke zonde is onze vijand.

Elke pretentie van vriendschap of compromis met ongerechtigheid is een ondeugd. Als je een vriend van de zonde bent, ben je geen vriend van God. Alle soorten zonden zijn onze vijanden en we moeten dat met onze hele ziel bestrijden.

Zonde is die slechte wind, die niemand goed doet. Er is geen schoonheid in zonde. Er is geen troost in zonde. Er is geen kracht in zonde. Er is helemaal niets goeds in zonde. Van de kruin van zijn hoofd tot de zool van zijn voet zijn het allemaal blauwe plekken en zweren. Er valt niets ten gunste van de zonde te zeggen.

We moeten strijden tegen al deze Kanaänieten, en ze verdrijven. Want zonde is de wreedste vijand van onze Heer Jezus.

Jezus verafschuwt alle kwaad, en het kwaad in elke vorm vervolgde Hem. Aan het kruis droeg Hij allerlei zonden van ons in Zijn eigen lichaam, die allemaal op Hem werden gelegd, kwamen de zweepslagen op Zijn rug, die diepe wonden kerven. Van onze zonden kwam het bloederige zweet dat Hem van top tot teen bedekte. Van onze zonden kwam de doornenkroon, de spijkers, de speer, de azijn en de gal, en de vreselijke dood van de doodstrijd. Zonde - oh, wat verafschuwt onze Heer die!

2Korintiërs 5:21

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.

Zonde was voor Jezus afschuw, kwelling, en dood. Jezus verafschuwt de zonde met alle kracht van Zijn heilige natuur.

Christus in de hemel is het patroon van wat wij zullen zijn, en Hij zal niet falen om ons naar Zijn eigen model te kneden. Op een dag zullen we volmaakt naar Zijn beeld worden gevormd en dan zullen we met Hem in heerlijkheid zijn.

Amen.