

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 41/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 6 oktober 2024 zal Barry van Oetel het Woord brengen.

Albert Klein zal de voordienst doen.

Dinsdag is er geen bidstond ivm de vele vakantiegangers.

Preek van Henk Tirion.

Lieve kinderen.

Als je de tv aanmaakt of gewoon op straat loopt, dan zie je heel veel mensen die elkaar begroeten met een hart. Mensen willen je deelgenoot maken van wat zij meemaken en voelen. Sieraden worden met een afbeelding van een hart gemaakt. Bij de sport en zelfs in oorlogsgebied, tonen de mensen harten. Harten zijn een geliefd teken bij tatoeages. En wat dacht u van de hartjes die wij in de apps aan onze bekenden sturen. Maar zoals de maatschappij hun gevoelens met de ander wil delen, zo wil God dat ook met ons. God laat ook duidelijk Zijn hart zien in deze wereld. De vraag is alleen of wij daar deelgenoot van willen zijn. Het hart wat de wereld laat zien, is een heel ander hart dan wat God laat zien.

Ik hoop dat wij enthousiast zullen reageren met het hart dat God aan ons laat zien.

In Efeze 5:1 zegt Paulus: volg Gods voorbeeld in alles, als een geliefd kind Zijn Vader ziet doen. En wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande Gods tot een welriekende reuk. God heeft het hier ook over een hart. Dat hart moet je wel willen zien. Met dit Hart moeten wij elkaar begroeten. Waarom noemt Paulus ons hier geliefde kinderen van God? Ik denk dat het komt omdat wij uit God geboren zijn. En omdat wij uit God geboren zijn zullen wij ook Zijn eigenschappen met ons mee moeten dragen. Daarom zegt Paulus: volg Gods voorbeeld in alles, als een geliefd kind Zijn Vader ziet doen. Vers 2 En wandelt in de liefde zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor u opofferde om uw zonden weg te nemen.

God nam dit offer aan van Christus en het was als een heerlijke geur voor Hem.

Deze daad van Christus was een aangename geur voor God, omdat hierin de wil van Zijn Vader geopenbaard werd. En zo zal iedere daad van liefde een aangename geur voor God zijn.

In Efeze 4:1-2 vraagt Paulus aan de Efeziërs dringend of zij zouden willen wandelen zoals het past bij een geliefd kind van God. Wees nederig, vriendelijk en geduldig.

Verdraag elkaar in de liefde.

Wij moeten God niet volgen als een gehoorzaam kind, zoals de oudste zoon van de vader van de verloren zoon. In Luk 15:29 lezen wij dat de oudste zoon tegen zijn vader zei: zie, ik dien u nu zovele jaren in gehoorzaamheid en heb nooit uw gebod overtreden, maar hij kon zijn vader niet welbehaaglijk zijn omdat hij zijn jongste broer niet liefhad en daarom kon hij geen deel hebben aan het feest.

Er zijn velen die God volgen, maar niet iedereen volgt God als een geliefd kind.

Het is een groot verschil of wij God volgen als gelovige of als een geliefd kind van de Vader. Rom 5:8 God heeft ons Zijn grote liefde getoond dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren.

Wij hebben Christus leren kennen als het Lam van God, Die Zichzelf heeft weggecijferd ter wille van ons.

1 Joh 4:7 God is liefde en een ieder die uit God geboren is heeft deze liefde in zich. Waar

het om gaat is of wij daaruit willen leven of niet. Wij denken dat liefde met vlinders in je buik te maken heeft. Liefde is niet een soort gevoel maar een daad. Als God zegt dat hij de wereld liefheeft en er verder niets aan toevoegt, dan hebben wij daar niets aan. Daarom kwam God ook met een daad, en Hij gaf Zijn enige Zoon voor u en voor mij. Als wij als geliefde kinderen van God moeten wandelen, dan bedoelt de bijbel dus dat ons leven in het teken moet staan van dat wat God behaagt. En God kan maar met één ding behaagd worden en dat is als wij wandelen in de liefde.

In Math 3:17 lezen wij dat toen Jezus gedoopt werd de hemel zich opende en een stem uit de hemel zei: Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, waarin Ik een welbehagen heb. God zegt het niet zomaar dat Jezus Zijn geliefde is, maar omdat God wist dat Jezus Hem zal

behegen door Zijn wil te doen. In Hebr 10:7 lezen wij dat Jezus van Zichzelf zegt: zie Ik kom om Uw wil te doen.

Ik moet denken aan wat er in Joh 15:8 staat. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Weet u waarom God met vrucht verheerlijkt wordt?

Het is omdat het zaad dat God in ons hart gezaaid heeft, zich heeft geopenbaard.

En weet u wat er vooraf gebeurd is, voordat de vrucht geopenbaard kan worden?

Het sterven aan ons eigen ik.

In Math 14:13-16 lezen wij het verhaal waar Jezus van 5 broden en twee vissen 5000 man te eten gaf. Toen Jezus de broden brak dacht Hij aan Zijn offer wat Hij uit liefde voor de mens zou brengen aan het kruis van Golgotha. Er is maar één manier om als spijze te kunnen zijn voor de ander en dat zal altijd ten koste van ons zelf gaan.

In Joh. 21:15 lezen wij: toen Jezus met Petrus was zei Hij tegen Petrus tot drie maal toe. Petrus heb je Mij lief. Ja Heer, U weet dat ik U liefheb. Maar daar bleef het niet bij, want direct daarop zei Jezus tegen hem: voed en verzorg Mijn schapen.

Heb je Mij lief Petrus, zei Jezus voor de tweede maal, zorg dan voor Mijn schapen. En dat kon Petrus alleen maar doen nadat hij tot driemaal toe tegen Jezus gezegd had, dat hij Jezus liefhad.

Toen was hij in staat om niet meer alleen met zichzelf bezig te zijn maar om zich in te zetten voor de ander met geduld en vergevingsgezindheid zoals Jezus dat ook voor hem was geweest.

Zijn wij geliefde kinderen van God. Of anders gezegd: weten wij dat wij geliefde kinderen van God zijn? Hebben wij dat oude kleed wat onszelf vertegenwoordigt reeds uitgetrokken en vervangen door een kleed wat God verheerlijkt.

Jezus zegt in Joh 5:19 voorwaar zeg Ik u, de Zoon kan niets uit Zich zelve doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen, want zo wat de Vader doet, hetzelfde doet ook de Zoon. Dat is nu een kenmerk van een geliefd kind van de Vader, dat te doen wat hij Zijn Vader ziet doen. Een lied zegt: ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind (geliefd) en Zijn oog rust zo teder op mij. God ziet ons en Hij verblijdt Zich als wij wandelen als Zijn geliefde kinderen. Ik las in een blad een uitspraak van een zendeling.

Voor mij is in God geloven omzien naar de ander. Maar God is hem meer dan 2000 jaar geleden voorgegaan. Want Joh 3: 16 zegt: Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.