

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 40/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 6 oktober 2024 zal Henk Tirion het Woord brengen.
Willem Agerbeek zal de voordienst doen. Tevens vieren we Heilig avondmaal.

Preek van Peter van den Worm.

Begrijp je wat je leest?

Dit vroeg Filippus aan de Moorse kamerling in Handelingen 8:30.

Een uitspraak van Johan Kruijf is: 'Je begrijpt pas iets als je het ziet'.

Sommige de dingen die God aan ons wil vertellen liggen ver buiten onze begripkaders, omdat we er niet dagelijks mee bezig zijn. Dan is het een tip om een vertaling te lezen die eenvoudig uitstraalt. Laten we om deze reden lezen uit de NBV vertaling van 2021 en kijken of u begrijpt wat u daar leest.

Efeze 1:15-23



15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Het begint al met 'Daarom'. Dit wil zeggen dat u eerst Efeze 1:3-14 moet lezen. Dat kunt u thuis doen.

Hier begint Paulus te spreken over het geloof van de Efeziërs in de Here Jezus over hun liefde voor alle heiligen.

- Weet je waarop je hopen mag.
- Weet je hoe rijk de luister is van je erfenis.
- Ken je de krachtige werking van Gods macht die ook werkzaam was bij de opstanding en bij de installatie van de Here Jezus aan de rechterhand van God.

Het is voor de gemeente van groot belang

om te weten wat God voor ons heeft bereid. Omdat de gemeente zich moet voorbereiden voor haar taak. De gemeente mag dan bidden om groei. Paulus zegt dat hij God onophoudelijk dankt in de gebeden.

Zij is immers het lichaam van Christus. Maar ja, we weten het niet en kunnen het zelf niet bedenken (1 Korinthe 2:9-10). We kunnen het wel samen met de Heilige Geest over nadenken. De Geest van God kent de diepten van God.

In Kolossenzen 3:1-4 zegt het Woord van God ons om met de zaken rond onze roeping in Christus bezig te zijn.

We kunnen er mee bezig zijn door om wijsheid te bidden en om over onze erfenis te lezen en er met elkaar over te spreken.

Laten we eens stil staan bij onze erfenis. Wat hebben we geërfd?

De eniggeboren Zoon van God is de Zoon des mensen geworden en deelt Zijn heerlijkheid met de gemeente / de kerk. Hij is het Hoofd en de gemeente het lichaam. Wij zijn mede-erfgenamen met Hem. In Romeinen 8:17 staat dat wij erfgenamen van God zijn en mede erfgenamen van Christus. Wauw, valt het kwartje al. Begrijp je al een beetje 'hoe rijk de luister van uw erfenis is'.

Als je erfgenaam bent van God, dan is je erfenis goddelijk.

Maar alleen de Heilige Geest weet wat dat betekent. Hij kan ons overtuigen van de gerechtigheid van God (Johannes 16:8).

Paulus bidt dit ook in vers 17. Hij bidt de Vader dat Hij u de Geest zal geven die inzicht geeft in wat geopenbaard is.

Het staat al geschreven in het Woord van God. Het staat al vast, om dat het geregeld is in Gods testament. Maar u weet het nog niet en u begrijpt het nog niet. Misschien heeft u het gelezen, maar er overheen gelezen. En zonder het inzicht van de Heilige Geest kunt u het ook niet begrijpen.

Daarom bidt Paulus voor de gemeente. Hij weet het inmiddels wel. God heeft hem inzicht gegeven in Zijn geheimenissen. En Paulus is daar vol van.

In Filippenzen 3:8 zegt hij 'Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus'.

We lezen in het Woord van God dat deze erfenis niet pas wordt gedeeld met u bij uw overlijden. Het kwam vrij bij de dood en opstanding van de Here Jezus (vers 20-21). Het geldt nu al voor u.

IK hoop dat wij vandaag ook de noodzaak zien van de leiding van Gods Heilige Geest bij het lezen van Gods Woord (Gods Testament) opdat we zullen weten, waarop we mogen hopen. Het is een hoop op grond van de roeping van God.