

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 35/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 1 september 2024 zal Willem Agerbeek Woord brengen.

Albert Klein zal de voordienst doen.

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

Preek van Barry avn Oertel in een notendop.

Waar gaat het echt om in je leven?

Mattheüs 7:13-23 en Filepenzen 1:6-9.

De maatschappij waarin we leven is steeds meer opzoek naar uitingen van spiritualiteit. Iedereen probeert op zijn manier hier invulling aan te geven.

Je ziet dan ook diverse trends voorbijkomen in de tijd.

Ook in de gemeente is men opzoek naar events die onze leegte kunnen vullen.

Maar waar gaat het God om. We hebben gelezen dat de opwekkingsdiensten en genezingsevents geen garantie geven dat we naar Gods Wil bezig zijn.

Het gaat om ons innerlijk wezen, de nieuwe mens in Christus; die moet zich ontwikkelen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33). Gods gerechtigheid groeit in de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22-26).

Het gaat dus niet om de werken die we doen, maar om de nieuwe mens die de werken doet op de manier van de Here Jezus.

De vrucht van de Heilige Geest bestaat uit 9 partjes (net als een sinasappel uit partjes bestaat) .

De eerste 3 partjes zijn een onderdeel van de relatie van God: Liefde, blijdschap en vrede. De volgende 3 partjes hebben betrekking op de relatie die wij onderling met elkaar hebben: geduld, vriendelijkheid en goedheid.

De laatste 3 partjes hebben betrekking op onze afhankelijkheid aan God: geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Waar het echt om gaat in je leven?....

Dat Gods gerechtigheid in je leven groeit. Openbaring 19:8.

De heiligen (gemeente) heeft zich bekleed met rechtvaardige daden.