

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 34/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 25 augustus 2024 zal Barry van Oertel het woord brengen.

Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

Preek van Ko de Jong in een notendop.

Een gewaarschuwd mens telt voor 2

1 Korinthe 10:1-13

We moeten leren van de verhalen uit het oude testament. Het zijn waarschuwingen voor ons. Maar mensen willen niet meer gewaarschuwd worden. Ze vinden het betutteling. Lees Ezechiël 33:2-5.

God waarschuwt ons door de gebeurtenissen in de vroegere tijden op te nemen in Zijn woord. Daniël las zo'n waarschuwing c.q. profetie van Jeremia. Daarom vroeg hij God om de toekomst van het volk van Israël bekend te maken. Hij las de profetie en begreep dat God de ballingschap van het volk van Israël na 70 jaar zou beëindigen. Lees ook 2 Petrus 1:19.

We hebben het Woord van God als een schijnende lamp in ons leven.

God waarschuwt ons om ons klaar te maken om Hem straks te ontmoeten.

Er is echter veel afleiding zodat we de waarschuwingen van God vergeten.

Lees 1 Korinthe 10:7.

De bijbel waarschuwt ons door de gelijkenis van de 10 maagden (Mattheüs 25) om klaar te staan als de hemelse bruidegom komt.

Ten eerste moeten we dan wakker worden en dan ons klaar maken om Hem te ontmoeten. Hebben we dan het Licht bij ons zodat God ons als Zijn kinderen kan herkennen.