

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 32 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 11 augustus 2024 zal Peter van den Worm het woord brengen.

Romeo Dragman zal de voordienst doen.

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

Preek van Henk Tirion.

Mosterdzaad.

Een hele bekende gelijkenis over het zaad lezen wij in Luk 13:18 de gelijkenis over het mosterdzaad. Het koninkrijk van de hemel wordt vergeleken met een mosterdzaad hetwelk een mens genomen heeft en in zijn tuin geworpen heeft en het groeide op en werd een grote boom.

Ik geloof dat het heel normaal is wat wij net gelezen hebben. Dat als zaad in de aarde valt het ook zal opwassen. En dat is nu ook de bedoeling met het zaad wat God in ons leven gezaaid heeft. Het moet geen zaad blijven, want dan kan je niet zien wat het zaad in zich heeft.

Als het zaad van Gods Woord in ons leven gezaaid is geworden en in goede aarde valt, groeit het op en wordt het een boom. Iets wat in het begin zeer klein is, hoeft niet klein te blijven. Het ligt aan de ruimte die wij aan het zaad willen geven.

Zaad kan maar op één manier zijn vrucht laten zien, en dat is door het in aarde te zaaien. Er staat niet geschreven dat God een boom gezaaid heeft maar een klein zaadje. En wil dat zaadje zijn vrucht laten zien dan heeft het goede grond nodig. En met goede grond daar wordt grond mee bedoeld dat ontdaan is van obstakels.

Het is omdat het de enige manier is wil het zijn vrucht kunnen laten zien.

Wij spreken zo vaak over vrucht, maar een zaadje kan nooit vrucht laten zien? Het zaadje heeft het wel in zich maar kan het nooit laten zien. De enige manier om zijn vrucht te kunnen tonen, is dat het zaadje moet opgroeien tot een boom.

Als het koninkrijk van God vergeleken wordt met een zaad dan is de aarde waar hij in gezaaid is geworden niets anders dan ons leven.

Weet u, deze gelijkenis gaat niet zozeer over het zaad dat een boom wordt, maar over aarde waar het zaad in gevallen is. Gods Woord in ons leven gezaaid, garandeert dat het opgroeit tot een boom maar is wel afhankelijk van de ruimte die wij het geven.

Wij kunnen in de gelijkenis van het zaad in Math 13 zien hoe doorslaggevend ruimte is om zaad op te laten groeien tot vrucht.

Op vier verschillende gronden viel het zaad en op drie gronden groeide het niet op tot vrucht en op één grond wel. Het is hetzelfde zaad dat op de vier gronden

gevallen is maar op één grond groeide het uit tot vrucht. En dat komt omdat het zaad op drie gronden geen ruimte kreeg om op te wassen tot vrucht.

De eerste grond waar het zaad op viel is op een weg. Nou daar kan het zaad natuurlijk niet opgroeien. De tweede grond was op steengrond. Daar kan het zaad natuurlijk ook niet opgroeien, omdat het geen diepgang heeft.

De derde grond waar het op viel, was vol met onkruid. Daar kon het zaad niet tegen op. Weet u wat mij opvalt, dat wij van de 4 e grond lezen dat het goede grond is. Alle obstakels zijn uit deze akker weggehaald. Zaad kan nooit het leven van God in ons openbaren. Hoeveel ruimte geven wij het zaad van God in ons leven om het op te kunnen laten groeien tot vrucht. Hoeveel ruimte nemen wereldse bezorgdheden en verlangens nog beslag in ons leven? Hoe meer wij afstand nemen van onze bezorgdheden en wereldse verlangens hoe meer het zaad de ruimte krijgt om te groeien tot vrucht. In Jes 5:1 ezen wij dat als God met een wijngaard wil beginnen, dat Hij eerst begint met goede grond als basis voor vruchtdracht. Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En dan lezen wij iets heel belangrijks. En Hij heeft dat ontruimd en van stenen gezuiverd en heeft het toen pas beplant. Hier lezen wij dat God in zijn wijngaard met ruimte maken begint.

Als God vrucht wil zien dan begint Hij met een vette grond te zoeken en vindt het op een heuvel waar veel zon is. Daarna doet Hij nog iets belangrijks.

Hij zuivert de akker van alle stenen en rotsen, omdat God weet, dat deze obstakels in de weg staan om zijn wijngaard op te laten groeien tot vrucht.

Het is dus heel belangrijk onze akker te ontdoen van stenen, wil het zaad de ruimte krijgen om te groeien. Wij moeten niet alleen tevreden zijn dat wij het zaad van Gods Woord hebben ontvangen, maar in het bijzonder verlangen dat het in goede grond opgroeit tot vrucht.

In Joh 15:8 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Jezus vraagt van Zijn discipelen dat het zaad de ruimte moet krijgen in hun leven, wil God verheerlijkt kunnen worden.

Gods Woord ontvangen in ons leven maar Gods heerlijkheid niet kunnen uitdragen. is als zaad in ons leven dat, zaad blijft.

Zo'n leven wordt niet opgemerkt, nog door mensen nog door God.

De invulling van ons leven is doorslaggevend voor de groei van het zaad tot vrucht.

In 1 Thess 1:2 ,3, 7,8 lezen wij over mensen die nadat zij het Woord van God gehoord hebben opgegroeid zijn tot een boom. Deze mensen waren niet onzichtbaar gebleven maar zijn doordat zij gegroeid zijn tot een boom, voor iedereen zichtbaar geworden. Hier zegt Paulus dat zij het Woord hebben aangenomen in vele verdrukking in de blijdschap van de Heiligen Geest. Alzo dat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje, maar ook naar alle plaatsen is uw geloof, dat u op God hebt, uitgegaan.

Waar wij ook gaan, zegt Paulus horen wij van uw geloof in God. Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u het evangelie met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd.

Hun keuze om voor God te leven werd gezien doordat zij zich van hun oude leven

hebben afgekeerd. Zijn wij reeds opgevallen in onze omgeving en bij de burens ???
Heeft de vrucht wat in het zaad zit reeds de ruimte gekregen ten koste van ons zelf.
Alleen de vruchten maken God groot en brengen mensen tot inzicht.
In zaad bruist het verlangen om op te groeien tot vrucht. Zaad wil niets anders dan
groeien maar is van goede grond afhankelijk. God plant een zaadje, de groei ligt in
onze eigen handen.
Ik wil sluiten met Math 5:16 Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw
goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.