

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 33/ 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 18 augustus 2024 zal Ko de Jong het woord brengen.

Roy Albersen zal de voordienst doen.

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

Preek van Peter van den Worm.

U ziet het niet, maar u bent opnieuw geboren.

1 Petrus 1: 3-9

Het Woord van God onderwijst ons over het opnieuw geboren zijn.

We weten natuurlijk wel dat we het eeuwig leven hebben ontvangen.

In Romeinen 6:23 zegt Paulus dat dit een genadegave is door de Here Jezus Christus onze Heer.

In de 1^e Petrus brief lezen we 2 gevolgen van dit verkregen leven.

Een korte termijn gevolg en een lange termijn gevolg.

Het langere termijn gevolg lezen we in vers 4, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het graag hebben over de gevolgen van het nieuwe leven op dit moment.

De verzen 5 t/m 8 gaan hierover.

We zijn geboren tot een levende hoop (vers 3).

Deze hoop kan van buitenaf niet van ons worden afgenomen.

Ze wordt bewaakt door de kracht van God (vers 5).

Wat wel belangrijk is om te weten dat het God gaat om ons geloof.

God bewaakt deze levende hoop door ons geloof.

In vers 7 lezen we dat het geloof van grote waarde is en God beproeft dit geloof of het wel echt is. Dit geloof moet namelijk zijn tot lof, eer en heerlijkheid van de Here Jezus Christus. Met andere woorden het gaat niet om ons natuurlijk geloof dat de toets van God niet zal kunnen doorstaan, maar om het geloof van het nieuwe leven, dat van de Here Jezus is. De vraag is of dit al ontwikkeld is.

In Lukas 17:5-6 vragen de discipelen: 'Heer maak ons geloof sterk'.

Dan zegt de Here Jezus: Je geloof moet groeien. Het is geplant als een mosterdzaadje (lees der samenvatting van het Woord van vorige week).

Door de beproevingen zijn we dan we even bedroeft, maar als we merken dat ons geloof ze aan kan, maakt dat ons weer blij. De bijbel heeft in vers 8 over een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

Het is waard voor de ontwikkeling van dit geloof te leven.

Door het geloof gaan we zaken zien die we van nature niet kunnen zien;

Lees Hebr. 11:1.

Zelfs de profeten en de engelen zijn begerig om zich hierin te verdiepen (vers 10-12).

Het Woord van God heeft het hier over een levende hoop door de opstanding van van Jezus Christus. Door het kruis van de Here Jezus heeft u een nieuw perspectief. De vraag vandaag is of die levende hoop, die hoort bij het nieuwe leven in Christus in u leeft.

Zijn wij ons er van bewust dat er dagelijks beproevingen op ons af komen om te zien of het geloof van het nieuwe leven in ons (het geloof van de Here Jezus), zijn kracht en waarde kan bewijzen. Dit geloof van de Here Jezus is van onschatbare waarde, net als goud. Het is van grotere waarde dan goud, maar het wordt net als goud beproeft door vuur. Hebben wij het Woord van God de ruimte gegeven om zich te ontwikkelen en hebben wij onze eigenaardigheden gelegd bij het kruis van de Here Jezus. Zijn wij één geheel geworden met Zijn sterven, opdat wij ook met Hem in het nieuwe leven zijn opgestaan. Is dat te zien aan onze dagvulling, ons gedrag, onze interesse.

Zijn wij ons ervan bewust dat die levende hoop ons leven steeds meer moet vervullen. In 1 Petrus 2:1-5 lezen we welke processen we moeten ondergaan om de echtheid van ons geloof te laten zien.

1. Afleggen slechtheid
2. Vurig verlangen naar het Woord van God dat ons doet groeien.
3. Richt je focus in je leven op de Here Jezus
4. Wordt gebouwd tot een geestelijk huis,
5. En een heilig priesterschap.

Punten 1 en 2 zijn u vast bekend.

Maar dan volgt een groei in het kennen van de Here Jezus zelf.

Je mag net als Maria aan de voeten van de Here Jezus zitten en naar Hem toe groeien. Het nieuwe leven van de Here Jezus woont dan in u en wordt steeds sterker. Dan kunnen we ook ambassadeurs worden van het Koninkrijk van God en deel nemen in het heilig priesterschap. We mogen pleiten voor genade en vergeving van onze omgeving. Kort om, als het goed is, heeft de levende hoop een grote invloed in het leven van elke dag.