

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 31 / 2024

### Mededelingen:

Aanstaande zondag 4 augustus 2024 zal Henk Tirion het woord brengen.

Willem Agerbeek zal de voordienst doen.

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

### Preek van Peter van den Worm.

Ik heb mij er speciaal voor gekleed.

[Romeinen 13:14](#)

[Genesis 3:7](#)

[Openbaring 16: 15](#)

Wij zijn geschapen naar het beeld van God, maar hebben in het begin van de schepping de omkleiding met God verloren door de zonde.

Adam en Eva realiseerden dat letterlijk en figuurlijk.

God maakte voor hen kleding van huiden van dieren, dat een heenwijzing is naar het offer van de Here Jezus.

Zonder de Here Jezus zijn we geestelijk naakt.

Dat is wat. Je schaamt je rot. Wanneer u kleding koopt dat heeft de winkel pashokjes. Je moet er toch niet aan denken dat andere mensen je in je ondergoed zien staan. Dan schaam je je rot. Wanneer je in je nakie staat...

Het gaat vandaag om een speciaal kledingstuk. Het is een geestelijk kledingstuk, dat wil zeggen dat het hier om ons innerlijk, ons hartgesteldheid gaat.

Het gaat om de gezindheid van Christus, lees [Filepenzen 2:5](#).

Als we die niet hebben, dan staan we in ons nakie voort God en zullen we ons rot schamen. Als je vrijmoedig voor God wil staan dan zul je de mantel van gerechtigheid aan moeten hebben, anders gezegd dan zul je je met Christus moeten bekleden, Zijn gezindheid hebben.

Elders noemt het Woord van God ons 'de geur van Christus' ;

lees [2 Korinthe 2:15](#).

[Openbaring 16](#) zegt dat je moeten letten op de kleding die je draagt.

Die ene tekst staat plomp verloren tussen de andere teksten die over het oordeel gaan van de laatste dagen.

Zie zegt de Here Jezus, Ik kom als een dief.

We lezen in **1 Thessalonicenzen 5:1-11** wat Paulus ons hierover zegt.

Wij zijn kinderen van het licht ( **vers 5**).

En kinderen van het licht hebben zich bekleed met de Here Jezus;

Lees **Johannes 12:35-36 en vers 46**.

**Openbaring 16:15** heeft het over waakzaam zijn en opletten.

Dit vraagt van ons concentratie, focus, oefening en ontwikkeling.

We lezen in Jesaja 61:11 dat het een groeiproces is.

Er zal dus een moment komen, en misschien wel heel snel, dat u zich of, op uw gemak zal voelen of u diep zal schamen en u willen verbergen net als Adam en Eva.

Dat moment komt onverwacht en zal u verrassen als u zich niet nu al gereed hebt gemaakt en de klederen van het heil hebt aangetrokken en klaar staat om de Here Jezus te ontmoeten in de lucht.

De dreiging van de dief is 24 uur. We worden geadviseerd om ons huisdeur altijd op slot te doen. Dus alleen niet dicht te trekken, maar op slot te doen.

Het is iets dat u elke dag moet doen. Want als je het 1 x niet doet, kan dat je duur komen te staan. Heeft u het wel een gehoord hoe dieven te werk gaan.

Ze slaan u gade en letten ver van te voren op hoe uw gedrag is. Wanneer ze een gaatje zien, slaan ze toe.

Dus zorg dat je klaar staat om de Here Jezus te ontmoeten.

**Openbaring 22:17**

De Geest en de bruid zeggen 'kom'.

We staan gereed Here Jezus, U kan nu ieder moment komen, Ik heb mij samen met de Heilige Geest ( reserve olie) klaar gemaakt ( aangekleed) om U te ontmoeten.

Het is niet verstandig om in de klederen van gerechtigheid 'vuile klussen' te doen.

Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen **2 Korinthe 5:17**.