

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 30 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 28 juli 2024 zal Peter van den Worm het woord brengen.

Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

We zijn op zoek naar leden van onze gemeente die op zondag de beamer kunnen bedienen, zodat Albert ook inzetbaar is voor andere taken in de gemeente. Wanneer u dat wil zeg het dan even aan Henk Tirion of aan mij (Peter).

Op de dinsdagen in de maanden juli en augustus zijn er geen door-de-weekse bijeenkomsten op dinsdagavond vanwege de vakanties.

Voorbede gevraagd

voor Linda van den Worm, voor gezondheid.

Preek van Ko de Jong in een notendop.

Wie rijk is worden rijker en wie arm is armer. Nederland moet zich klaarmaken voor tijden die aan het veranderen zijn. Er is dreiging van oorlog.

Toch hoeven christenen niet bang te zijn omdat God de tijden in Zijn hand heeft.

We moeten we letten op het volk Israël. God gaat met hen een bijzondere weg en zoals met de Gemeente. In Openbaring 3:20 en Math. 14:13-21 zien gebeurtenissen waarop het er op aan komt dat we alleen samen het kunnen oplossen.

Er was een overvloed aan brood, maar een gebrek aan geloof.

Door de samenwerking van de jongen met de broden en de vissen, de Here Jezus en de discipelen kon de grote schare worden voorzien van voldoende voedsel.

In Mattheüs 10 krijgen de discipelen van de Here Jezus macht om wonderen te doen. Ze hadden echter niet gedacht aan zo'n bijzonder wonder. Daarvoor hadden ze toch de Here Jezus weer voor nodig.

Net als het kind mogen ook wij wat we hebben bij de Here Jezus brengen. Hij zal onze inzet vermenigvuldigen zodat er voldoende zegeningen zijn voor onze omgeving.

De sleutel is dat we samenwerken. Samenwerken met anderen in de gemeente, samenwerken met de Heilige Geest van God. Lees ook over de samenwerking van de leden van de eerste gemeente in Handelingen 4:30.