

# Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 29 / 2024

## Mededelingen:

Aanstaande zondag 21 juli 2024 zal Ko de Jong het Woord brengen.  
Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

## Preek van Romeo Dragman in een notendop.

Samenvatting Preek: Verzegeld zijn met de Heilig geest.

Lezen: Efeziërs 1:11-14

Over de Persoon en het Werk van de Heilige Geest in de Bijbel, vinden we hier in Efeziërs 1 vers 11t/m14 één van de meest wonderbaarlijkste, glorieuze werken van de Heilige Geest. Namelijk het verzegelen van de gelovige. Met de Heilige Geest verzegeld zijn houdt een belofte in. Die belofte komt tot uiting in wat er volgt. De Geest is namelijk "het onderpand van onze erfenis". Dat Hij het onderpand is, houdt in dat wij die erfenis nog niet bezitten. Een onderpand is een soort garantie dat je in de toekomst datgene, wat je nu nog niet hebt, zult ontvangen. Dat de Heilige Geest hier 'onderpand' wordt genoemd, heeft alleen te maken met de zekerheid dat de rest nog zal volgen. Wie zijn degenen die verzegeld zijn met de beloofde Heilige Geest? Wie zijn degenen die dit werk van de Heilige Geest ervaren? Het antwoord is duidelijk: zij die in Jezus geloven. Alleen degenen die de Geest hebben ontvangen zijn verzegeld door de Geest. Degenen die verzegeld zijn door de Heilige Geest zijn degenen die het woord van de waarheid, dat is het evangelie van verlossing, hebben gehoord en het hebben geloofd. Wat betekent deze verzegeling? De beste manier om dit te begrijpen is te kijken naar het gebruik van het zegel wat in de Bijbel wordt verteld. Er zijn vier functies van een zegel in de Bijbel.

1 De eerste functie van een zegel is te authenticeren, dat is de echtheid, oorsprong of rechtsgeldigheid vast te stellen van bv een document, en dat de bron echt bestaat.

2 De tweede functie van een zegel is om aan te geven wie de eigenaar is. We leren uit Openbaring 7:3 dat de Heer uiteindelijk Zijn zegel zal plaatsen op allen die Zijn dienaren zijn en dat dit zegel hen zal onderscheiden van alle andere mensen. Dus het zegel van God markeerde bepaalde mensen als Gods eigendom. En omdat ze aan God toebehoorden werden deze mensen beschermd tegen oordeel en toorn.

3 De derde functie van een zegel was om te beveiligen of af te sluiten. Zo werd het zegel gebruikt in de leeuwenkuil van Daniël, het graf van Jezus en de put van Satan. Openbaring 20:1-3.

Het zegel beveiligt de put zodat er niets aan veranderd kan worden. Niemand komt erin en niemand komt eruit.

4 De vierde functie van een zegel is om een transactie af te ronden en te voorkomen dat de voorwaarden worden veranderd. Dat deed de profeet Jeremia ook in Jeremia 32:9-10 toen hij de akker van zijn neef kocht. Zodra de voorwaarden waren vastgesteld en het geld was betaald, werd de koop gesloten met de verzegelde akte. Verifieert de Heilige Geest de gelovige als een kind van God?

Doet de Heilige Geest iets in het leven van de gelovige dat bewijst dat iemand echt een kind van God is? Het antwoord is Ja, Hij doet dit door een uiterlijke authenticatie ...en door een innerlijke authenticatie.

Authenticatie is het proces waarbij wordt nagegaan of iemand daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.

Dit is een proces van steeds meer op Christus gaan lijken, van "veranderd worden van de ene graad van heerlijkheid in de andere. Want dit komt van de Heer, die de Geest is" (2 Kor 3:18; 4:4; Rom 8:29).

De Heilige Geest begint in die persoon de vrucht van heiligheid voort te brengen.

We kennen die allemaal uit Gal 5:22-23 ...dit zijn de kenmerken van die vrucht: - liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dus het ontvangen van de Heilige Geest brengt iemand in de familie van God, en die waarheid manifesteert zich doordat de nieuw gelovige dan verlangt om tot God te naderen in gebed.

De gelovige (met een nieuw hart) voelt dat hij nu als zoon/dochter van God, niet langer een slaaf van de zonde is, heeft toestemming om God aan te roepen als een liefhebbende Vader die altijd nabij en intiem is. Op die momenten spreekt de Geest tot onze ziel, en vertelt ons dat wij Zijn kinderen zijn, omdat alleen Gods kinderen het recht hebben (door het werk van de Zoon) om Zijn troon te naderen en met Hem te spreken.

De verzegeling door de Heilige Geest bevestigt dan dat de gelovige een echt kind van God is.

Als Paulus zegt dat we verzegeld zijn door de beloofde Heilige Geest, bedoelt Hij dan dat de Heilige Geest onze verlossing verzegelt - vergrendelt zodat niemand ermee kan knoeien? Verzegelt de Heilige Geest onze verlossing op zo'n manier ...dat deze niet verloren kan gaan?

Nogmaals, het antwoord is ja. ...We zien het in vers 14 aan het woord onderpand of te wel garantie.

Het betekent dat God ons een voorproefje van Zijn heerlijkheid heeft gegeven en dat we er zeker van kunnen zijn dat we al de volheid van Zijn heerlijkheid zullen ontvangen en ervaren wanneer onze tijd op aarde voorbij is. Zodra God, uit genade door geloof in Jezus, Zijn Heilige Geest geeft, is de gelovige verzegeld en is zijn verlossing daarmee zeker.

Als u eenmaal in de greep van de Heilige Geest bent, kan niemand je uit Hem wegrukken (Joh 10:28-30).

Gemarkeerd als Gods eigendom en niet van onszelf; zal onze verlossing voor altijd veilig zijn; de verlossing van onze zielen zal compleet zijn, en niemand zal ooit de voorwaarden kunnen veranderen.

Kijk naar Jezus voor verlossing en prijs God voor het geven van Zijn eigen Heilige Geest. Prijs de Almachtige God. En als u niet weet dat de Heilige Geest nu in u woont, bidt tot God, en roep Hem aan, vraag de Here Jezus om je Zijn Heilige Geest te geven, tot eer en glorie van Zijn Naam.

Amen.