

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 28 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 7 juli 2024 zal Romeo Dragman het Woord brengen en Roy Albersen de voordienst verzorgen.

Preek van Arie Kok in een notendop.

We moeten blijven volharden in de dienst van God.

God wil ons door Zijn Geest leiden en tot ons spreken.

Lees Kolossenzen 4:2-4.

Paulus was in gevangenschap toen hij deze brief schreef.

Ook in moeilijke tijden moet je volharden in het geloof in de beloften van God.

Ik heb in de laatste dagen veel gedacht aan de kracht van het geloof en de kracht van het gebed en van gehoorzaamheid.

We hebben allemaal een mate van geloof Lees Romeinen 12:3-13.

Wanneer we geloven zetten we Gods kracht in werking. De Here zal voorzien.

We moeten dan wel de bril van het geloof opzetten.

God heeft het goede met ons voor en wil Zichzelf aan ons openbaren.

Lees 2 Korinthe 5:7

Als we door het geloof leven, hoeven we niet te vrezen, want God is met ons.

We lezen 345 keer in de bijbel dat we niet hoeven te vrezen.

Lees Filepenzen 4:6

God wil ons blijven zegenen.

Lees ook Jeremia 33:3

We moeten God wel betrekken in ons leven.

Gods ogen zijn op ons gericht.

Het is goed God al van te voren te danken voor Zijn hulp, want daar kun je op rekenen.

Er gaat ook al kracht uit van het Woord van God, als je het uitspreekt.

In het Woord van God is leven (lees 1 Johannes 1:1).

Arie Kok heeft aan het einde van de dienst, als bevriende voorganger ons voorgangersechtpaar Henk en Judith Tirion en Ko en Marijcke de Jong in het zonnetje gezet voor hun jarenlange dienstbetoon in het Koninkrijk van God.