

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 27 / 2024

### Mededelingen:

Aanstaande zondag 7 juli 2024 zal Arie Kok het Woord brengen en Romeo Dragman de voordienst verzorgen.

### Preek van Peter van den Worm over het Lam van God.

#### Lees Openbaring 5:6

Als Johannes een troon gezicht van de hemel te zien krijgt, is de Here Jezus het middelpunt van alles.

In **openbaring 5: 9** zingen de vier dieren en de 24 ouderlingen een nieuw lied:

'U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie'.

In **openbaring 5:12** zeggen de engelen die rond de troon van God zijn ( 10.000 groepen van 10.000 en 1000 groepen van 1000, dat zijn er heel wat)

'Het Lam Dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging'.

En elk wezen in de hemel en op aarde is het hiermee eens (**vers 13-14**).

#### 1 Korinthe 2:1-2

Ik ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.

Zonder de Here Jezus is de mens niets. We hebben zonder de Here Jezus geen bestaansrecht. We lezen dit al in **Johannes 1:4**

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

Hij was er al in het paradijs, in het midden van de hof, het was de boom des levens waar Adam en Eva van mochten eten (**Genesis 2: 9**).

In **Genesis 3: 21** maakte God klederen van huiden. Hiervoor moesten dieren worden geslacht. Dit was al een heenwijzing naar het offer van de Here Jezus.

We hebben de Here Jezus nodig en we moeten ons met Hem kleden.

In **Genesis 22:8** zegt Abraham de profetische woorden: 'God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer'. De Offerdienst die nodig was om Gods aanwezigheid onder het volk te rechtvaardigen, was de kern van de Joodse Godsdienst. De hele tabernakel (het huis van God) was doordrongen van het offeren van dieren. Dit wijst allemaal naar het offer van de Here Jezus aan het kruis op Golgotha.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat Johannes de Here Jezus ziet als 'een lam als geslacht' in de hemel straks op de dag van Here. Op een of andere manier wordt 'op de dag des Heren' alle aandacht gelegd op het offer van de Here Jezus. We zullen net als Johannes zien dat de Here Jezus zijn leven heeft afgelegd om ons te redden. Je zal het zien, als het nog pas geleden is gebeurt. Het Lam van God is dan wel geslacht, maar Hij is vol van de kracht van de Geest van God ( de 7 horens en 7 ogen). In de nabijheid van het Lam zijn de vier dieren en de 24 ouderlingen. De 24 ouderlingen zijn een vertegenwoordiging van de gemeente. Ze zijn door de Here Jezus verlost uit elke stam, taal, volk en natie en mogen met de Here Jezus meeregeren.  
**Romeinen 6:5** Wij zijn één wezen geworden in Christus.  
**Kolassenzen 3:3** want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Het Woord van God heeft diverse verschillende beelden voor deze eenheid.  
De Here Jezus als hoofd, de gemeente als lichaam van Christus  
(**Efeze 1:15-23** en **1 Korinthe 13:13-20**).

De Here Jezus als wijnstok en de gemeente als de ranken ( **Johannes 15:1-8**)

De Here Jezus als bruidegom en de gemeente als bruid ( **Efeze 5:22-33**)

De Here Jezus als de Goede Herder en de gemeente als de schapen  
(**Johannes 10:1-18**)

Het Woord van God zegt ons ook dat wij kinderen van God zijn geworden en dat we geleid worden door de Heilige Geest (**Romeinen 8:14-15**).

Dit zegt dat we niet alleen één zijn geworden met de Here Jezus maar ook een geheel vormen met God, behoren namelijk tot het huis (gezin) van God.

We hebben nog geen inzicht wat het betekent om met de Here Jezus te regeren in de eeuwigheid. We weten echter wel wat het betekent om één plant te zijn geworden in Zijn dood. We hebben ons leven neer gelegd bij het kruis van de Here Jezus en hebben het aan Hem gegeven. We hebben getuigd dat de Here Jezus Koning mag zijn in ons leven. En we hebben hierdoor de Heilige Geest ontvangen die ons in alles leidt en leert, lees **1 Johannes 4:13-15** en **2 Korinthe 5:17**.

Hierin kunnen groeien en ons klaarmaken voor de tijden die komen.

**Lees ook Openbaring 21:7** en **2 Timotheüs 4: 7**

We kunnen dit niet alleen maar we mogen ( **Efeze 6: 12-13**) de sterkte van de macht van de Here aandoen om alles te kunnen doen tot het einde. Paulus noemt dit de geestelijke wapenuitrusting.

Wat een tegenstelling zien we in het troongezicht die Johannes heeft gezien, een lam als zijnde geslacht maar wel met 7 horens en 7 ogen en Hij zit op de troon.

Laat ook in ons de gezindheid zijn van Christus **Fil. 2:5-11**.