

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 25 / 2024

### Mededelingen:

Aanstaande zondag 23 juni 2024 zal Henk Goldberg het Woord brengen en Linda van den Worm zal der voordienst verzorgen.

Dinsdag 18 juni is er bidstond. Herbert van den Worm zal voor een kort Woord zorgen.

**Vanaf 3 juni 2024 moet in Zuidwijk betaald worden voor parkeren.**

Wanneer je regelmatig komt, kan je deelnemen aan de vergunning die de Gemeente van de overheid heeft ontvangen. Neem dan contact op met Hans van den Worm.

### Het Woord van Ko de Jong in een notendop. Een hond en een leeuw

Prediker 9:1-4

Salomo zet hier het leven tegenover de dood.

**Je kan beter leven.**

Als ben je een leeuw, als je dood bent tel je niet mee.

In Fil. 1:21-23 zegt Paulus liever bij de Here te zijn, maar om de wil van de gemeente wilde hij leven en de gemeente ondersteunen en versterken.

Als je wil leven als een leeuw, dan denk je heel wat te zijn.

Als je wilt leven als een hond dan ben je ondergeschikt.

In de bijbel wordt de aard van de hond op meerdere plaatsen beschreven.

1. Bij het verhaal van Gideon ( Richteren 6 en 7). Israël heeft zich gedurende 7 jaar van God afgekeerd. Daarom laat God de vijand over Israël heersen. De Filistijnen plunderden het land van Israël als de oogst wordt binnengehaald. Als Israël tot inkeer komt stuurt God een engel naar Gideon.

Gideon probeert een deel van de oogst te verstoppert, zodat de Filistijnen het niet vinden.

Hij wordt door de engel een dappere held genoemd, maar hij zelf ziet dit niet zo.

Gideon werd een dappere held omdat Hij met God ging samenwerken.

God gaf hem de opdracht om het altaar voort Baäl en de gewijde paal voor Asjera omver te werpen en een altaar voor de Here God te bouwen.

Hiervan kunne we leren dat ook wij, als we ons keren tot God, moeten

afrekenen met het oude leven en de eer van ons leven aan God moeten geven.

God laat dan zien dat Hij ons zal verlossen. Wanneer Gideon 32000 mensen op trommelt om de vijand te lijf te gaan, vindt God dat te veel. Uiteindelijk blijven er 300 mensen over.

Zij hebben aan de rivier, op een bepaalde manier gedronken. Het water met hun hand opgenomen en als **een hond** uit de hand gelekt. Zij kenden geen angst en waren er helemaal klaar voor. Zij waren waakzaam.

2. Bij de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, zien we Lazarus in de positie van een hond.

Hij zat bij de voordeur samen met de honden en hoopte op wat restjes eten die over zouden blijven. **De honden** waren zijn vrienden.

De rijke man zou je kunnen vergelijken met een dode leeuw, hij had niets meer aan zijn rijkdom.

3. In het verhaal van de genezing van het dochter in Matteüs 15 vanaf vers 21 is het geloof van de Kanaänitische vrouw zo groot dat zij zich zelf vergelijkt met een hond. Zij wist dat de Here Jezus in eerste instantie niet voor haar gekomen was. Zij was een vrouw van het buitenland.

Maar zij zei: 'dat **de honden** ook de kruimels van hun bazen eten'. En ook zij verzocht de Here Jezus om een kruimel. Op grond van haar geloof werd haar dochter genezen.