

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 24 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 16 juni 2024 zal Ko de Jong het Woord brengen en Herbert van den Worm zal der voordienst verzorgen.

Dinsdag 11 juni is er bidstond. Hans van den Worm zal voor een kort Woord zorgen.

Vanaf 3 juni 2024 moet in Zuidwijk betaald worden voor parkeren.

Wanneer je regelmatig komt, kan je deelnemen aan de vergunning die de Gemeente van de overheid heeft ontvangen. Neem dan contact op met Hans van den Worm.

Het Woord van Barry van Oertel in een notendop.

1 Kronieken 4 :9 en verder.

We lezen hier over Jabes. Volgens de geslachtsregister is hij een voorvader van David en de Messias. Jabes betekent 'dor'. Zijn moeder gaf hem deze naam omdat zij met veel smarten Jabes had gebaad. Jabes kreeg hiervan de schuld. Dit bracht in het leven van Jabes veel onprettige emoties met zich mee. Jabes gaat hiermee naar God en vraagt Hem:

- Om overvloedige zegen
- Om meer land
- Om leiding in zijn leven
- Om de smart weg te nemen die op hem drukt.

En God verhoorde het gebed van Jabes.

Als we het gebed van Jabes nader bekijken was dit gebed hele maal naar Gods Wil.

Overvloedige zegen.

Aan het begin van de schepping gaf God de mens het volgende mee:

- Ik zal je zegenen
- Zorg voor de aarde en zorg voor nageslacht;
- Heers over de aarde.

De zegen voor de mensen is er altijd geweest.

Jabes noemt God 'de zegenende'.

De vraag is waarmee God de mens het beste kan zegenen.

We lezen op meerdere plaatsen in de bijbel dat God ons zegent met Zich zelf.

In Exodus 43 is God het volk van Israël zo beu dat Hij zegt, dat Hij niet meer bij het volk wil zijn en niet meer met hen mee wilt trekken. Mozes antwoordt God dan dat wanneer God net meer met hen mee zal trekken, zij op de plaats blijven waar zij nu zijn. De mensen zouden dan niet meer zeggen dat Israël Gods volk was. God heeft ons gezegend met zich zelf en in wil in ons midden gezien worden. Hij is bij ons en woont in ons. We zijn in het bijzonder door God gezegend met Zijn tegenwoordigheid.

Meer land.

Meer land heeft betrekking op de beloften van God (het beloofde land).

Het is wonen op het gebied van God, het nieuwe leven in Christus.

Daarin moeten we groeien en volwassen worden.

Leiding van God.

Elke morgen mogen we vragen om geleid te worden door God.
Immers als Zijn kinderen worden we geleid door de Heilige Geest.
Dan zal God onze norm en doel zijn in ons leven van elke dag.

Wegnemen van smart.

Op Jabes rustte een soort vloek. Hij kreeg de schuld van de smart die zijn moeder kreeg bij het baren van Jabes. Hij vroeg aan God om de vloek en de smart van hem weg te nemen.
Dit is een heenwijzing naar het kruis van Golgotha waar onze vloek en smart van ons is weggenomen en gedragen is door onze Here Jezus.

Als je de letterlijke vertaling leest van het gebed van Jabes , dan is het gebed niet geschreven in de vragende vorm, maar is de bevestigende vorm. Dus niet : 'Here wil u mij zegenen', maar 'de Here zal mij zegenen en mij meer land geven en mij leiden en mijn smart van mij wegnemen'.
Dit spreekt van het geloof dat Jabes in God had.