

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 23 / 2024**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag 9 juni 2024 zal Barry van Oertel het Woord brengen en Roy Albersen zal der voordienst verzorgen.

De dienst zal om 14.00 uur beginnen, om 13.30 uur kunnen we er pas in.

### **Voorbede gevraagd:**

Voor Monica Albersen voor haar gezondheid.

Voor Rachel die wordt bedreigd op school.

### **Het Woord door Arjen Lock.**

Mooie gedachten uit Psalm 23.

David schrijft deze Psalm geïnspireerd door de Heilige Geest. En dan heeft een Psalm vaak heel veel meer betekenis dan alleen voor David en die tijdsperiode. Een psalm van maar zes verzen, maar een psalm die al jarenlang troost geeft aan miljoenen mensen. Die troost komt vooral omdat het zo persoonlijk is. De eerste vijf woorden zijn: De Here is mijn Herder. Vijf woorden, net zoals je vijf vingers hebt. Houd de vierde vinger goed vast en zeg met nadruk 'mijn'!

Jezus als Goede Herder voegt een nieuwe dimensie toe aan het Herderschap. Veel meer dan de bereidheid om een beetje op de schapen te letten. De Herder is bereid om zijn leven te geven voor de schapen. (John 10:11).

Schapen herkennen de stem van de herder en volgen. Schapen hebben weinig theologie. Hebben onderling geen grote discussies over de betekenis van de Woorden van de Herder, voor hen is het genoeg dat ze weten dat de Herder hen kent en zij de Herder kennen.

In vers twee staat dat de Herder de schapen laat neder liggen. Dat betekent dat de schapen zich uitstrekken. Dat is nog een kunst, want van nature blijven schapen liever staan. Dan zijn ze vluchtklaar. Als de Herder ze zo ver krijgt dat ze gaan liggen, dan hebben de schapen vertrouwen. Er komt geen leeuw of beer, de Herder heeft de zaak onder controle. De Herder heeft ervoor gezorgd dat ze gegeten hebben en gewoon verzorgd zijn.

In vers 4 gaat het over the valley of death. Dat gaat over de donkere momenten in ons leven, waaronder het moment van sterven. Spurgeon zei, Doodgaan is niet het einde, maar een poort. Er is een schaduw, die heel dicht bij kan komen. Maar de psalmschrijver vreest niet, want de goede herder loopt mee.

Zijn we bang voor afscheid? Voor definitief afscheid? Maar wat is dat afscheid precies? Wie neemt er eigenlijk afscheid? De persoon die sterft of de personen die achterblijven?

Op aarde hebben wij geen zicht op de hemel. We weten niet wat daar gebeurt. Maar God heeft zicht op de hemel en op de aarde. Voor ons is er een groot verschil. Voor ons lijkt het dat de aarde alles is wat er bestaat in deze wereld. God heeft niet alleen zicht op alles, maar hij heeft ook de sleutels van leven en dood. God kan overal bij. Als we kijken met onze

aardse ogen dan is de dood een eindstation met gesloten deuren. Maar God kan alle deuren openen.

Verse 5 en 6 gaan over het huis van de Goede Herder, het huis van God dus. Is dat pas na je sterven? Dat is echt een vraag vanuit een aardse perspectief. We kunnen gewoon niet verder kijken dan het laatste afscheid. We zien alleen wat we kunnen zien met onze aardse ogen. Iemand sterft en dan is er een begrafenis, en dan zijn we verdrietig, en misschien ook wel dankbaar voor alle goede dingen die onze geliefde heeft achtergelaten aan mooie daden en herinneringen. Maar de persoon is letterlijk weg. Je kan niet meer bellen of op bezoek gaan. Het geeft je toch een gevoel dat die persoon verloren voor je is.

We zijn in Gods hand, maar vallen we niet uit die hand als we sterven? Dan is het toch afgelopen? Wel nee, wij merken wel dat er een einde is gekomen aan ons aardse leven. Het is een deur waardoor je alleen gaat. Je geliefden op aarde kunnen niet verder. Maar Jezus die jou in zijn hand draagt heeft bij wijze van spreken niet eens gemerkt dat er een overgang was. Want Jezus kan ons net zo goed vasthouden als we aan deze kant van de eeuwigheid zijn, als aan de andere kant van de eeuwigheid. Hij heeft de sleutels van dood en leven.

Gij zalft mijn hoofd met olie - Psalm 104:15 spreekt over de wijn die het hart blij maakt, de olie die het gezicht stralend maakt. Olie op het hoofd was een welkome verfrissing in een land dat droog en stoffig was.

Mijn beker vloeit over Dit doet denken aan Joh 10:10 Ik ben gekomen dat jullie leven en overvloed zouden hebben.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;

David zegt niet dat Gods goedheid en genade hem zullen volgen zodra hij de hemel binnenstapt, maar hij zegt dat God's goedheid hem op een hele mooie manier zal achtervolgen (volgen is eigenlijk achtervolgen) alle dagen van zijn leven. Niet meer door vijanden achtervolgd, maar door Gods goedheid. De Herder gaat voor je uit, en Gods goedheid en liefde volgen je.