

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 22 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 2 juni 2024 zal Arjen Lock het Woord brengen en Romeo Dragman zal der voordienst verzorgen. Dinsdag is er Bijbelstudie.

Het Woord door Peter van den Worm. Eer van mensen willen krijgen of alle eer aan God geven.

Al onze daden staan in het licht van het ene of het andere.

Als natuurlijke mens willen we gezien worden. We zorgen vooral goed voor ons zelf en ons eigen clubje. We zijn trots voor wat we gedaan krijgen. En bidden tot God voor hulp en zegen voor onze situaties en onze keuzes.

Het is loon naar werken. Als we het goed hebben, dan hoor ik vaak: 'Daar heb ik hard voor gewerkt'. En we moeten goed voor je zelf zorgen, want een ander doet dit niet. Dit zijn logische reacties van de mens die aards gericht is.

Maar de Here Jezus heeft ons een nieuw leven gegeven met een nieuwe gezindheid. Dit leven heeft veel meer mogelijkheden en een bepaalde context: 'De gezindheid van Christus'. (Lees **Filippenzen 2:1-4**).

In **Matteüs 6** zie je de twee verschillende opvattingen tegenover elkaar staan. Je kan 'goede daden' op twee verschillen manieren insteken.

Je kan het doen om gezien te worden door de mensen in jouw omgeving of je kan het doen omdat God je heeft gezet in Christus en je het als het ware van zelf doet, omdat Christus het eenmaal op deze manier doet.

In **Filippenzen 3:7-16** heeft Paulus het over deze twee manieren van leven:

- Mijn rechtvaardigheid die uit de wet is; of
- De rechtvaardigheid van Christus die door het geloof is.

Paulus zegt hier dat hij in zijn leven alleen wil leven uit de gezindheid van Christus. Dit is een vorm van geestelijke volwassenheid. Alleen deze manier van leven zal tot eensgezindheid leiden. We lezen in het Hogepriesterlijk gebed van de Here Jezus dat de mensen die Hem gegeven zijn, één zijn met Hem.

Wordt je leven aangedreven door het individueel belang van je zelf (ik) of wordt je leven gestuurd door je zijn in Christus (wij, de familie van God, de gemeente). Je kan alleen uit Christus leven, als je je bewust bent van Christus te zijn.

Als je van Christus bent, ben je zelf niet meer zichtbaar, je bent verborgen in God (**Kolossenzen 3:3**). Dan gaat het in het leven niet meer om jou en mij, maar om Christus. In de **verzen 1 en 2** geeft Paulus ons de opdracht om van nu af aan te realiseren dat je vanuit Christus leeft. Zoek dan en bedenk alleen de dingen die boven zijn. En waar is boven ? Waar Christus is, aan de rechterhand van God.

In de afgelopen week heb ik daar regelmatig over nagedacht.

Niet meer leven vanuit eigen inzichten maar alleen leven vanuit Christus.

Toen ik daar voor het eerst over nadacht vond ik dat wat onwennig.

Ik dacht aan mijn persoonlijkheid en de manier van leven waaraan anderen je herkennen. Al die verschillende culturen en eigenheden van mensen.

En ik merkte aan mij zelf dat ik daar wat moeite mee had.

Dan valt heel mijn persoonlijkheid weg.

Maar zoals altijd is de Heilige Geest daar om ons te helpen.

En Hij vroeg mij het volgende. Dat nieuwe leven wat Ik je heb gegeven.

Waar komt dat vandaan? Ik realiseerde mij dat dat van de Here Jezus afkwam (**Johannes 16: 14**). En ik bedacht ook dat als het van mij zelf zou afkomen dat het God nooit welgevallig zou zijn vanwege de besmetting van de zonde.

Nu dan, als het van de Here Jezus afkomt, mag je hem ook de eer er voor geven.

En het leven van de Here Jezus was al bedoeld om aan de mensen te geven voordat de schepping was begonnen, lees **Johannes 1:4**.

Je doet God een groot plezier als je voortaan leeft op de manier van de Here Jezus.

En God heeft je die mogelijkheden gegeven (**Efeze 1:3-4**).

Je eigenheid verlies je wel. Maar wat is het waard.

Misschien denk dat het saai is als alle mensen dezelfde gezindheid hebben.

Maar in Christus is er verscheidenheid. De veelvuldige wijsheid van God.

Lees **Efeze 3:10**.

Wij mogen de veelvuldige wijsheid van God bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Hoezo saai?

Laten we als gemeente onze taak op ons nemen en zoveel mogelijk uit Christus willen leven. We mogen met Paulus zeggen dat we hiernaar jagen.

Hij moet meer worden, ik echter minder (**Johannes 3:30**). Laat dat onze motto zijn in de komende dagen.