

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 21 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 26 mei 2024 zal Peter van den Worm het Woord brengen en Willem Agerbeek zal der voordienst verzorgen. We zullen ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Pinksteren.

Het Pinksterdag geschiedde 50 dagen na Pasen.

De feesten die het volk van Israël van God te vieren kregen, en die een heenwijzing waren naar Pasen en Pinksteren, waren het Pascha feest en het Wekenfeest (lees Leviticus 23).

Het Wekenfeest is een feest van de oogst. Daarnaast gedenkt Gods Volk op dit feest, dat God Zijn Wet (Woord) heeft gegeven aan het volk op de berg Sinai.

Deze combinatie is heel bijzonder. Het spreekt van, dat door de komst van de Heilige Geest het Woord van God in de mens tot vruchtdracht kan worden gebracht (lees 2 Korinthe 3:6).

Wat een bijzonder feest. Het is het nu ook voor u en mij tot vreugde geworden.

De bijbel is niet alleen een boek dat vertelt over de heerlijkheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar met Pinksteren heeft God ons ook nog de krachten en mogelijkheden gegeven om veranderd te worden naar Zijn beeld en gelijkenis.

Ik hoop dat het Woord van God deze functie heeft in de gemeente en we met elkaar ons mogen verblijden in de nabijheid en het werk van God.