

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 19 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 12 mei 2024 zal Romeo Dragman het Woord brengen;

Linda van den Worm zal dan de zangdienst leiden

Op 19 mei 2024 met Pinksteren houden we weer een gemeenschappelijke dienst met de PKN gemeente van de Credokerk. De dienst begint dan om 10.00 uur.

Voorbede gevraagd:

Zuster Sheurly Henrici voor haar gezondheid.

Woord van Arjen Lock.

Preek over Nehemia Ezra 2024

Als is het verhaal van Ezra en Nehemia meer dan 2500 jaar gelden toch heeft het ons iets te zeggen in 2024. Allereerst moeten we begrijpen welke uitdagingen Ezra en Nehemia hadden en hoe ze daarop reageerden.

1. BALLINGSCHAP Wij moeten begrijpen dat het volk in Ballingschap was. Een deel van Israel was al weggevoerd en die stammen zijn als geheel niet meer naar het land Israel teruggekeerd. Ballingschap - betekent gedwongen te zijn ergens anders te wonen, en vaak heel ver weg. Het betekent gescheiden zijn van je land, je taal, je tempel, je Godsdienst. Ballingschap is de ergste straf. Het volk van Israel is vaak onderdrukt geweest. De boeken Richteren 1+2 Samuel en 1+2 Koningen staan er gewoon vol van. Maar gescheiden worden van je land, van de tempel, van de taal.... Dat is dramatisch.

2. VAN PIJN NAAR PASSIE. Nehemia ging niet naar Jeruzalem omdat hij moest. Hij wilde zelf, van binnenuit. Als je zelf de keuze hebt, ga dan nooit aan iets beginnen waar je geen persoonlijke visie voor hebt. Waar je eigenlijk geen zin in hebt. Een motivatie, zoals: Als niemand het doet, zal ik het wel weer doen. In die zin klinkt al een verwijt. En van dat verwijt moet je af, anders gaat het in de weg zitten. Stel je de vraag wat wil ik doen? Wat raakte mijn hart.

Soms word je door verdriet aangespoord. Maar alleen verdriet is niet goed. Er moet hoop zijn, er moet geloof zijn dat aan deze situatie iets gedaan kan worden. De pijn geeft de urgentie - ik wil iets doen. Maar al lijken de woorden passief en passie op elkaar, ze liggen qua betekenis mijlenver uit elkaar. Passief is zonder initiatief, een soort lijdend toezien. Passie is beweging, passie heeft met je hart te maken. Passie heeft het geloof dat dingen kunnen veranderen, en dat God jou kan gebruiken voor die verandering.

3 Samen, tegenstand en Gods werk - Het boek Nehemia heeft drie belangrijke elementen die wij ook in 2024 kunnen toepassen. Het woord Samen is heel krachtig. Het straalt eendracht uit. Er is een gemeenschappelijk doel dat waarschijnlijk bestaat uit veel onderdelen. In het geval van Nehemia was het een hele lange muur. Ben je alleen, dan gaat die muur je ontmoedigen. Doe je het samen dan zal het de eendracht van de groep alleen maar versterken.

Verwacht tegenstand. We zeggen niet zoek tegenstand op. Dat is onwijs en onnodig. Maar als er tegenstand is die ondergraaft wat heilig en belangrijk voor je is, dan moet je gaan staan. In de bressen van de muren. Niet om agressief aan te vallen, maar wel om standvastig te blijven.

Het is Gods werk. God is bezig, met jou, met je medestrijders, zelfs met de tegenstander. We zijn geen eindverantwoordelijken. En dat geeft rust. God regeert.

4. Leiders en Priesters. Nehemia was een leider en hij bouwde aan de muur. Ezra was een priester en hij bouwde het altaar en de tempel. We hebben zowel priesters als leiders nodig. Leiders kijken links en rechts. En priesters kijken omhoog. Leiders willen een sterke muur. Priesters willen een altaar waar gebeden kan worden. Priesters zijn bezig met de vraag 'hoe kunnen wij God ontmoeten?' en leiders zijn bezig met de vraag hoe ze het volk kunnen organiseren om veiligheid te garanderen. Opnieuw, ze zijn allebei nodig met hun eigen bediening.

5. Heb je reismotivatie? De koningsburcht Susan waar Nehemia schenker was, lag niet vlakbij Jeruzalem. Gedurende de 70 jaar ballingschap had het leven niet stilgestaan. Er waren hele generaties geboren die het land Israël nooit met eigen ogen hadden gezien. Zijn dachten: 'Je weet wat je hebt en niet wat je niet hebt.' En de reis naar Jeruzalem is 1400-1500 km lopen. Hoeveel reismotivatie hebben wij. Egypte verlaten is niet moeilijk, want slaaf zijn en kindermoord is erg. Maar als je comfortabel bent met wat je nu hebt, wil je dan nog reizen?

6. Voortbestaan-urgentie - Nehemia kon heel fel zijn? Het lijkt wel te fanatiek. Maar zijn grote vraag was: Blijft mijn volk voortbestaan? Het is zeldzaam dat een volk eeuwenlang gehaat wordt. En het is ook zeldzaam dat je gehaat kan worden vanwege wat je was toen je geboren werd: een jood. Voor Nehemia het voortbestaan van het volk stond op het spel. Het was van levensbelang om nu goed te handelen. Welke dingen zijn voor ons van levensbelang? Zijn er onderwerpen die we belangrijk genoeg vinden om in actie te komen en uit de comfortabele omgeving te stappen. De Here zegene ons in het beantwoorden van die vragen.