

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 18 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 5 mei 2024 zal Arjen Lock het Woord brengen;

Roy Albersen zal dan de zangdienst leiden

en op dinsdag 30 april is er geen samenkomst.

Op 19 mei 2024 met Pinksteren houden we weer een gemeenschappelijke dienst met de PKN gemeente van de Credokerk. De dienst begint dan om 10.00 uur.

Voorbede gevraagd:

Zuster Sheurly Henrici voor haar gezondheid.

Woord van Henk Goldberg in een notendop.

Lezen Jesaja 40:28-31.

God is eeuwig, dit wil zeggen dat God er altijd is.

God is ook nog eens bij u en mij.

Hij is de schepper van ons wezen (Lees Psalm 139).

Hij let op u en zorgt voor u.

Jij is altijd sterker dan de vijand en Hij heeft alles onder controle.

God wil bij jou wonen en je elke dag ontmoeten.

Wij mogen op onze beurt weer bij God wonen en alles met Hem bespreken.

Als je moe bent, wil God je kracht geven om verder te gaan.

Op deze manier wil God door ons heen werken en wij mogen Zijn ambassadeurs zijn.

Kijk ook op Youtube de grootheid van God:

<https://www.youtube.com/watch?v=JzMBcamHINs>

God onderwijst ons over de weg die we moeten gaan, immers de Here Jezus is de Weg.

Lees ook Jesaja 54:5 waarin u kunt lezen dat God u tegemoet komt.

Jesaja 43: 1 God heeft u bij uw naam geroepen.