

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 17 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 28 april 2024 zal Henk Goldberg het Woord brengen; Herbert van den Worm zal dan de zangdienst leiden en op dinsdag 23 april is er Bijbelstudie.

Woord van Ko de Jong in een notendop.

Aanvaarden en klaarmaken.

Openbaring 19:5-8

In de mierenwereld zijn er boven- en ondergrondse activiteiten.

De bovengrondse zijn door ons waar te nemen.

In de teksten die we gelezen hebben vinden we op twee plaatsen activiteiten plaats; in de hemel en op aarde. In de hemel is er lofprijz en donderslagen te horen omdat de Here Jezus het koningschap heeft aanvaard en omdat de bruiloft van het Lam aanstaande is.

Daar waren veel voorbereidingen voor nodig, te beginnen met de schepping van Adam en Eva. Zij waren het eerste bruilofspaar. Wij zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. De schepping is ook een heenwijzing naar de Here Jezus en Zijn bruid. Net als Adam in een diepe slaap werd gebracht en Eva uit hem is gemaakt, zo is ook de Here Jezus voor ons gestorven en zijn wij uit Hem opnieuw geboren.

Nu staan we vlak voor de bruiloft van het Lam.

Lees ook Johannes 8:20 en Matheüs 25:1-10.

Ook op de aarde zijn er activiteiten. De bruid is zich aan het voorbereiden.

Zij draagt linnen klederen. Dit is een verwijzing naar de vruchten van het nieuwe leven in Christus.

Net zoals de Geest van God in het begin broedende was op de wateren, is Gods Geest nu bezig met de volken (de gemeente en het volk Israël).

Hij is bezig om de bruid van Christus klaar te maken voor de bruiloft van het Lam.