

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 16 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 14 april 2024 zal Ko de Jonghet Woord brengen; Romeo Dragman zal dan de zangdienst leiden en op dinsdag 16 april op de bidstond zal Willem Agerbeek voor een kort Woordje zorgen.

Woord van Peter van den Worm.

Wees heilig, want Ik ben heilig.

([Leviticus 19:1](#); [1 Thessalonicenzen 4:3-5](#)).

Heilig betekent in de Bijbel apart(gezet), afgezonderd, onderscheiden en afgescheiden; of ook wel zuiver, rein, volmaakt, goed, vrij van zonde.

Voor veel mensen is heilig zijn een ver van mijn bed show. We lezen het wel in de bijbel, maar we kunnen ons er ons weinig van voorstellen. De betekenis van 'apartgezet' spreekt ons nog het meeste aan. Immers we dienen nu de Vader God, de Here Jezus en de Heilige Geest en leven naar Gods Wil in plaats van onze eigen weg te gaan. Maar wie kan zich nu zich zelf voorstellen volmaakt en vrij van zonde?

En toch vraagt God van ons dat we ons bezighouden met heiligmaking.

In [Romeinen 1:7](#) noemt Paulus de leden van de gemeente: 'geroepen heiligen'.

In [Efeze 1:1](#) wordt de brief gericht aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus.

U kunt het proces van heiligmaking ook opzij zetten door van mening te zijn, dat wij door het offer van de Here Jezus verbonden zijn met Hem in Christus en dat deze verzoening ons heiligt net zoals de offerdienst de priesters in het Oude Testament hen hebben geheiligd. Voor een groot deel is dit zo.

Maar hoe zit het met deze verbintenis met de Here Jezus.

De bijbel heeft het over 'één plant met Hem in Zijn dood en één plant met Hem in Zijn opstanding' ([Romeinen 6:1-5](#)). God heeft voor de mogelijkheid gezorgd dat wij weer tot Hem kunnen naderen, lees [Johannes 4:23-24](#), [Johannes 16:23-24](#).

God heeft er voor gezorgd dat Hij zo dichtbij ons is dat Hij in ons woont en tot ons kan spreken en ons kan leiden, [Johannes 14:23](#).

De vraag is of wij zoveel van de Vader, de Here Jezus is de Heilige Geest houden dat we dagelijks bezig zijn met het Koninkrijk van God en dat ons leven is ingesteld om te leven voor God. David heeft dit proces van heiligmaking bezongen in het boek Psalmen, [Psalm 26](#). Laten we vandaag daar eens naar kijken en ons openstellen voor de wil van God in ons dagelijks leven. Hij begint der Psalm met de vraag aan God:

'Doe mij recht Here'

In **Jesaja 1:18-19** zegt God tegen u: 'Laten we eens serieus met elkaar praten over de manier waarop je leeft. Ik zal je genade geven en je leven rein maken als je dat wilt.

Ik ga mijn weg in mijn oprechtheid.

Onze dienstbaarheid aan God moet gemeend zijn. Onze gesprekken met God moeten waarachtig zijn. God ziet het hart aan **Samuël 16:7**.

Op de Here vertrouw ik.

We stellen ons vertrouwen niet meer op onze verzekeringen, ons vermogen, menselijke wijsheid of intellect.

Beproof en test mij maar grondig.

David was geen man van woorden maar ook van daden.

Net als in een opleiding moet je kunnen zien of je de leerdoelen hebt behaald.

Hij vroeg de Here God om hem te testen , lees ook **Jacobus 1:2-4**.

Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen.

Er staat 'want'. Dit wil zeggen dat de groei van waarheid en oprechtheid komt door de goedheid van God (genade).

Ik wandel in uw waarheid.

Het gaat David niet om wat zijn waarheid is, maar om wat Gods Waarheid is.

In vers 4 en 5 zegt David dat hij niet in de zonde wil leven.

In de verzen 6, 7 en 8 lezen we dat hij in het huis van de Here (de tabernakel) wilt verblijven.

- Het wassen van onze schuld (wasvat)
- Leven bij het kruis van de Here Jezus (De omgang rond het brandofferaltair)
- De lofprijs en aanbidding maakt deel uit van zijn dagelijks leven.
- Zijn mond getuigde van de dingen die God voor hem had gedaan.
- Hij is graag in het huis waar God woont.
- Hij wilde het liefst God de eer geven van alle dingen.

In de verzen 9 t/m 12 lezen we nogmaals het verschil tussen de mensen buiten God en de mensen van Gods huis. Ik hoop dat de wil van God, onze heiligmaking, meer voor u is gaan leven. Nu God in u woont wil hij de inrichting van u hart / uw levensuitingen naar Zijn zin maken. God zegt eigenlijk: Je mag zo worden omdat Ik zo ben en Ik doe het voor je, omdat Ik van je hou en je altijd met Mij en van Mij zult zijn.

Maar wil je dat.....