

# Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 15 / 2024

## Mededelingen:

Aanstaande zondag 14 april 2024 zal Peter van den Worm het Woord brengen; Willem Agerbeek zal dan de zangdienst leiden en op dinsdag 9 april op de bidstond zal Willem Agerbeek voor een kort Woordje zorgen.

## Woord van Willem Agerbeek.

### Het boek Esther.

Ester is een spannend verhaal met plotwendingen waardoor een onderdrukt volk uiteindelijk rust krijgt. Het vertelt over het afwenden van de uitroeiing van alle Joden in het Perzische Rijk. Een gebeurtenis wat vandaag herinnerd en gevierd wordt met het Joodse feest Poerim.

De naam van het feest verwijst naar de loten die Haman naar Perzisch gebruik gebruikte om de datum te kiezen voor de moordpartij. 'Poer' komt uit het oud Perzisch en betekent lot. Het was een dobbelsteen. Op de joodse (maan)kalender was het de veertiende dag van de maand Adar.(12<sup>e</sup> maand) Dat is nu de dag van Poerim, of het Lotenfeest. Dit jaar 2024, was dat van de avond van 23 maart tot de avond van 24 maart.

Poerim is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest dat wel wat lijkt op het katholieke carnavalsfeest. Iedereen komt verkleed naar de synagoge: sommigen als koningin Ester, anderen als oom Mordechai, of hoe ze ook maar willen komen. De reden om je te verkleden en maskers te dragen tijdens het Poerim feest is dat we geen oppervlakkige oordelen over anderen zullen vellen. Want als iemand een masker draagt dan weten wij dat ze verkleed zijn. We weten dat het niet de echte persoon is en dat de ware persoon achter het masker is. Wij moeten kijken wat achter onze maskers is, wat voor karakter en persoonlijkheid elk mens heeft. Op de avond vóór Poerim en de ochtend van de feestdag gaan de kinderen naar de synagoge, het joodse gebedshuis. Daar leest de rabbijn (de religieuze leider) het verhaal van Esther voor. Iedere keer als de naam Haman valt, maken de kinderen veel lawaai met hun ratels. Ook wordt er gejoeld en gefloten, zodat de naam van Haman niet meer gehoord kan worden. Zo laten ze merken hoe kwaad iedereen op Haman is. Ester speelt zich af in de 5e eeuw v. Chr., omstreeks 485 b.C. Het verhaal begint feitelijk 1000 jaar eerder, in de tijd van Mozes. Haman 'de Agagiet' in het verhaal Ester, behoort tot het koninklijk geslacht Agag van de Amalekieten.

Agag was waarschijnlijk een koningstitel bij de Amalekieten. De Tenach of het O.T. noemt twee personen met deze titel of naam. In Numeri 24:7 noemde Bileam ene Agag in zijn toespraak. Belangrijker is de Agag uit het verhaal over Saul in 1 Samuel 15. In dit verhaal kreeg Saul van de profeet Samuel de opdracht geen persoon of vee te sparen als hij Agag en zijn leger zou verslaan. Maar Saul spaarde Agags leven en dat van de beste dieren uit de veestapel en reisde door naar Gilgal. Haman is een nakomelingen van Amalek, een naam welke de betekenis heeft van 'kwaad'! Het waren de Amalekieten die in Gods aangezicht Zijn volk aanvielen toen het uit Egypte wegtrok en het moe en uitgeput was. Ze vielen de zwakste van de zwakken aan welke in de achterhoede liepen (Deut. 25:17-18). Hiermee riepen de Amalekieten / 'kwaadaardigen' Gods toorn over zich uit; "De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!" (Ex. 17:8-16). Ester 1 verhaalt hoe koning Ahasveros, in de geschiedenisboeken bekend als Xerxes, in voorbereiding op een grote oorlog tegen Griekenland, alle edelen van zijn koninkrijk, alle de hoge functionarissen, de bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië en de hoofden van alle provincies uitnodigt voor een feest dat 180 dagen duurt. Er is volop te eten en vooral te drinken. Na die 180 dagen uitbundig feesten richt hij nog 7 dagen een maaltijd aan voor alle inwoners van de burcht Susan. Koningin Vasthi vierde intussen feest met de vrouwen in haar privé vertrekken. Te midden van braspertijen van de koning en de vorsten, liet de koning Vasthi roepen om met haar schoonheid te pronken. Dit was een belediging voor de koningin en zij weigerde. Dit maakte de koning tot voorwerp van bespottung en om zijn eer te redden zette hij de koningin af. In het Perzische rijk en onder leiding van een dronken koning, werd een signaal gegeven

dat de vrouwen hun man altijd moesten gehoorzamen. (Ester 1:22)

Wij als christenen zijn geroepen om onze vrouwen te behandelen als kostbaar porselein. Er werd nu een nieuwe koningin gezocht en ook Esther (betekenis Ster) werd naar de vrouwenverblijven gebracht. Zij werd door koning Ahasveros uitverkozen om de nieuwe koningin te worden. Esther heette eigenlijk Hadassa, maar moest van Mordechai haar Jood-zijn niet bekend maken. Vanuit de Babylonische ballingschap was het grootste deel van de Joden niet teruggekeerd naar Israël, maar vooral als zakenlieden in het Babylonische en later Medo-Perzische gebied blijven wonen. Esther had geen ouders meer en haar neef Mordechai had zich als haar pleegvader opgeworpen. Hij bleef volgen of het goed met haar ging. Mordechai ving op dat 2 eunuchen een aanslag op de koning wilden beramen en gaf dit door aan Esther, die het weer aan de koning doorgaf. Ester 2: 21-23

In Ester 3:1 komt Haman de Amalekiet op het toneel, als hij door de koning wordt verhoogd tot onderkoning over het Perzische rijk. Op de koning na, was deze Amalekiet daarmee de machtigste man in de wereld. De koning gebod dat een ieder op de knieën moest vallen en diende te buigen voor zijn onderkoning. Mordechai weigerde te buigen voor onderkoning 'kwaad' want hij herinnerde Gods Woord: "iedereen die onrecht doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok". (Deut.25: 15b-19)

In het boek Ester lezen we hoe 1000 jaar na de Exodus het 'kwaad', in de vorm van Haman de Agagiet, Gods volk tracht uit te roeien. In 1 Samuël 15: 1-3a, 8-9, 22-23 lezen we dat Saul door God wordt geboden het 'kwaad' uit te roeien. Saul keerde zich echter tegen God door o.a. koning Agag van de Amalekieten, niet te doden. Ongehoorzaamheid had later een catastrofaal gevolg kunnen hebben maar God greep in! Kijken we naar de hoofdpersonen in het boek Ester dan herkennen we Satan in Haman. Hij misleidt de koning van de Perzen, die heerst over de wereld en wiens wet onherroepelijk is. Als hoogste in rang komt Haman ten val door zijn hoogmoed en tracht Gods volk uit te roeien. Mordechai, de rechtvaardige dienaar van zowel de wereldse als de Hemelse koning, wenst hij aan het hout te doen hangen. Niet alleen dat, hij wil het Joodse volk volledig uitwissen. Mordechai wordt echter verhoogd tot hoogste in rang en wordt de verlosser van zijn volk. En horen wij niet als Ester te zijn? De bruid opgevoed door en gehoorzaam aan Mordechai. Wij bevrijd en opgegroeid in de Messias Jezus. In Hebrëen 4:1-19 staat dat het volk van God de echte sabbatrust NOG staat te wachten! Het opmerkelijke aan het boek Ester is dat nadat het kwaad was overwonnen, tot driemaal toe (Ester 9:16,17 en 18) wordt benadrukt dat het volk rust vond! We moeten ons dus inspannen die rustplaats binnen te gaan en ervoor oppassen dat we niet door ongehoorzaamheid in dezelfde fout te vervallen als Gods volk (Israëlieten en gelovigen uit de heidenen – Ex.12:38) in de veertig jaar in de woestijn. Zij gingen tegen Gods wet in, waren aan God ongehoorzaam en ontrouw (Hebrëen 3:16-19). De 'nacht van Haman' staat voor de deur, maar de bruid van Christus hoeft niet bevreesd te zijn, zolang zij gehoorzaam en trouw is aan God. Esters besluit stond vast in het aangezicht van het kwaad; "Kom ik om, dan kom ik om" (Ester 4:16). Net als in de tijd van Ester mogen we erop vertrouwen dat God de regie in handen heeft en het kwaad definitief ten val wordt gebracht, de schepping hersteld zal worden en wij Gods rustplaats binnen mogen gaan.

" (Est 3:1-2 NBG) "Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. 2 En alle dienaren des Konings die in de poort des Konings waren, knielden en wierpen zich voor Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordechai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde.

Eén detail sprong op van de bladzijde: "de Agagiet Haman". Over Mordechai lezen we in Ester 2 "Nu was er in de burcht Susan een Joods man, wiens naam was Mordechai, de zoon van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis, een Benjaminiet, 6 die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonja, de koning van Juda, welke Nebukadnessar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. (Est 2:5-6 NBG).

Dat vers over Mordechai is even betekenisvol als dat over Haman.

De Agagiet Haman was een nazaat van Agag, de koning van de Amalekieten die Saul om had moeten brengen in opdracht van God maar wat hij niet deed (1 Samuel 15). Het kostte hem zijn koningschap waarna David aantrad (1 Samuel 16). Saul bracht iedereen om maar spaarde Agag levend, staat er in 1 Samuel 15:8. Als Saul gehoorzaam was geweest aan Gods opdracht, dan was de Agagiet Haman in het boek Esther er nooit geweest. Dan was het boek Esther nooit

in de bijbel gekomen. Zo moeten ook wij afrekenen met de Agags in ons leven.

Galaten 5:19-21 (NBG): Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke...

Als je de werken van het vlees analyseert, vind je daarin vier categorieën.

- Allereerst seksuele immoraliteit; dat is hoererij, onreinheid en losbandigheid.

- Het volgende gebied is occultisme: afgoderij en toverij. Als het vlees toegeeft aan toverij, wordt het demonisch. In het beginstadium worden afgoderij en toverij gemotiveerd door het vlees. Toverij is iedere poging om over mensen te heersen en ze te manipuleren zodat ze doen wat jij wilt. Iedere bewuste of onbewuste poging om mensen te

overheersen is het begin van toverij en als je ermee doorgaat, krijgt demonie grip op jouw leven. - De derde categorie – verreweg de grootste – wordt gevormd door alle verkeerde gedragingen en relaties: veten, haat, twist of ruzie, afgunst of jaloezie, uitbarstingen van toorn, zelfzucht of zelfgerichte ambities, tweedracht, partijschappen, nijd. In het algemeen worden deze dingen door religieuze mensen door de vingers gezien, terwijl seksuele immoraliteit strengere veroordeling oogst. - De laatste categorie is zinnelijke genotzucht: dronkenschap, verslaving aan genotsmiddelen, vulgaire humor en dergelijke.

Het zijn allemaal uitingen van onze vleeselijke natuur en met allemaal moet worden

afgerekend. Het andere pikante detail dat van het papier sprong was dat Mordechai, die weigerde voor

Haman te buigen, nota bene een nazaat was van koning Saul, uit Kis. Wist Mordechai wat er

zo'n 600 jaar eerder was misgegaan? Wist Haman het óók, en dat bijna heel zijn volk, de

Amalekieten, was uitgeroeid door Israël? Wilde hij daarom Israël in de tijd van Esther van de

kaart vegen in het grote rijk van Ahasveros dat regeerde tot aan India, om wraak te nemen?

De twee mannen waren aartsvijanden van elkaar vanwege hun geschiedenis, maar er was

meer aan de gang, dan je met natuurlijke ogen ziet. Er was in de dagen van Esther niet alleen

een persoonlijk conflict tussen Haman en Mordechai, naast tussen hun families/stammen

(Agagieten en Benjaminiten), en tussen hun volken (Israëlieten en Amalekieten). Maar er was

nog een veel groter conflict in de geestelijke wereld: tussen God en de duivel die niet wilde dat

Israël de wereld de Messias zou geven die zo'n 475 jaar later het levenslicht zag en in de kribbe

lag. Het was al misgegaan in Exodus 17 toen Jozua met de Amalekieten streed toen die Israël

aanvielen na de Exodus. Maar God won. Hij gaat door. Want God wist dat Israël de Messias

aan de wereld zou geven, Yeshua. Wat mogen we dankbaar zijn voor Israël: Zonder hen zou de wereld

vergaan. Ook dankbaar voor Esther, de knappe Hadassah: één vrouw in de hand van God voorkwam een

shoah. Hoe dankbaar voor Mordechai: Hij was trouw aan Gods opdracht aan Saul.

Wat ontzettend dankbaar mogen we zijn aan de God van Israël: Hij zal Zijn plannen met dit volk

en met ons volbrengen, welke vijand Hij en wij ook tegenkomen. Hij zal ons redden uit de

greep van de boze. En Israël zal nog een grote zegen zijn in de wereld (Hand.15:13-18).

13En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders,

hoort naar mij! 14Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is

een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 15En hiermede stemmen overeen de

woorden der profeten, gelijk geschreven staat: 16Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut

van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen, en ik zal haar

weder oprichten, 17opdat het overige deel der mensen de Here zoek, en alle heidenen, over welke mijn

naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, 18welke van eeuwigheid bekend zijn.

De geest van Amalek/kwaad waart nog steeds rond.

Maar God blijft trouw aan Zijn plannen en aan Zijn volk.