

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 14 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 7 april 2024 zal Willem Agerbeek het Woord brengen en Romeo Dragman de Voordienst.

Woord van Arjen Lock in een notendop.

Deze paaspreek gaat over Petrus en Thomas en over hun geloof en ongeloof in de opstanding van Jezus. Het zijn twee totaal verschillende karakters. Petrus handelt eerst en vraagt zich daarna pas af of dit wel zo'n goed idee was. Thomas was de kritische vragensteller die met beide voeten op de grond stond. Thomas heeft een rol in het verhaal van Lazarus. Jezus wil vanuit Galilea naar Judea gaan vanwege de dood van Lazarus. Maar dat was letterlijk 'levensgevaarlijk'. Tijdens het laatste bezoek aan Judea werd Jezus bijna gestenigd.

Thomas dacht: op deze manier is straks niet alleen Lazarus dood, maar Jezus ook, en wij ook. En toen sprak hij de melodramatische woorden, "Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven" (Joh 11:16). Het verhaal gaat verder. Wordt het een slachtpartij, zoals Thomas heeft voorspeld? Nee, het tegenovergestelde gebeurt: Het dodental loopt niet op, maar het dodental neemt af. Lazarus staat op uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Iemand kan opstaan uit de doden, zelf al ligt hij of zij al meer dan 3 dagen in het graf.

We maken een sprong naar de tijd dat Jezus is opgestaan uit het graf. Hij verschijnt aan zijn discipelen. Ze zijn er allemaal behalve Thomas. Later hoort Thomas wat er gebeurd is, maar hij kan en wil het niet geloven. Mensen staan niet op de dood vond hij, terwijl Thomas had gezien dat Lazarus uit de dood opstond.

Een week later verscheen Jezus weer en ditmaal was Thomas er wel bij. Thomas sprak toen zijn geloofsbelijdenis "Mijn Heer, en mijn God!" Er zijn meer mensen als Thomas waar het verstand in de weg zit. Maar Jezus is geduldig en heeft geen haast.

Wat van Petrus? Petrus is een man die de spijker op de kop kan slaan en even daarna de plank volledig mislaat. Petrus had een grote Goddelijk openbaring, toen hij zei: U bent de Messias, de Zoon van de levende God.

Maar dan zes verzen verderop als Jezus over zijn lijden en sterven spreekt, ging Petrus hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren.' Maar Jezus antwoordde 'Ga terug, achter mij, Satan.' De woorden van Jezus dat Hij uit de dood zou opstaan, drongen niet echt tot Petrus door.

Petrus wilde een sterke Messias. Iemand die de Romeinen het land uit zou jagen. Een kampioen die niet kwetsbaar was. Petrus was overtuigd van zijn eigen loyaliteit en trouw. Hij sprak de bekende woorden 'al verlaten ze u allemaal, ik nooit.' Maar Jezus zei, 'nog deze nacht, voordat de haan zal kraaien, zal je drie keer ontkennen dat je mij kent.' Petrus was niet bang en sloeg nog iemand het oor af. Maar toen Jezus zei dat hij zijn zwaard weg moest doen, brak er iets in hem. Jezus was toch de Messias, de zoon van de levende God. Die geweldloosheid van Jezus, dat paste toch niet bij een

onaantastbare koning? Deze Jezus kende hij niet echt. En hij kende ook de liefde niet die bij kwetsbaarheid hoort.

Ook Petrus had de opstanding van Lazarus uit de dood gezien. Maar de volle betekenis drong niet tot hem door. Maar de grafsteen zou weggrollen en wegblijven. De voorhang, oftewel het zware gordijn in de tempel, scheurde ook. De weg naar God was open.

Later sprak Jezus met Petrus in Galilea. Toen Petrus Jezus herkende had hij nog steeds zijn oude spontane enthousiasme. Eerst springen en dan nadenken. Zowel Petrus als Thomas hoefde niet van karakter te veranderen. Ze mochten op verschillende manieren tot het volle inzicht komen dat Jezus, de Messias is die opgestaan is uit de dood.