

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 13 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag 31 maart 2024 zal Arjen Lock het Woord brengen en Roy Albersen zal de voordienst verzorgen. Dinsdag 19 maart is er Bijbelstudie.

Woord van Peter van den Worm in een notendop.

Het Woord van deze zondag is een combinatie van twee thema's die veel met elkaar te maken hebben die ik heb gecombineerd: Palmzondag en de brief aan de gemeente Laodicea.

Intocht in Jeruzalem (Palmzondag).

Lukas 19: 28-44; Markus 11:1-11; Mattheüs 21:1-11; Johannes 12:12-15.

Het was zo'n bijzondere gebeurtenis dat alle 4 evangeliën er van melding maken. In **het Johannes-evangelie** lezen we dat dit reeds was voorspeld door de profeten. In **Markus** lezen we de gebeurtenis wat uitgebreider: Jezus zat op een veulen dat nog door niemand was bereden en zijn discipelen legden hun klederen op de veulen en anderen legden hun klederen op straat en anderen hakten jonge takken van de (palm)bomen. In **Mattheüs** lezen we ook een wat uitgebreid verhaal. Hier lezen we dat het over een ezelin en haar veulen ging. Er wordt nog bijgeschreven dat het een jong van een jukdragende ezelin was. We lezen ook over een belangrijke eigenschap van de Koning, zachtmoedigheid. **Lukas** is wat uitgebreider met de eschrijving van de lofprijs in de straten van Jeruzalem. Lukas schrijft ook over wat de Here Jezus zegt over Jeruzalem: Jammer dat je niet hebt gezien wat tot jou vrede dient. Nu is het verborgen voor jouw ogen.

In het Koninkrijk van God gebruikt God voorspellingen en heen-wijzigingen.

De intocht in Jeruzalem toen, is een heenwijzing naar de kroning van de Koning der koningen straks. De mensen dachten en hoopten dat de Here Jezus toen al koning zou worden. Maar God had ander plannen. Het zou niet gaan zoals velen hadden gedacht. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk; lees **Romeinen 11:33**. We weten nu dat de Here Jezus eerst de prijs moest betalen voor onze redding en verzoening. Hij moest boeten voor de misdaden die u en ik hebben gepleegd.

Het is niets voor niets dat de tempelreiniging (3 evangeliën) en de verdorde vijgenboom (2 evangeliën) direct volgen op de intocht in Jeruzalem. Het Johannes evangelie heeft het over 'het stervend tarwegraan'. Voordat de Koning der koningen zal ingaan in Jeruzalem moet nog een wordingsproces vooraf gaan. Maar dat proces moeten we wel zien.

De inwoners van Jeruzalem hadden het niet opgemerkt (**Lucas 19: 42 en 44**). De vraag is of wij het zien. Als we denken dat de Here Jezus het hoofd van de Verenigde Naties wordt en overal vrede zal brengen op een bepaalde tijd en verder niets, dan zien we net als de inwoners van Jeruzalem iets over het hoofd. Misschien bent u van

mening dat het offer van der Here Jezus voor u en mij vergeving te weeg brengt en als we dat geloven en God daarvoor danken dat we gewoon met ons leven verder kunnen gaan.

Wat bedoelt de bijbel met (**1 Korinthge 15:50-58**) Vlees en bloed zullen het Koninkrijk van God niet ontvangen. U en ik zijn van vlees en bloed, ook als we vergeving van God hebben ontvangen voor onze zonden, blijven we van Vlees en bloed. We kunnen God geen goede daden (vruchten) laten zien. Dit natuurlijke leven is vervloekt en sterft na 80, 90 of misschien 110 jaar.

Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Het gaat er om, dat u het gaat zien wat tot onze vrede dient (**Lucas 19:42**). Herinnert u zich nog de brief aan de gemeente Laodicea. Ze zagen het ook niet dat er heel wat moest gebeuren om bij de Here Jezus te komen in de eeuwigheid.

Laten we deze gebeurtenis een wat nader bezien.

Voordat de intocht begint zorgt de Here Jezus voor een ezelsveulen.

De kenmerk van de ezel wordt in het Mattheüs-evangelie jukdragend genoemd. De ezel was ook nog niet door iemand anders bereden; het was als nieuw. De ezelsveulen spreekt van het nieuwe Leven dat we ontvangen als we tot het geloof komen.(Lees **Johannes 3:1-3**). Een geboorte uit water (Woord van God) en geest (de Heilige Geest). Jezus zegt in **Mattheüs 11:29**: Neem mijn juk op u. Wij zullen als de gemeente van de Here Jezus, door het nieuwe leven wat we van Hem hebben gekregen, Hem dragen in ons leven, Zijn licht uitstralen door ons heen. De discipelen en de mensen legden hun klederen op de ezel en op de weg. Dit spreekt van ons oude leven (klederen maken de man) dat ondergeschikt is aan het nieuwe leven. De palmtakken daarbij spreekt van de hulp van de Heilige Geest die ons helpt te veranderen, meer van Hem en minder van ons zelf. Het gaat sowieso alleen om de Here Jezus, Hij is Koning. Wie heeft er nu oog voor de ezelsveulen? Paulus zegt dit ook Hij niet meer leeft maar Christus leeft in mij (**Galaten 2:20**). Wanneer we ons leven op deze manier niet willen verliezen, dan kan het nieuwe leven niet floreren (zie **Johannes 12:24- 26**). Bent u klaar om de Here Jezus als Koning te dragen. De Here Jezus sprak hierover een gelijkenis in **Lucas 19:11-26** vlak voor de intocht in Jeruzalem.

(**Openbaring 3:14-22**)

De gemeente Laodicea.

De Here Jezus wil de gemeente tenslotte **heiligen, reinigen en inzicht geven**. De Here Jezus stelt zich voor als:

De Amen, (de Waarheid); De getrouwe en waarachtige Getuige, (de Getuige van Gods liefde); Het begin van Gods schepping. (Hij is de enig geboren Zoon die uit God

geboren is, maar Hij is ook de Eerstgeborene geboren van heel de schepping (**Kolossenzen 1:15-17**). De Here Jezus is het Begin en het Einde (Openbaring 1:8). God kent onze werken. Er is werk aan de winkel. We hebben een totaal ander beeld van ons zelf als dat God ons ziet. In Gods ogen was de gemeente 'lauw'. De bijbel zegt dit in vers 15 en 16. De Here Jezus zegt daarbij voor alle duidelijkheid, dat de gemeente niet koud en niet heet is. Er waren warmwaterbronnen in Laodicea. Het warme kalkwater was heilzaam en het koude drinkwater leste dorst, maar als het water lauw was, was het vies en diende het nergens toe. Zo kan het ook gaan met de gemeente, als onze bekering maar half geschiedt. We lezen tussen de regels door op welke manier de satan de gemeente doet disfunctioneren. Hij probeert ons lauw te houden. Een mix van een beetje van God en een beetje van het wereldse genot. En hij doet dit door de gemeente te verblinden (ontbreken van de leiding van de Heilige Geest).

In vers 17 stelt de Here Jezus het beeld nog eens wat **scherper**.

De gemeente is van mening dat zij rijk is en steeds rijker wordt en dat zij aan geen ding gebrek lijdt. Maar in de ogen van God is het tegenovergestelde waar. In Gods ogen is de gemeente ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Lees ook **Mattheüs 7:21-23**, Niet een ieder die tegen Mij zegt Here, Here zal binnengaan in het Koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, Die in de hemelen is. In Thessaloniëzen 4:3-5 vertelt de bijbel ons wat de Wil van God is: 'uw heiligmaking'. Als we deze verzen lezen wil heiligmaking zeggen: Je onthouden van ontucht en je lichaam te bezitten in heiliging en eerbaarheid.

De bijbel geeft ook de oorzaak aan van ontucht: hartstochtelijke begeerte; ontucht betekent verboden seksuele handelingen. Heiliging betekent 'afgezonderd worden ten gunste van God'. De Here Jezus adviseert ons om

- **Goud** te kopen, gelouterd door het vuur, (het nieuwe leven)

Wat bedoelt de Here Jezus met dit goud ? Goud is niet aan verderf onderhevig en is hiermee een uitbeelding van **onvergankelijkheid**. Wanneer in de tempel alle materialen, zoals hout, zijn overtrokken met goud, is dit een uitbeelding van hoe vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet **1 Korinthe 15:40-49**. In vers **53** zegt Paulus dat we ons met onvergankelijkheid mogen bekleden.

In **Romeinen 13:14** staat: 'Bekleed u met de Here Jezus Christus'.

In **Johannes 1: 4** staat In het Woord (de Here Jezus) was het leven en het leven was het licht van de mensen. Hoe kunnen we de Here Jezus aandoen? De Here Jezus zegt te Laodicea dat Hij ons adviseert om handel te drijven (kopen). We weten nu wat het goud inhoud, het nieuwe onvergankelijke leven van de Here Jezus. We weten ook bij wie we moeten zijn om het te verkrijgen, bij de Here Jezus. Maar waarmee kunnen we handelen? In de gelijkenis van de schat die verborgen was in een akker en de gelijkenis van een koopman die mooie parels zocht lezen we in Mattheüs 13:44-46 dat het nieuwe leven ons alles kost we hebben. **Romeinen 6:1-14** Wij zijn door de doop, één plant geworden met Christus in de dood, we zijn met Hem begraven en ook met Hem opgewekt in een nieuw leven om vanaf dat moment ook met dat nieuwe leven

verder te gaan. **Galaten 2:20** Paulus zegt hier hoe hij dat beleeft. Laten we dat maar lezen.

- **Witte klederen** te kopen om onze naaktheid te bedekken, (rein leven)
Wat bedoelt de Here Jezus met 'witte klederen' ? (Lees Openb.+-- 19:7-8) 'Ik leef door het geloof in de Zoon van God'. Dit hebben we net gelezen. Witte klederen zegt iets over 'gewassen klederen'. Een kleed aantrekken betekent in de bijbel ander gedrag vertonen. De in- en uitgangen van ons leven moet worden bedekt met het bloed van het Lam (Lees bij de uittocht uit Egypte). Het oude leven moeten wij als vuilnis gaan zien dat afgewassen moet worden. Net als ons bloed groei teweeg brengt, zal het bloed van Jezus ons geestelijke groei geven. We mogen leven uit de genade van God; lees **Titus 2:11-12**.
- En onze ogen te zalven met **ogenzalf**, zodat we kunnen zien. (leiding van de Heilige Geest). Het bijzondere van het advies om onze ogen te zalven is dat hier niet wordt gesproken over 'kopen van zalf'. Dit impliceert dat de Heilige Geest al bij ons is en ons gegeven is. Alleen we moeten Hem de gelegenheid geven om Zijn werk te doen.

Lees **Openbaring 5:6b** en **Johannes 16:13-14**

Wat is de bedoeling van de Here Jezus en waar moet het eindigen; Hij is immers ook het Einde. Vers **20** verwijst naar voorbereidingen voor een huwelijk zoals dat gebruikelijk was in de Joodse cultuur. Vers **21** geeft aan de eeuwige verbintenis van de gemeente en de Here Jezus.