

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 11 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong het Woord brengen en Herbert van den Worm voordienst verzorgen. Dinsdag 12 maart is er bidstond en Willem Agerbeek zal dan voor een kort Woord zorgen.

Woord van Barry van Oertel in een notendop.

Lees Jacobus 1:1:16

De brief van Jacobus is de oudste brief van al de brieven van de bijbel. Jacobus was een broer van de Here Jezus. Zijn brief is vooral gebaseerd op de zaligsprekingen van de Here Jezus.

Wat in Jacobus 1 lezen is heel bijzonder. Wie vindt het nu leuk om beproefd te worden. De beproeving is nooit leuk en daarin kunnen we ons moeilijk verheugen. Wanneer we het van een ander perspectief bekijken kan het wel ons verheugen. Wanneer God beproevingen toerlaat in ons leven is de Here God aan ons bezig. Net als de Here Jezus kunnen we dan beproevingen verdragen omdat we zien wat de beproevingen in ons uitwerkt. De Here Jezus verdroeg het lijden en de smart omdat Hij zag op de vereniging met Hem en de mens. Het was voor Hem een vreugde om met u en mij straks samen te zijn.

Als Jood en Christen zijn we unieke schepsels. Beiden geloven we dat we zijn geschapen naar Gods Beeld en Gekijkenis. Dit brengt wel consequenties met zich mee. God is liefde en als wij naar Zijn Beeld en Gelijkienis zijn geschapen zou de liefde van God ook in ons moeten zijn.

In de vroegere tijd resulteerde dit in liefdadigheid van de gelovigen. Er werden ziekenhuizen opgericht en ze deden aan natuurwetenschappen omdat God ons de opdracht had gegeven om de natuur te beheren.

Na 365 jaar Romeinse overheersing werd het Christendom daarom staats Godsdienst.

In de verstrooide gemeenten waar Jacobus de brief voor schrijft is het echter niet zo rooskleurig. Met liefde vermaant Jacobus de gemeenten om zich afzijdig te houden van partijdigheid (hoofdstuk 2), statusverering en kwaadspreken (Hoofdstuk 3) en het veroordelen van anderen (Hoofdstuk 4). Ons doel in het leven moet zijn dat we uit de liefde van God leven en op die manier een getuige zijn van de Here Jezus. We zijn immers één plant geworden met Hem in de dood en opstanding.

Lees ook Jacobus 1:21.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: