

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 7 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong het Woord brengen en Herbert van den Worm de voordienst verzorgen. Herbert zal ook Dinsdag (bidstond) voor een kort Woordje zorgen.

Voorbede gevraagd.

Voor broeder Henk Goldberg voor herstel van zijn val.

Woord van Romeo Dragman.

Emanuel (God met ons), ook in de stormen van ons leven.

Lezen Marcus 4:35-41.

Het leven is soms als een storm. Soms lijkt het alsof we op heel rustige wateren varen, maar dan, heel plotseling, uit het niets, worden we getroffen door iets dat lijkt als een orkaan.

Het kan een echte natuurramp zijn, of het kan de dood van een dierbare zijn. Financiële problemen, ziekte, familieproblemen of tal van andere moeilijkheden. Iedereen heeft dit soort stormen in het leven die hun geloof op de proef stellen.

In Marcus 4:35-41 gaf Jezus zijn discipelen opdracht het meer over te steken waar ze onderweg getroffen werd door een zware storm. Ze waren doodsbang en vroegen elkaar: 'Wie is hij eigenlijk?

Zelfs de wind en de golven gehoorzamen hem!"

De discipelen hadden dus de Zoon van God wonderen zien doen en werd ook onderwezen in Gods woord. Nu stonden ze op het punt zich te laten testen. Terwijl de golven over de boot sloegen en deze zich met water vult, waren de discipelen doodsbang geworden. Zij hadden het niet meer in de hand, ondanks dat ze ervaren vissers waren.

Als we de Heer volgen, zou het niet zo moeten zijn dat ons leven lekker gaat verlopen? Is dat niet onze verwachting als volgelingen van Christus? Hoe velen van ons ervaren Gods aanwezigheid pas op momenten wanneer wij ten einde raad zijn? Jezus laat zien dat Hij Meester is over elke storm. Hoe meer we geloven dat God de controle heeft over elke situatie, hoe minder we bang zullen zijn.

Een volgeling van Jezus zijn betekent eigenlijk opoffering, lijden en ontberingen, maar ook grote vreugde en rijke zegeningen. Net als bij de discipelen kan God de stormen gebruiken om ons geloof en vertrouwen in Hem te laten groeien.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres:

Als antwoord op de vraag: 'Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!' lees 1 Petrus 5:6-7.

Het is geweldig om te weten dat Gods Geest in elke ware gelovige woont en dat Hij altijd bij ons is. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten. Door de stormen van het leven ontdekken we meer van God. Hij heeft ons nooit een kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst.

Amen.

Bericht van Arjen en Maija Lock.

Zending Papoea-Nieuw-Guinea

Beste, lieve vrienden,

Het is zondagmiddag. Dat voelt altijd weldadig na zes werkdagen die bol staan van activiteit. De onderwijzerscursussen zijn voorbij. In drie weken tijd zagen we drie verschillende groepen langskomen. Twee groepen van al ervaren onderwijzers volgden een training van anderhalve week. De derde groep bestond uit nieuwe leerkrachten, die nog helemaal opgeleid moesten worden. Zij waren de gehele drie weken aanwezig. Deze nieuwe leerkrachten zijn onmiddellijk nodig in de dorpen waar het aantal klassen stijgt in vergelijking met vorig jaar.

Paul en Helen deel van onderwijsteam

We hebben zo'n 145 leerkrachten getraind in de afgelopen periode. Paul en Helen waren deze keer actief bij de training betrokken. Paul is nu in staat om de hele technische kant van de beamer training voor zijn rekening te nemen. Dat is een prettige gedachte, voor alle keren dat ik er niet bij zal zijn. Er zijn een hoop details om op te letten. Ook is hij in staat 'trouble shooting' te doen als er iets mis lijkt te zijn met een solar set. Paul en Helen hebben eind 2023 echt hun Master gehaald en hoeven dus niet meer terug te keren naar de Theologische opleiding in de Hooglanden. Ze zijn een aanwinst voor het Abauteam.

Veel blijft heel

Zo af en toe kijken Maija en ik bewust naar hoe het allemaal begonnen is. Met veel dankbaarheid en zelfs verbazing constateren we hoe het Abau Team heel is gebleven door de jaren heen. Geen conflicten of onopgeloste ruzies. Ook gebouwen blijven heel. Hoeveel dorpshuizen trotseren 40 jaar van regenseizoenen en termietenaanvallen? Het Trainingscentrum is intussen ook zo'n 30 jaar oud. Het is mooi dat alles wat we hebben gebouwd door de jaren heen er nog steeds staat.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres:

De uitdagingen blijven. De termieten hebben geen vredesverdrag getekend en de regen blijft met bakken uit de hemel vallen. Het onderhoud kan altijd beter en bij ieder bezoek moet ik de puntjes op de i zetten. Die puntjes (of uitroepetekens) zet ik dan ook en het Abauteam pakt dan aan wat verbetering nodig heeft.

Samen, maar op eigen wijze

Het is goed dat Maija en ik dit werk samen doen, met verschillende karakters, specialiteiten en zienswijze. Maija noemt alle dingen die het Abauteam geweldig doet en ik noem alle dingen die het Abauteam nog beter zou kunnen doen. Maija is de motor achter samenbindende feesten waarin mijlpalen gevierd worden en ik ben de motor achter training en efficiënte aanpak. Zo vullen we elkaar aan.

Abauonderwijs in beweging

De ervaring onder de Abauscholen sinds begin 2020 is ook iets om bijzonder dankbaar voor te zijn. Het oude lerarenkorps van de negentiger jaren is in deze laatste vier jaar vernieuwd en de beamersets voegen een fascinerende dimensie toe aan ons Abau lesprogramma van drie jaar.

Dit cursusjaar (begint in febr) krijgt iedere klas die aan het derde en slotjaar van het Abauprogramma begint, net zoveel Abau Nieuw Testamenten mee als er kinderen in deze klas zijn. Tijdens het schooljaar worden deze Bijbels gebruikt en uiteindelijk als cadeau gegeven bij het slotfeest in december.

Aankomende contactproblemen

Communicatie is belangrijk. De gebrekkige e-mailconnectie die wij nu gebruiken, kan geen illustraties en bijlagen hanteren. Ondanks de beperkingen zijn we heel blij dat we in ieder geval iets hebben waarmee we een brief als deze kunnen versturen.

We gaan deze email connectie echter verliezen. Dat heeft te maken met hoe wij onze e-mails versturen en ontvangen. Het is eigenlijk een houtje-touwtje verbinding die via radiogolven loopt. De connectie voldoet niet aan alle veiligheidseisen van Google. In september 2024, zijn dit soort connecties niet langer toegestaan.

Satelliet als oplossing.

Er is een betaalbaar alternatief dat via een satelliet (Starlink) werkt. Met die verbinding zouden we een heel aantal stappen vooruitgaan. Ons emailverkeer wordt normaal zonder de beperkingen van ons huidige systeem. Het zou ook een redelijk goede toegang tot het internet geven. En dat hebben we nodig voor Helen die werkt aan de vertaling van het Oude

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres:

Testament. Zij moet haar werk naar mij op kunnen sturen via een programma met de naam Paratext. Dat programma verstuurt en ontvangt informatie via het internet.

Krijgen we het nieuwe systeem geïnstalleerd voor september 2024? We zullen het zien. Optimisten roepen al dat dit zeker gaat lukken, maar de pessimisten zijn van mening dat je in Papoea-Nieuw-Guinea nooit iets als vanzelfsprekend moet achten.

Abau Woordenboek

Een nieuwe week gaat beginnen en we krijgen op dinsdag bezoek. In totaal zeven mensen vanuit Ukarumpa. Drie collega's en vier mensen in opleiding vanuit PNG zelf. Deze vier jonge mensen hebben allemaal al een Bachelor in taalwetenschappen in eigen land behaald. Na hun huidige praktische training van een paar jaar gaan ze verder voor een Masteropleiding. Dit is een nieuw initiatief vanuit onze organisatie hier in PNG.

De focus van de aankomende training is de uitbreiding van het Abau Woordenboek, dat gaan we samen met de bezoekers en een groep van zo'n 30 uitgenodigde Abau mensen aanpakken.

Vanuit ons bedrijvig Yabru-dorp, sturen Maija en ik jullie dankbare groeten.