

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 5 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Willem Agerbeek het Woord verzorgen en Albert Klein de Zangdienst. Op 30 januari is zal Ko de Jong de Bijbelstudie vervolgen.

Woord van Peter van den Worm.

Mattheüs 19:16-30

**Als je iets goeds wilt doen in de ogen van God,
kan je de Here Jezus volgen voor 100%.**

De Here Jezus is het leven voor de mensen (Johannes 1).

De plaats waar de Here Jezus jou wilt ontmoeten en met je wil spreken is in het centrum van je leven, we noemen het ook wel eens dat de Here Jezus woont in je hart. Misschien heb je wel een precies dezelfde ontmoeting gehad met de Here Jezus, net als deze rijke jongeling. Want de vraag van de rijke jongeling kan zo maar ook uw en mijn vraag aan de Here Jezus zijn. In Lucas 10:25 stelt ook een Schriftgeleerde dezelfde vraag. Je zou toch zeggen dat als er een het zou moeten weten wat de wil van God is, is het een Bijbelstudieleraar.

Het antwoord van de Here Jezus aan de rijke jongeling en het antwoord van de Here Jezus aan de Bijbelstudieleraar lijkt totaal anders, maar het gaat om het zelfde. Als je van God houdt moet je het leven van de Here Jezus navolgen.

We kunnen God alleen maar een groot plezier doen als we het leven de Here Jezus uitleven. Jezus zegt Ik ben het Leven (Johannes 14:6).

Het leven van de Here Jezus wordt ook wel eens het Woord van God genoemd (Johannes 1).

In Mattheüs 19:28 zegt de Here Jezus dat we Hem mogen volgen in de wedergeboorte. Dat is duidelijk iets nieuws.

En als er sprake is van iets nieuws, dan heb je ook een oude variant.

De Here Jezus is ons voor gegaan naar een nieuwe schepping in Christus.

Als u in Christus wilt zijn, u wilt ook deelnemen aan de nieuwe schepping in Christus, dan is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan.

(2 Korinthe 5:17-18).

De Here Jezus heeft aan meerdere personen dezelfde opdracht gegeven. Deze opdracht geeft Hij vandaag ook aan u en Mij. Hij zegt: 'Volg Mij'.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres:

Volg Mij in de wedergeboorte. Je zou zeggen dat het voor de rijke jongeling moeilijker is dan voor de discipelen. Want als je rijk bent verlies je veel.

Toch is er ook voor rijke mensen hoop. Lees het verhaal van Zacheüs.

Ik weet niet of u veel te verliezen heeft.

Ik weet ook niet of u het nieuwe leven van de Here Jezus waardevol vindt.

IK weet ook niet of u vertrouwen heeft in wat God u heeft beloofd.

Het gaat er ook om of u van de Here Jezus houdt.

De bijbel vergelijkt de Here Jezus met een herder en ons met schapen (of soms bokken). Willen we kost wat kost bij de Here Jezus horen of gaan we onze eigen weg. **We hebben elke dag deze keuze.** Kies wie je dienen zult!

Als je bij de Here Jezus wilt horen en Zijn leven wilt leven is dat niet de makkelijkste weg. Het nieuwe leven mogen we dan wel ontvangen uit Gods hand maar we moeten strijd leveren tegen het oude. Israël had en heeft nu nog steeds veel vijanden, omdat zij het volk van God zijn.

U en ik hebben ook veel vijanden. Wanneer we dicht bij de Here Jezus blijven en Zijn leven uitleven zijn wij over hen meer dan overwinnaar (Romeinen 8:37).

Johannes 21:15-19.

Hier zien we het geheim van een man Gods die de Here Jezus is nagevolgd. De Here Jezus vraagt hier tot 3 keer toe: 'Petrus heb je mij lief meer dan je beste vrienden'.

Het gaat in het Koninkrijk van God niet om zakelijke factoren zoals in het Oude Testament. Het gaat niet om veel zegeningen hier op aarde als maar doet wat God zegt. Je kan het Koninkrijk van God niet verdienen. Het gaat om de liefde die u voor de Here Jezus Christus hebt.

Het hebben van een persoonlijke relatie met de Here Jezus is het grootst belang. Durf je samen met de Here Jezus Zijn weg te gaan.

Petrus , als je ouder bent geworden zal een ander u omgorden en brengen waar u niet heen wilt.

In een ander ontmoeting (met Nicodemus) met een ander Bijbelstudieleraar zegt de Here Jezus dat je opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God in te gaan. Kennelijk kunnen vlees en bloed (ons aardse vorm) niets goeds doen. WE kunnen het Koninkrijk van God niet eens zien. We zijn helemaal afhankelijk van het degelijke Leven wat de Here Jezus aan ons geeft in ruil voor ons leven.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: