

# Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 4 / 2024

## Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Peter van den Worm het Woord verzorgen en Romeo Dragman de Zangdienst. Op 23 januari is er geen bidstond.

## Woord van Ko de Jong in een notendop.

Lezen: Lucas 5:35-38.

Vlak voor het Schriftgedeelte wat we hebben gelezen, ging de Here Jezus op bezoek bij Levi de Tollenaar. Na de ontmoeting met de Here Jezus liet Levi zijn baan achter en volgde de Here Jezus. Hij richtte nog een feest aan voor zijn vrienden en collega's. Maar er was ook feest in de hemel omdat een zondaar tot bekering was gekomen. De duivel zit dan ook niet stil. Hij stookt de omstanders op en er werd zeer veel kritiek op de Here Jezus gegeven.

We leven op de drempel van een nieuwe tijd. Zo'n verandering van Levi was voor hem ook een geheel nieuwe situatie. Hij kon het oude en het nieuwe niet combineren. Wij kunnen de omgang met de Here Jezus ook niet combineren met een leven naar wereldse maatstaven. Dit was het geval bij de reis van Israël door de woestijn naar het beloofde land. Zij waren slaven in Egypte, maar God had hen uit Egypte geleid om een volk te zijn voor Hem. Zij hadden echter moeite om God te blijven geloven en konden de nieuwe situatie niet aan. Alleen Kaleb en Jozua konden dat wel. Zij vertrouwden volledig op Gods almacht. God gaf Israël de opdracht om het beloofde land te verkennen. Hoewel alle verkenners Gods verhaal hadden bevestigd waren er 10 die bleven vertrouwen op hun eigen krachten en mogelijkheden. We zien in onze tijd dat er op internationaal niveau veel aan het veranderen is. De gebeurtenis op 7 oktober vorig jaar heeft veel veranderd. Daarom voel ik dat we op de drempel staan van een andere tijd.

Laten we niet bij de pakken neerzitten en het nieuwe leven wat we van God hebben verkregen verder verkennen opdat we net als Levi dit nieuwe leven voor ogen zullen houden.

## Bericht van Arjen en Maija.

Beste lieve mensen,

Een bericht vanuit het regenoerwoud. Op 8 januari verlieten Maija en ik Nederland en vlogen via Jakarta naar Jayapura. Die stad ligt maar anderhalf uur rijden van de grens met Papoea-Nieuw-Guinea. Die afstand legden we per taxi af. Dat kostte liefst driekwart miljoen. Op de terugweg doen we die rit nog een keer. Dus samen anderhalf miljoen roepia!! Het goede nieuws is dat dit bij elkaar nog geen 100 Euro is.

Grens open.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

De grensovergang ging zonder problemen. Na nog eens drie kwartier rijden kwamen we aan in het stadje Vanimo waar we onze inkopen zouden doen. De stad zat zonder stroom en de bank was dicht op onze dag van aankomst. Dat was geen goed begin. Maar de dag daarna, vrijdag, liep alles als een trein. Ondanks beperkingen in het bankverkeer, kregen we meer geld dan we hadden durven verwachten. Samen met Alex en de hulp diverse Abaувrouwen deden Maija en ik onze winkelrondes voor alle benodigdheden voor onderwijzerscursus en ons leven aan de Sepikrivier.

#### Van Vanimo naar Yabru-dorp

Wat ik op donderdag nog voor onmogelijk hield, gebeurde toch. We vertrokken al op zaterdag in een open truck richting Yabru-dorp. Tijdens ons vorige bezoek was een lekke band altijd een vast onderdeel van het reisprogramma, maar die bleef deze keer achterwege. Het werd net donker toen we aankwamen bij een klein dorpje dicht bij het begin van de moerasweg. Stanley had voor ons een kano klaar liggen, maar daar moesten we wel eerst naar toe lopen. In het nachtelijk donker moesten we samen met onze begeleiders onze weg vinden door de modder. Dat blijft goed oppassen, anders zit je tot je knieën in de bagger. Na een klein uurtje waren we bij de kano en onder een prachtige sterrenhemel voeren we naar huis. Om half tien stapten we ons huis binnen. We waren thuis, in ons huis dat in 1983 werd gebouwd en nu al meer dan 40 jaar oud is.

#### Onderwijzerscursus begonnen

Op maandag arriveerden de Abau onderwijzers voor hun training. Niet allemaal, maar wel de helft van de Abau taalgroep. Op de schoollocaties komen steeds meer klassen. Als er in 2023 maar een klas was, dan zijn dat er in 2024 twee. Dus er arriveren ook nieuwe leerkrachten die nog helemaal opgeleid moeten worden. De eerste groep vertrekt komende woensdag en op diezelfde dag komen de onderwijzers van de andere helft van de taalgroep.

#### Probleemloos school sets vervoer

De nieuwe solar beamer sets voor de 13 dorpen die nog op een school set wachten zijn intussen ook in goede orde gearriveerd. Deze sets vertegenwoordigen heel veel liefde en betrokkenheid vanuit Nederland en ook een beetje uit Finland. Achter iedere beamer set staan gevers met een warm hart voor de Abaukinderen in dit gebied. We vinden het prachtig; het doet ons hart goed.

#### Dankbaar

Maija en ik zijn gezond, dankbaar en blij. 's Avonds lekker moe, maar we gaan steeds met een goed gevoel slapen. Het Abauteam laat zich van de beste kant zien. De keuken draait geweldig, afdeling financiën is up-to-date, de schoolsupervisors geven goed les, vervoer van spullen zonder problemen, technisch onderhoud waar nodig is in orde .... De lijst gaat door. We houden het kort. Via onze beperkte emailverbinding kunnen we wel praatjes maar geen plaatjes sturen en omgekeerd is dat ook het geval. Met opgewekte groet,  
Arjen en Maija

PS We zijn alleen op dit email adres te bereiken voor de komende 7, 8 weken: [hf-abau\\_png@sil.org](mailto:hf-abau_png@sil.org). Soms krijgen mensen een afzendersadres, dat hier van afwijkt. Dus even goed kijken. Schrijven mag en kan. Je kan nog veel schrijven ook, zolang het maar getypte tekst zonder illustraties is.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: